

Inleiding over ruimte voor Sinti – webinar over Fratelli Tutti 18 juni 2021
Beroepsgroep VPW binnen CNV Connectief

Het is alweer 15 jaar geleden dat in Nuenen een besluit genomen moest worden in de gemeenteraad over een nieuwe kleine locatie voor woonwagenbewoners. Vanouds waren er grote kampen in Eindhoven en Helmond; later werden de bewoners verdeeld over kleinere locaties, in of meestal aan de rand van een woonwijk of dorp.

De gemeente kende twee kleinere locaties, één in Gerwen en één in Nuenen en daarnaast een rij huurwoningen in Gerwen speciaal bestemd voor Sinti. Integratie is groeiend, mede omdat de ambtenaar voor Sinti-zaken en de leerplichtambtenaar goed samenwerken én bij de mensen op bezoek gaan. Dat leidt ertoe dat enkele Sinti-meisjes de opleiding gaan volgen van klasse-assistent, stage lopen op een school in Nuenen en daar later een baan krijgen. Dat heeft tot gevolg dat veel meer Sintikinderen gewoon naar school gaan.

Tegen die achtergrond moest de gemeente zoeken naar een nieuwe plek. Want de woningnood was in onze dorpen groot maar onder de Sinti nog veel groter. En die nieuwe plek vond men bij een bestaande wijk met huur- en eenvoudige koopwoningen met daarnaast een wijkje met villa's.

De reacties waren voorspelbaar: 'onze huizen worden minder waard' ; 'we krijgen te maken met allerlei vormen van criminaliteit' .

Ook van mensen die heel actief waren als vrijwilliger in de PGN en in de parochie kwamen zulke reacties. Er werden allerlei acties gevoerd in de lokale krant, vaak op heel felle toon. 'De nieuwe locatie niet in onze achtertuin!'

In overleg met de dominee vonden pastor Gerrits – inmiddels overleden – en ik dat er toch iets moest gebeuren. We wisten dat we tegen de wensen van een aantal vrijwilligers in zouden gaan maar tegelijk ook dat de Sinti al vele jaren achtergesteld werden in het vinden van woonruimte of een locatie voor woonwagens en dat de argumenten die tegen genoemd werden geen hout sneden als je kijkt naar de gegevens van het CBS en andere instanties. Met die argumenten als wapen hebben we inspraak geregeld in de gemeenteraad en sterk gepleit voor het doorzetten van de plannen. Dominee Ad Wijlhuizen en ik hebben onze pleitnotitie goed kunnen toelichten tijdens de vergadering van de gemeenteraad.

Gelukkig heeft de gemeenteraad – ondanks alle negatieve geluiden – het voorgenomen besluit doorgezet. Er is een werkelijk heel mooie locatie gecreëerd voor woonwagens al zou je die eerder bungalows noemen en de buurt heeft nergens last van gehad. Ook omdat er nog een reeks relatief goedkope koopwoningen voor andere Nuenenaren tussen de locatie en de bestaande wijken gebouwd werd, wat de woningnood enigszins kon verlichten want die was en is in onze gemeente heel hoog.

Op die manier hebben we als kerken een positieve bijdrage kunnen leveren in de integratie van een minderheidsgroep in onze samenleving.

Jos Deckers, pastoraal werker em.