

NIEUWSBRIEF VPW LIMBURG-DEN BOSCH

JAARGANG 2024, augustus - september 2024

Inhoudsopgave

| | |
|---|----|
| ○ <i>Het mag geen naam hebben en toch...</i> | 2 |
| ○ <i>Uit de vereniging</i> | 2 |
| ○ <i>Inspiratiebijeenkomst met kardinaal Peter Turkson</i> | 3 |
| ○ <i>'t Groenewold Venlo</i> | 4 |
| ○ <i>Jongerenkerk Venlo</i> | 6 |
| ○ <i>Stichting Franciscaanse Voettochten</i> | 8 |
| ○ <i>Missionair Overleg Parkstad</i> | 8 |
| ○ <i>De Drie Ringen</i> | 9 |
| ○ <i>Berichten Pelgrimsoord klooster Wittem</i> | 9 |
| ○ <i>Tentoonstelling Sisterhood in Museum de Schat van Simpelveld</i> | 12 |
| ○ <i>Afslag Eindhoven speelt Elk bos is een opstand</i> | 13 |
| ○ <i>Hoop en leef met de schepping</i> | 13 |
| ○ <i>Symposium bij het emeritaat van Erik Borgman</i> | 14 |
| ○ <i>Congres Bijbel en missie</i> | 14 |
| ○ <i>MIVA-actie 24 en 25 augustus 2024</i> | 15 |
| ○ <i>In Gods Naam door Bas Ragas</i> | 15 |
| ○ <i>Lezenswaardig, om te kijken of om deel te nemen</i> | 16 |
| ○ <i>Colofon</i> | 20 |

Het mag geen naam hebben en toch....

Het openingswoord van deze Nieuwsbrief *Het mag geen naam hebben en toch...* wordt beurtelings verzorgd door de leden van de coördinatiegroep VPW Limburg-Den Bosch. De bijdrage beneden is van de hand van Guus Prevoo.

De aanstaande verkiezingen in de USA lijken een maat voor niets. Want nu al is duidelijk dat de terug gekeerde verlosser zal winnen. Zo evident dat je bijna aan een geënceneerde actie gaat denken bij die mislukte moordaanslag. En natuurlijk vond die wonderbaarlijke redding op een veelzeggende datum plaats: 13 juli, de verjaardag van de derde verschijning van Maria in Fatima. Zoiets kan alleen maar toegeschreven worden aan goddelijke krachten, denken evangelicalen en conservatief-katholieken in koor. De verlosser met de gebalde vuist, uit naam van de godheid van de macht, van de arrogantie en van het gebrek aan respect voor medemensen, vanuit een egocentrische spiritualiteit van het goddelijke ik aanbeden door velen die niet verder willen en kunnen kijken dan hun eigenbelang.

Ik heb niet direct een concreet beeld bij de God waarin ik geloof. Soms twijfel ik zelfs of ik überhaupt nog in een God geloof. En toch, als ik zou geloven en een beeld zou hebben, dan is het in ieder geval een beeld van een God met open en uitgestrekte armen in plaats van een gebalde vuist. Van een God die niemand uitsluit en die alle mensen, waar ook ter wereld, tot leven roept. Van een God die zich toewendt tot diegenen die slachtoffer zijn van een neoliberal economisch systeem dat vele mensen uitbuit om slechts enkelen te kunnen laten genieten. Van een God die geen twijfel en angst zaait onder mensen opdat ze bang zijn om iets te verliezen, maar mensen aanmoedigt om met minder tevreden te zijn en meer te genieten van het leven als geschonken. Van een God die treurt om het gesloten hart van zo veel mensen die alleen maar uit zijn op geldelijk voordeel en winstbejag. Van een God die bedroefd is over de manier waarop mensen omgaan met de Schepping, hun toch als geschenk gegeven. Van een God die het me overigens niet kwalijk neemt als ik af en toe twijfel of ik nog geloof, als ik maar open sta voor en betrokken ben bij medemens en milieu en daarnaar handel.

Uit de vereniging

Eerste nummer CNV Kerk & Ideëel Verdiept verschenen

CNV-KERK EN IDEËEL

VERDIEPT

JUNI 2024, NUMMER 1



(G)EEN TIJD OM TE ROUWEN



Het eerste nummer van de nieuwe kwartaalperiodiek *CNV Kerk & Ideëel Verdiept* is medio juni 2024 verschenen. De uitgave heeft als titel *(G)een tijd om te rouwen*. Het blad is digitaal naar alle leden van CNV Kerk & Ideëel, de sector waarvan de RK pastoraal werkenden als voormalige VPW onderdeel zijn, verstuurd. Mocht je niets ontvangen hebben, stuur dan even een email naar Guus Prevoo (guus.prevoo@cnv.nl) en je krijgt deze uitgave alsnog toegezonden. Deze eerste uitgave is ook te downloaden door te klikken op de afbeelding links.

Inmiddels wordt hard gewerkt aan het tweede nummer dat halverwege september 2024 zal verschijnen en dat aandacht gaat besteden aan kerkgemeenschappen en de klimaatverandering.

Inspiratiebijeenkomst met kardinaal Peter Turkson

Het Missiebureau Roermond en de Diocesane Missieraad nodigen u van harte uit voor een bijzondere inspiratiebijeenkomst met kardinaal Peter Turkson, die op **maandag 30 september 2024** wordt gehouden.

In een wereld die constant verandert, evolueert ook de rol van de Kerk en haar missiewerk. Kardinaal Turkson, een vooraanstaande stem in de katholieke wereld, neemt ons deze avond mee in zijn visie op innovatie en inspiratie in modern missiewerk. Laat u inspireren door nieuwe perspectieven en ontdek hoe we samen kunnen bouwen aan een betere toekomst.

Peter Kodwo Appiah kardinaal Turkson, geboren in 1948 in Ghana, werd in 1992 benoemd tot aartsbisschop van Cape Coast en in 2003 tot kardinaal verheven door paus Johannes Paulus II. Als voormalig prefect van het Dicasterie voor de Bevordering van de Integrale Menselijke Ontwikkeling en huidig kanselier van de Pauselijke Academies voor Wetenschappen en Sociale Wetenschappen, brengt hij een schat aan ervaring en inzichten mee. Turkson is zeker geen onbekende voor het Missiebureau. Samen met het Missiebureau zet hij zich al jaren in voor thema's als gerechtigheid, vrede en menselijke ontwikkeling.

Hoogtepunten van de lezing:

1. Geloof als drijfveer: kardinaal Turkson's visie op de rol van geloof bij het aanpakken van hedendaagse mondiale uitdagingen.
2. Innovatieve ondersteuning: inzicht in creatieve financiële modellen voor duurzame ontwikkeling in missielanden.
3. De betekenis van het Missiebureau: de rol van het Missiebureau in het faciliteren van essentiële projecten en het verbinden van het bisdom Roermond met haar mondiale missie.

Na de lezing volgt een interactieve sessie waarin we dieper ingaan op specifieke aspecten van modern missiewerk. Laat u inspireren door praktijkvoorbeelden, deel uw eigen ervaringen, en ontdek nieuwe manieren om bij te dragen aan mondiale ontwikkeling.

De inspiratiebijeenkomst vindt plaats op maandagavond 30 september 2024 in de Rafter van de bisdomgebouwen, Swalmerstraat 100 in Roermond. Het volledige programma duurt van 19.30 uur tot 21.30 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur voor ontvangst met een kop koffie/thee.

Wilt u erbij zijn? Reserveer alvast uw plaats via info@missiebureau.nl of 0475-386880. Inschrijving is mogelijk tot 15 september 2024.



MISSIEBUREAU  ROERMOND

't Groenewold Venlo

De Stichting Groenewold is gevestigd aan de Begijnengang 17 te 5911 JL Venlo. Telefoon 077 – 354 66 89, email administratie@st-groenewold.nl. Bij deelname aan onderstaande activiteiten graag aanmelden via telefoon of email.

Wie op de hoogte wil blijven van alle activiteiten kan zich abonneren op de digitale nieuwsbrief.



SHINRIN YOKU/ BOSBADEN; EEN KENNISMAKING



Shinrin Yoku is een Japans woord dat *bosbaden* betekent. Je neemt niet letterlijk een bad in het bos, maar je laat de natuur via je zintuigen je lichaam en geest binnenstromen. Dat activeert je zelfhelend vermogen. De aandacht gaat uit naar vertragen en verstillen waardoor je in het hier en nu komt en een diepe ontspanning gaat ervaren. In deze middag ga je ervaren hoe het is om opnieuw contact te maken met de natuur en daardoor met

jezelf. We brengen deze door via de Stiltekamer en in de natuurlijke tuin van t Groenewold om in verstilde sfeer voldoende ruimte te creëren om met aandacht bij je eigen ervaringen te kunnen zijn.

Begeleiding: Martine Stijnen-Hermkens. voorheen docent, momenteel Shinrin Yoku-gids en natuurcoach

Datum: vrijdag 20 september 2024, 14:00-16:30 uur

Kosten: €10,-

Aanmelden vóór dinsdag 17 september 2024

GEZOND EN ZINVOL OUDER WORDEN; speciaal voor 55-plussers

Je merkt dat je ouder wordt, je haalt niet meer het tempo van de jeugd. Je kijkt terug hoe je leeft tot nu en kijkt vooruit naar wat je wilt en wat binnen je mogelijkheden ligt. We bespreken wat je zelf kunt doen om op een betekenisvolle manier ouder te worden. In alle culturen en in alle tijden zijn er verhalen geschreven en verteld over de oudere, waarmee we kennismaken in deze middag. Mythen, sprookjes en verhalen uit diverse stromingen nodigen je uit om ouderdom niet alleen te zien als iets dat je overkomt, maar als een levensfase die alle mensen meemaken, over hebben verteld en geschreven. Zo ken je wellicht de persoonlijke verhalen van je (groot-) ouders. Die zijn als een spiegel, waarin je je eigen ontwikkeling als oudere beschouwd in vergelijking met anderen. Je kent vast mensen waarvan je denkt: zo wil ik ook wel oud worden, of juist niet en dat je het heel anders wilt doen. Je mag je eigen weg zoeken, het landschap is onbekend, maar er zijn wel al paden. Sommige zijn voor jou de moeite waard, andere wil je liever vermijden. Met de moed van een ontdekkingsreiziger op weg gaan, dat is wat het vraagt.



Begeleiding: Anne Indenkleeft, geestelijk begeleider en stafmedewerker t Groenewold

Datum: dinsdag 24 september 2024, 14:00-16:30 uur **S.V.P. MEENEMEN** een voorwerp bv. beeldje, sieraad, foto, schilderij, muziekstuk dat je doet denken aan een oudere

Kosten: €10,- . **Aanmelden vóór** maandag 23 september 2024.

ZIN IN JE LEVEN; EEN ZOEKTOCHT MET VELE ERVARINGEN



Zin in het leven kent vele gezichten. Hoe krijg je in het oog wat er werkelijk toe doet? Hoe kom je op het spoor om je leven als zinvol te ervaren? Hoe doe je dat, in de drukte van alledag? Wat doet er echt toe, wat ligt dicht bij, wanneer zit je “lekker in je vel”? Je leven als zinvol ervaren vraagt om een open blik naar jezelf te kijken en naar de wereld om je heen. In alle tijden en culturen zoeken mensen naar zin en betekenis van het leven. Daarin staan we niet alleen. We kunnen leren van anderen en van elkaar. In deze avond gaan we in op de zoektocht naar

zin, wat we kunnen leren van anderen en wat je zelf kunt doen om je leven als zinvol te ervaren en dat in combinatie met de drukte van alledag.

Begeleiding: Anne Indenkleef, geestelijk begeleider en stafmedewerker t Groenewold

Datum: dinsdag 24 september 2024, van 19:30-21:30 uur

Kosten: €10,-

Aanmelden vóór maandag 23 september 2024

DURF TE VRAGEN



Samen weten we meer dan alleen. “Durf te vragen” brengt mensen en wensen bij elkaar met als resultaat dat personen, die elkaar amper kennen, elkaar helpen dromen waar te maken en ambities te realiseren.

Wat is *Durf te vragen*? Tijdens een workshop gaan 8 tot 12 deelnemers gedurende een dagdeel aan de slag met elkaars vragen en wensen. Aan het einde van zo’n sessie gaat iedereen

naar huis met een berg tips, trucs, ideeën en contacten. Werknemers, particulieren, werkzoekenden, ondernemers, zzp’ers en studenten, kortom: iedereen is welkom!

Durf te vragen is gebaseerd op enkele principes. Dit zijn er een paar: Mensen vinden het leuk een ander te helpen; groei begint met geven; het stellen van de juiste vraag levert het beste resultaat; waarde uitwisselen genereert zijn eigen energie.

Heb je een vraag, probleem, droom of project waar je wel wat hulp bij kunt gebruiken? Wil je je kennis, ervaringen en/of netwerk delen met anderen? Heb je zin in een energy-boost en een enerverende ervaring? Het kan allemaal! Je kunt altijd meedoen, zelfs het hebben van een eigen vraag is niet noodzakelijk.

Wat neem je mee naar huis? Naast een bijzondere ervaring neemt elke deelnemer tips, trucs, ideeën en contacten mee naar huis en ben je een stuk verder in de richting van je droom.

Aantal deelnemers: 8 tot 12

Begeleiding: Stefanie Receveur, bedrijfsmaatschappelijk werker; trainer; coach

Wanneer: dinsdag 1 oktober 2024 en/of donderdag 14 november 2024, telkens van 13:00-17:00 uur

Kosten: € 10,- per middag

Aanmelden vóór: zaterdag 28 september 2024 en/of dinsdag 12 november 2024

LEERHUIS JODENDOM

Iedereen kan in het Leerhuis meedoen. Leidend is ieders ervaring en mening. In dialoog en gesprek met elkaar leidt dit tot een breder verstaan van onze werkelijkheid en tot meer samenhang en visie. Dit doen we aan de hand van het boek *Moraal* van Jonathan Sacks. In de huidige samenleving ontbreekt het aan moraal en de vraag is hoe we (weer) anders kunnen leren denken en doen. Op de laatste bijeenkomst kijken we naar een film met een joodse thematiek met nabespreking.

Begeleiding: Piet Linders, (oud-) coördinator van t Groenewold die de kwetsbare medemens een stem en een gezicht geeft

Wanneer: de woensdagen 2, 16 en 30 oktober 2024; 13 november 2024; 4 en 11 december 2024; 8 en 15 januari 2025; 19 maart 2025; 2, 16 en 30 april 2025; 14 en 28 mei 2025; 11 juni 2025 (film). Telkens van 14:00-16:00 uur;

Kosten: €95,-.

Anmelden vóór vrijdag 27 september 2024.



Jongerenkerk Venlo

De Jongerenkerk is gevestigd in de Minderbroederkerk, Minderbroederstraat 1, 5911 BP Venlo. Email: SecretariaatJK@jkvenlo.nl. Telefoon: 06 -10729578. Website: www.jkvenlo.nl/.



Zondag 25 augustus 2024: Start 60^{ste} seizoen Jongerenkerk Venlo



Op zondag 25 augustus 2024 start de Jongerenkerk Venlo met haar 60^{ste} seizoen. We zijn nog bezig een reeks activiteiten in te vullen die gedurende dit 60^{ste} seizoen de revue zullen passeren.

Het eerste is in ieder geval de Duurzaamheidsmarkt-evenement op zondag 22 september 2024. Dat zetten we op samen met Wereldwinkel Venlo vanwege haar 50-jarig bestaansfeest.

Daarnaast op zondag 23 maart 2025 een korenconcert van Koninklijke Zangvereniging Venlona die in 2025 haar 125-jarig bestaan viert.

Op zondag 18 mei 2025 vieren we samen met onze gemeenschap en betrokkenen het feit **60 jaar Jongerenkerk Venlo** met om 10.00 uur het uitvoeren van Ave Eva. Daarna zullen de medewerkers, bezoekers, bestuur en genodigden samen de dag voortzetten. Voor de rest zijn we nog volop bezig activiteiten te organiseren die passen binnen dit jubileumseizoen.

Opgeruimd staat netjes

*zaterdag
21 september
2024*

**Samen de stad opschonen op:
U doet toch ook mee!**



**OPRUIMEN
HET LIJKT
SIMPEL
EN
DAT IS HET OOK**

Looye 

**Samen maken we het groen schoon
Maaskade, fietsbrug, Koninginnesingel,
de kop van Weerd, Julianapark,
Nolenspark en Puteanusstraat**

**Verzamelen 9.00 uur Jongerenkerk Venlo (Minderbroedersstr.1)
tot 12.00 uur / aansluitend samen lunchen
(voor materialen wordt gezorgd)**

M.m.v. Wereldwinkel Venlo, Jongerenkerk, Joriskerk, FAIR Venlo
jongeren van Home+, Wijkoverleg Binnenstad, werkgroep Julianapark en 't Groenewold
Meehelpen? Meld je aan via 't Groenewold 077-3546689

Global Goals Markt Evenement zondag 22 september 2024

Wereldwinkel Venlo en de Jongerenkerk Venlo vieren dit jaar respectievelijk hun 50 en 60-jarig bestaan. Dat willen ze onder meer doen met een gezamenlijke activiteit rondom duurzaamheid op **zondag 22 september 2024** van 09.00 en 15.30 uur. Dit organiseren we samen met FAIR Venlo en Joriskerk.



De Duurzaamheidsmarkt is bedoeld voor mensen die een bijdrage willen leveren aan een betere wereld. Bezoekers krijgen handelingsperspectieven om impact te maken: *dat kan ik zelf ook doen*. De Duurzaamheidsmarkt wil daarnaast burgers en organisaties op het gebied van duurzaamheid met elkaar verbinden en op elkaar betrekken.

Het programma van het Global Goals Markt Evenement start om 11.30 uur met de heropening van de Wereldwinkel Venlo aan de Gasthuisstraat 18 en de lancering van de duurzame Winkelroute Venlo door Marij Pollux, wethouder Duurzaamheid Gemeente Venlo.

Vanaf 12.00 tot 15.30 uur vindt de Global Goals Duurzaamheidsmarkt plaats op twee locaties, te weten bij de Joriskerk aan de Sint Jorisstraat en bij de Jongerenkerk aan de Minderbroederstraat. Muzikale omlijsting door Fanfaar Trotwaar, die ook bij deelnemende winkels en horeca van de Duurzame Winkelroute Venlo halt zal houden en spelen.

Stichting Franciscaanse voettochten

Contact en info: Mattie Jeukens ofm. Voltastraat 45, 6224 EK Maastricht
Telefoon: 043-3634348 of 06-51910217
www.franciscaansevoettochten.nl
Email : jmpp.jeukens@planet.nl
OLV van Lourdes-kerk, Lourdesplein Maastricht (aan de Groene Loper)



Kapellentocht van Beersdal (Heerlen) naar Rolduc, zaterdag 7 september 2024

De wandeling loopt langs de groene rafelrand van Parkstad Limburg. De afstand is 25 km. Vertrek is om 8.30 uur bij de Antonius van Paduakerk aan de Beersdalweg 64 te Heerlen-Vrank. Vervoer van Rolduc terug naar de Vrank wordt geregeld. Wel graag aanmelden van te voren: 043 3634348. Prijs: € 12,00, graag gepast te voldoen bij vertrek.

Missionair Overleg Parkstad



Kroedwusj-wandeling zaterdag 17 augustus 2024



De St-Josephparochie Heerlerbaan organiseert in samenwerking met IVN Heerlen en het Missionair Overleg Parkstad de jaarlijkse Kroedwusj-wandeling op **zaterdag 17 augustus 2024**. Een wandeling om deze mooie traditie voort te zetten.

De Kroedwusj is vaak samengesteld uit twee graansoorten, twee geneeskrachtige kruiden, onweer werende kruiden en een walnoottak met zeven blaadjes. Naar verluidt zouden deze kruiden en gewassen zijn aangetroffen in het graf van Maria. Er bestaan overigens regionaal grote verschillen in de samenstelling.

De Kroedwusj wordt op zolder of elders in huis opgehangen om mogelijk onheil zoals bliksemnslag, brand en ziekte af te wenden.

Het vertrek van de wandeling is om 10.30 uur bij de St.-Josephkerk in Heerlerbaan. Wij gaan onder leiding van en met uitleg van het IVN Heerlen op pad om de kruiden te plukken en te binden. Bij het beeld van Maria in de Boskapel in Imstenrade wordt de Kroedwusj gezegend. Na afloop is er een gezellig samenzijn met koffie/thee en iets lekkers.

De Drie Ringen



In augustus en september 2024 is het programma van de Drie Ringen nog beperkt tot de maandelijkse wandelingen op de laatste vrijdagmiddag van de maand. Op **vrijdagmiddag 30 augustus 2024** is dat [WERVELENDE WORM BIJ WÜRSELEN](#) (vertrek om 13.30 uur vanaf parkeerplaats restaurant aan de Teuterhof 1A te Würselen). En op **vrijdagmiddag 27 september 2024** [FRUIT, VALLEI & VERGEZICHTEN](#) (13.30 uur,

Parkeerplaats Kampsweg Gulpen).

Op de [webpagina van de Drie Ringen](#) Zuid-Limburg staat het programma van lezingen en bijeenkomsten dat vanaf oktober 2024 weer van start gaat.

Berichten Pelgrimsoord klooster Wittem

Onderstaande activiteiten van Klooster Wittem vinden (tenzij anders aangegeven) plaats in of vanuit de ontmoetingsruimte Scala, Wittemer Allee 34. Aanmelden via www.kloosterwittem.nl/Agenda of per telefoon 043-4501741 is gewenst.



PELGRIMSOORD
KLOOSTER WITTEM

Koorconcert Urker Mannenkwartet samen met André van Vliet



Al vele jaren komt de bekende protestantse kerkmusicus André van Vliet in de zomer naar Wittem voor een koorconcert in de **Kloosterkerk**, vaak met een van zijn eigen koren, soms met een bevriend koor. Dit jaar komt het Urker Mannenkwartet met hem mee, een koor van vier enthousiaste en goed geschoolde zangers -uit Urk zoals de naam al zegt - die voornamelijk religieuze liederen zingen. Hun liederen worden afgewisseld met enkele orgelsolo's van André.

Datum: **donderdag 15 augustus 2024**, 20.00-21.15 uur. Toegang: vrije gave. Aanmelden niet nodig.

De Gerarduskalender 2025 – met eigen schild

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: 'elke dag een beetje spirit'. Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, de puzzels en informatie op de achterkant geven u aan het begin van de dag een positief gevoel. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit klooster Wittem worden georganiseerd.

De Kalender, met kleurige kartonnen achterkant (schild), kost € 10,50.



Maar... het is ook mogelijk om een eigen schild te laten maken van uw parochie, bedrijf, organisatie of familie. Voorwaarde is dat u minimaal 20 kalenders met dit schild afneemt (meer mag natuurlijk ook). Hoe gaat dat in zijn werk?

- U bezorgt ons via e-mail een foto of logo van goede kwaliteit, eventueel met bijhorende tekst.
- Wij maken een ontwerp en leggen u dat voor.
- Wij zorgen verder voor de productie en sturen het pakket van kalenders en schilden naar u op. De verzendingskosten zijn voor onze rekening.
- U betaalt na ontvangst van de bestelling.

We hebben ongeveer een maand nodig om dit te verwerken.

Wat kost het? U betaalt vanaf 20 kalenders de gewone prijs, € 10,50 per stuk. Bij meer dan 50 stuks kosten ze € 9,50 per stuk en bij meer dan 100 € 8,50.

Happy stones Creatief bezig in de zomer

De komende maanden kunt u in Klooster Wittem 'happy stones' (gelukkige stenen) komen maken: vrolijk beschilderde stenen, die u ergens in de omgeving neer kunt leggen, als gratis cadeautje voor een willekeurige voorbijganger.

In de zomermaanden is er elke eerste maandagmiddag van de maand gelegenheid om in Klooster Wittem stenen te beschilderen. Er wordt gewerkt met milieuvriendelijke stiften op waterbasis (acrylstiften). Als u zelf stiften heeft: neem ze mee. Ook fijn als u zelf enkele gladde stenen meeneemt.

De bijeenkomst begint met een korte uitleg. Daarna aan het werk! Samen bezig zijn is gezellig en je inspireert elkaar. Als u de smaak te pakken heeft, kunt u thuis natuurlijk meer happy stones maken.

Data: **de maandagen 1 juli, 5 augustus en 2 september 2024**, van 14.00 tot 16.00 uur.



Lezing: Recht en onrecht na de Tweede Wereldoorlog door Pierre Hupperts



In het kader van 80 jaar bevrijding houdt Gulpenaar Pierre Hupperts op **zaterdag 28 september 2024**, 14.00-16.00 uur, een lezing over zijn nieuwe boek *Recht en onrecht na de Tweede Wereldoorlog, Zuid-Limburg/Gulpen Wittem 1944-1955*. Hij zal het hebben over hoe na de oorlog in de gemeente Gulpen-Wittem is omgegaan met Joden, Duitsers en mensen die verdacht werden van collaboratie. Hij gaat ook in op de verschillen die er waren tussen de tien kerkdorpen van deze gemeente. Er wordt

speciaal aandacht besteed aan de rol van de rooms-katholieke kerk waaronder klooster Wittem: haar strijd tegen het nationaalsocialisme, de Duitse bezetter en haar inzet voor barmhartigheid na de oorlog.

Het boek *Recht en onrecht na de Tweede Wereldoorlog* komt in de loop van september uit en is na afloop van de lezing verkrijgbaar. U kunt het laten signeren door de auteur. Entreprijs: 10 euro.

Kennismaking met Gerardus Majella, 'de heilige van Wittem'

Klooster Wittem is al ruim 100 jaar een Gerardus-bedevaartsoord: vele duizenden mensen kwamen in de loop van de jaren naar Wittem en vonden troost en bemoediging bij Gerardus, een eenvoudige, maar diep gelovige kloosterbroeder uit Italië. Nog steeds komen mensen speciaal voor hem. Vrijwel alle oudere katholieken in Nederland kennen Gerardus. Maar voor jongere generaties geldt dat veel minder en ook de meeste niet-katholieken hebben nooit van hem gehoord. Vandaar een uurtje om kennis te maken (of om de kennis op te frissen). Wie was Gerardus? Waarom was hij de afgelopen eeuw zo geliefd bij katholieke Nederlanders? En wat heeft hij te maken met Wittem? Op al deze vragen - en meer - wordt ingegaan in dit uurtje 'kennismaking met Gerardus'.

Data: **woensdagen 17 juli en 21 augustus 2024**, beide van 14:00 uur tot 15:00 uur
Aanmelden: niet verplicht, wel prettig. Kosten: vrije gave.



Kennismaking met Peerke Donders



De zalige Peerke Donders (1809-1887) werd geboren in Tilburg en was het grootste deel van zijn leven missionaris in Suriname, waar hij zich vooral bekommerd heeft om de vele lepralijders, die door de samenleving verstoten werden. Hij was net als de paters van dit klooster redemptorist. De paters zijn er trot op zijn medebroeder te zijn.

Wie was hij? Wat weten we over hem en zijn missie? In een uurtje krijgt u van alles te horen over zijn leven en zijn missie, met woorden en beelden.

Datum: **woensdag 7 augustus 2024**, van 14:00 uur tot 15:00 uur
Aanmelden niet verplicht, wel prettig. Kosten: vrije gave.

Waarom kerk? Klooster? Pelgrimsoord? Samen stil staan bij geloof en hoop in deze tijd

Waarom komen mensen naar Wittem? Wat betekenen heiligen vandaag de dag (nog)?
Wat zijn paters en hoe word je dat?
Wat is/was een bedevaart?
Waarom gaan er nu nog mensen naar kloosters of naar de kerk? Wat zoeken en vinden ze daar?



Pastor Lucy Geertman, werkzaam in Klooster Wittem, gaat er met u over in gesprek, lopend door kerk en kapellen en bij mooi weer ook door de kloostertuin.

Datum: **donderdag 25 juli en vrijdag 23 augustus 2024**, beide van 14:00 uur tot 15:00 uur
Prijs: € 3,00. Graag aanmelden.

Meditatief zingen; Een workshop in Klooster Wittem

Zingen kan je stemming versterken, uitbundig of juist ingetogen. Monniken zingen hun dagelijkse getijdengebed, een zangeres zingt vol emotie een liefdeslied. Dat gebeurt ook bij meditatief zingen: je voelt wat je zingt.



Net zoals monniken in een koorbed, gaan we op meditatieve wijze zingen. We zingen op klanken of nemen teksten uit diverse tradities, kerkelijk en wereldlijk. Door de tekst, de klank én het lichaam te gebruiken ervaren we de kracht van zingen. Of het mooi klinkt, is daarbij bijzaak.

De workshop wordt begeleid door René Haustermans, pastoraal medewerker in Klooster Wittem en muziekpedagoog.

Datum/tijd: **woensdagen 31 juli en 28 augustus 2024**, beide 14:00 – 15:00

uur. Plaats: kloosterkerk

Bijbelgespreksgroep over engelen, boodschappers van God

In Klooster Wittem komt elke maand een groep bij elkaar om in gesprek te gaan over verhalen en teksten uit de Bijbel. In de tweede helft van 2024 gaan we Bijbelverhalen lezen waarin engelen optreden. Elke keer komt er een aantal verhalen aan bod. We bespreken de achtergronden en ook de vraag wat die verhalen voor ons, mensen uit 2024, kunnen betekenen.

Uit het Oude Testament lezen we dit najaar uit de boeken Genesis en Rechters. Uit het Nieuwe Testament uit de Handelingen van de Apostelen en het boek Openbaring. En natuurlijk lezen we in december de kerstevangelies, want ook daar spelen engelen op verschillende manieren een rol.

De Bijbelgespreksgroep komt bij elkaar op de **woensdagavonden** 18 september, 23 oktober, 20 november, 11 december 2024, van 19:30 uur tot 21:00 uur;

Voor mensen die een voorkeur hebben voor overdag is er een tweede groep die samenkomt op de **donderdagmiddagen** 19 september, 24 oktober, 21 november en 12 december 2024, van 14.00 uur tot 15.30 uur.

U kunt zich per keer aanmelden. Deelnamekosten per keer: € 3,- incl. koffie/thee en kopieën.

Zie voor verdere activiteiten in Klooster Wittem de [website van het Pelgrimsoord](#).



Tentoonstelling Sisterhood in Museum de Schat van Simpelveld



Nog tot en met zondag 6 oktober 2024 is in [Museum de Schat van Simpelveld](#) de bijzondere tentoonstelling

Sisterhood nog te bezichtigen. In deze expositie is het werk van zes zusters van de congregatie van het Arme Kind Jezus bijeen gebracht. De zusters leefden en werkten in diverse periodes in de 19^{de} en 20^{ste} eeuw.

Door hun leven als kloosterzuster volgden zij niet alleen

hun religieuze roeping, maar konden zij ook haar creatieve talenten vorm geven in hun kunst. De tentoonstelling biedt dan ook een blik op de tijd waarin de zusters leefden en werkten, maar ook op de man-vrouwverhoudingen in het betreffende tijdperk.

Zes hedendaagse vrouwelijke dichters bieden hun kijk op een bewogen vrouwenverleden en laten daarmee zien hoe de geschiedenis haar sporen heeft achtergelaten in de levens van vrouwen vandaag de dag.

Het museum is op werkdagen (behalve maandag) open van 11.00 tot 17.00 uur en in het weekend van 13.00 tot 17.00 uur. Ook de reguliere tentoonstelling, waaronder kostbare geborduurde paramenten, is het bekijken meer dan de moeite waard.

Afslag Eindhoven speelt *Elk bos is een opstand*



Hij weet niet meer precies hoe lang hij er al zit. Wel weet hij nog dondersgoed waarom. Ook al is de rest allang vertrokken. Hij is hier nodig. Hij moet dit doen. De volhardende activist die als enige overbleef in een poging om het bos om hem heen te redden. Toch waait het hard als je niet meer uit de wind gehouden wordt.

Elk bos is een opstand is een voorstelling in een boom. Rond een boom. Met een boom als tegenspeler. Een voorstelling waarin live muziek, beeld, tekst en spel verweven zijn als een wortelstelsel. Over onderlinge

verbindingen, over idealisme en over de eenzaamheid van het gelijk.

[Afslag Eindhoven](#) speelt *Elk bos is een opstand* van vrijdag 9 tot en met zondag 11 augustus 2024 diverse malen in Zorgcentrum St. Elizabeth in **Haalen**. Van donderdag 5 tot en met zondag 8 september 2024 en van donderdag 12 tot en met zondag 15 september 2024 wordt de voorstelling iedere avond om 19.30 uur gegeven in de Genneper Hoeve in **Eindhoven**. Kijk voor de juiste begintijden en tickets op de [website van Afslag Eindhoven](#).

Hoop en leef met de schepping

Van **zondag 1 september tot en met vrijdag 4 oktober 2024** is het de periode van de schepping. We vieren de goedheid van de schepping, we bidden ervoor en reageren met actie op de schreeuw van de aarde. Dit gebeurt in allerlei verschillende kerken, over de hele wereld. De scheppingsperiode is een uitgelezen kans om het in jouw parochie of gemeenschap te hebben over natuur, klimaat en Laudato Si. Het thema van de Scheppingsperiode 2024 is: ***Hoop en leef met de schepping***.

Bij het thema *Hoop en leef met de schepping* past Romeinen 8,19-25. Deze Bijbeltekst beschrijft de aarde als een moeder tijdens haar bevalling (Romeinen 8,22). 'De schepping zucht' (Romeinen 8,22) vanwege onze egoïstische en onhoudbare daden die haar schade toebrengen.

Samen met onze zuster, Moeder Aarde, schreeuwen allerlei soorten wezens, inclusief mensen, het uit vanwege onze destructieve acties die een klimaatcrisis, verlies aan biodiversiteit en menselijk lijden en het lijden van de schepping veroorzaken.

En toch leert de schepping ons dat er hoop aanwezig is in het wachten, in de verwachting op een betere toekomst (vgl. Rom. 8,20-21). Hopen betekent in Bijbelse context niet stilstaan, maar eerder huilen én actief streven naar nieuw leven te midden van de strijd.

De schepping en wij allemaal zijn geroepen om de Schepper te aanbidden en samen te werken aan een toekomst van actieve hoop en actie. Alleen als we samenwerken met de Schepping kunnen de eerste vruchten van hoop geboren worden. Net als bij de bevalling gaan we door een periode van intense pijn, maar er komt nieuw leven tevoorschijn.





Voor parochies en kerkelijke gemeenschappen biedt de [Laudato Si'-alliantie Nederland](#) een [Liturgisch katern](#)

[Scheppingsperiode 2024](#) aan en allerlei ideeën om met mensen aandacht te besteden aan het thema *Hoop en leef met de Schepping*. Er is een poster met het Laudato Si'-manifest om in parochies het nadenken en gesprek op gang te brengen. De poster kan via info@laudato-si.nl besteld worden.

Verder zijn er ontwerp-posters te downloaden om activiteiten in de parochie bekend te maken. Ook het Belgische [Ecokerk](#) biedt ideeën en materialen aan, waaronder een [Aanbod voor liturgie-bezinning-gesprek](#). Ten slotte is er ook een Engelstalige [Celebration Guide](#) te vinden op de website van [Season of Creation](#).

De boodschap van paus Franciscus naar aanleiding van de Wereldgebedsdag ter behoud van de Schepping (zondag 1 september 2024) is in diverse talen (waaronder Engels en Duits) is [hier](#) te vinden. Er is bij de Laudato Si'-Alliantie [een samenvatting in het Nederlands](#) te lezen. En wie nog verdere inspiratie wil hebben, kan luisteren naar de podcast van de franciscaan Hans-Peter Bartels met als titel [Hoe zorgen we het beste voor de Schepping?](#). En natuurlijk kan ook nog steeds de [film The Letter](#) gedownload en vertoond worden.



Symposium bij het emeritaat van Erik Borgman: Genees wat gewond is. Christus' gebroken lichaam en hoop

Vijftig jaar na het verschijnen van Edward Schillebeeckx' *Jesus het verhaal van een levende* gaat zijn belangrijkste leerling, Erik Borgman, met emeritaat. Net als bij de leermeester speelt ook in de theologie van de leerling de historische Jezus een centrale rol. Waar echter Schillebeeckx zich richtte op de geschiedenis van Jezus' tijd en context, kijkt Borgman naar de toekomst.

Hoe kunnen we in de lijdende Christus de belofte van Gods toekomst zien? Hoe kan een gewond lichaam ons genezen, zoals gebeden wordt in het *Veni Sancte Spiritus*: Genees wat gewond is?

Tijdens dit symposium ter ere van de emeritaatsviering van Erik Borgman buigen Prof. Guido Vergauwen OP (Fribourg en eredoctor van Tilburg University), Prof. Stephan van Erp (KU Leuven), Prof. Caroline Vander Stichele (Tilburg University) en schrijver Willem Jan Otten zich over deze vragen.

Het symposium vindt plaats op **vrijdag 13 september 2024** van 13.00-15.00 uur in de Blackbox, Gebouw E (Esplanade) van de Campus Universiteit van Tilburg. Het symposium gaat vooraf aan het afscheidscollege door Erik Borgman in de Aula van de Universiteit van Tilburg, Gebouw C (Cobbenhagen), aanvang 16.15 uur. Toegang is gratis, aanmelden kan via deze [link](#).



Congres Bijbel en missie

missio

Missio Pauselijke missiewerken houdt samen met Luce op **vrijdag 18 oktober 2024** een congres Bijbel en missie. Tijdens het congres zullen twee vragen centraal staan. Wat is vanuit Bijbels perspectief essentieel voor een missionaire houding? En, in samenhang met deze eerste vraag, op welke manier kan de Bijbel functioneren in een missionaire aanpak?

vanuit Bijbels perspectief essentieel voor een missionaire houding? En, in samenhang met deze eerste vraag, op welke manier kan de Bijbel functioneren in een missionaire aanpak?



Sprekers zijn onder meer:

- Mgr. Dr. Jan Liesen, bisschop van Breda
- Prof. Dr. Núria Calduch Benages, directeur van het departement Bijbelse Theologie en professor Oude Testament aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana, gastprofessor aan het Pauselijk Bijbelinstituut en secretaris van de Pauselijke Bijbelcommissie
- Pater Dr. Dinh Anh Nhue Nguyen, secretaris-generaal van de Pauselijke Missionaire Unie te Rome en gastprofessor aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana

Zij zullen het congressthema vanuit verschillende invalshoeken verkennen en uitdiepen en de deelnemers inspireren, ook met concrete handreikingen voor de missionaire praktijk van alledag in de parochie. De voertaal is Engels. De precieze tijden en de plek, vermoedelijk Tilburg, zijn nog niet bekend. Kijk voor verdere informatie op de website van [Missio](#) of van [Luce](#).

MIVA-actie 24 en 25 augustus 2024



In augustus en september 2024 staat één missionaire actie gepland op het [collecterooster 2024](#) van de RK Kerk. Dat is de [MIVA-actie](#) in het weekend van 24 en 25 augustus 2024. Help jij dit jaar verloskundige Zelly aan een ambulance, en red je zo levens van moeders en baby's? Geboortezorg is in het achterland van Zambia

heel slecht bereikbaar. Dat leidt regelmatig tot levensbedreigende situaties. Zelly kan haar belangrijke werk alleen doen met jouw inzet.

MIVA heeft voor parochies en MOV-groepen de nodige materialen in de aanbieding. Je kunt gebruik maken van een [kort](#) en een [lang](#) parochiebladartikel en van het [campagnebeeld](#). Er zijn [folders](#), [posters](#) en [collectezakjes](#) beschikbaar. Die kunnen besteld worden met het enige tijd geleden aan de parochies toegezonden bestelformulier of via info@miva.nl. Verder kunnen een [PowerPointpresentatie](#) en [liturgische suggesties](#) gedownload worden. Leuk voor kinderen is de [vouw-ambulance](#). En om een gift aan MIVA te vergemakkelijken is er ook een [QR-code](#) beschikbaar.

In Gods Naam door Bas Ragas



Hoe ga je in godsnaam met het leven om? In een tijd vol onzekerheden, onrust en verandering zoekt Bas Ragas naar antwoorden in een eeuwenoud verhaal. Bas Ragas, speelt samen met anderen de voorstelling [In Gods Naam](#) in diverse theaters in ons werkgebied in oktober en november 2024.

Bas, katholiek geboren, is enkele jaren geleden gegrepen door de verhalen uit de Bijbel. Via een vriendschap met een predikant heeft hij zich verder verdiept in de context van deze oerverhalen. Veel van zijn generatiegenoten zijn onbekend met deze verhalen of hebben ze afgeserveerd op grond van eenzijdige uitleg. Door het lezen en bestuderen van deze teksten is Bas er echter van overtuigd geraakt dat deze verhalen ook van onschatbare waarde zijn voor onze tijd.

In een avondvullende voorstelling gaat hij kriskras door de Bijbel en licht hier bekende en onbekende verhalen uit. Soms schurend, altijd in dialoog met de zaal, soms kwetsbaar en confronterend. Verhalen over angst, liefde, hoop en moed. Op kunstige wijze verweeft hij zijn herkenbare persoonlijke levensvragen met de verhalen uit de Bijbel. Hij leest voor uit de Evangelieën, zingt uit de Psalmen (op eigen wijze) en oreert met Spreuken.

Zijn tegenspeler neemt verschillende rollen uit de verhalen aan en roept Bas en het publiek soms tot de orde. Soms speelt de acteur God, een (stille) getuige of een figurant. De multi-instrumentalist geeft muzikale ondersteuning en rijgt moeiteloos het repertoire van Elvis, spirituals, Händel en ABBA aan elkaar.

Voorstellingen van In Gods Naam zijn in Limburg en het bisdom Den Bosch op de volgende plaatsen en data.

- Vrijdag 4 oktober 2024, 20.15 uur: Uden, [Markant Theater Maashorst](#)
- Woensdag 9 en donderdag 10 oktober 2024, 20.00 uur: [Oisterwijk, Cultuurcentrum Tiliander](#)
- Donderdag 28 november 2024, 20.00 uur: [Sittard, Toon Hermans Theater](#)

Lezenswaardig, om te kijken of om deel te nemen



Begeleidingsaanbod voor professionals in de zingevingszorg

Voor professionals werkzaam in de zingevingszorg heeft Joyce Lakwijk een aanbod. Kijk daarvoor [hier](#). Onderaan de betreffende webpagina kun je je inschrijven voor de nieuwsbrief, die tweemaal per jaar verschijnt.

Dag van de Kerkopbouw: De toekomst begint met luisteren



Op **vrijdag 11 oktober 2024** is er in de Grote Kerk te Harderwijk een Dag van de Kerkopbouw voor werkers in de kerk. Medewerkers aan deze dag zijn o.a. Rob Polet, Henk Boerman, Tabitha van Krimpen en Aarnoud van der Deijl. Thema van de dag is De toekomst begint met luisteren Deze dag wordt georganiseerd door het interkerkelijke Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk en is bedoeld voor werkers in de kerk: professioneel of onbetaald, of gewoon geïnteresseerd. De dag begint met een podiumgesprek. We bevragen de deelnemers van dit gesprek op hun motieven. Waarom zetten zij zich zo in voor de kerk van de toekomst? Wat drijft hen? In zes verschillende workshops oefenen

de deelnemers van de dag zich in het luisteren naar de (A)ander. Voor meer informatie en aanmelden: www.wvko.nl/dagvandekerkopbouw.

Groene Kerkendag



Op **zaterdag 12 oktober 2024** wordt de GroeneKerken-dag gehouden en wel in de Geertekerk in Utrecht! Het thema is: **Omdat de schepping roept om een kerk die zorg draagt**. Het wordt een dag vol inspirerende sprekers, praktische workshops, elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Op deze [website](#) van GroeneKerken is het gehele programma te zien inclusief de aangeboden workshops. Deelname kost € 34,50 per persoon.

Festival voor Mijn Dood

Op **zaterdag 28 september 2024** wordt voor de 2de keer het Festival voor Mijn Dood georganiseerd door het Netwerk Sterven en Rouw Zuid-Limburg. Op diverse locaties rondom het centrum van Maastricht vinden allerlei activiteiten plaats met als doel het praten over de dood zo gewoon en laagdrempelig mogelijk te maken. Lezingen, workshops, activiteiten, toneel, kunst, muziek en zang, het is er allemaal. Iedereen is welkom, je hoeft geen ticket te kopen. Zie voor meer informatie en het verslag van het Festival voor Mijn Dood twee jaar geleden: <https://stervenrouwlimburg.nl/>.

Festival DOODGEWOON in het centrum van Tilburg

Op diezelfde dag, **zaterdag 28 september 2024**, is er ook het Festival Doodgewoon in het centrum van Tilburg. Om de dood, net als het leven, in al haar aspecten bespreekbaar te maken, organiseert het Netwerk Sterven en Rouw Midden-Brabant in samenwerking met Stichting Crematorium voor Tilburg e.o. en Netwerk Palliatieve Zorg Midden-Brabant dit festival Doodgewoon. Een evenement voor alle bewoners van Tilburg en omliggende gemeenten. Met onder meer muziek, dans, en inspirerende lezingen en workshops (waaronder een lezing van rouwdeskundige Manu Keirse). Ook zijn er stands aanwezig met allerlei informatie over sterven, de uitvaart en rouw. Op deze zaterdag is ook de première van een eigen Tilburgs requiem voor orkesten en harmonieën! Meer informatie via <https://stervenrouw.nl/agenda/festival-doodgewoon-in-het-centrumvan-tilburg/>.

LANDELIJKE CONFERENTIE VEILIGE KERK

Op **dinsdag 12 november 2024** wordt in de Basiliek in Veenendaal, onder het motto *Een hoopvol perspectief*, de landelijke [conferentie Veilige Kerk](#) gehouden. Het programma bestaat uit gezamenlijke gedeelten en diverse workshops. Een van de sprekers is Mariëtte Hamer, Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Ook is er een informatieplein. Een entreekaart kost € 15 per persoon.



Earth Charter



Bijna 25 jaar geleden werd het Earth Charter geboren uit een globale behoefte aan liefde en verbinding van het leven op Aarde. Het is een prachtige tekst, een verklaring, een belofte, helaas echter nog steeds zeer actueel en verre van ingelost.

Wie de tekst nog een keer wil lezen, kan [hier](#) klikken.

NieuwWij: bondgenoot van wie werken aan dialoog en duurzaamheid

‘Al 15 jaar kiest NieuwWij voor het verbinden van verschillen’, schrijft voorzitter Ida Overdijk.

‘NieuwWij is bondgenoot van mensen, groepen en organisaties die werken aan dialoog en

duurzaamheid. In onze samenleving is nuance soms ver te zoeken en neemt polarisatie toe. Dat vraagt om een sterke beweging van verbinding en engagement’. Hoe NieuwWij een en ander in 2023 gestalte heeft gegeven kun je lezen in het [Jaarverslag 2023](#).

NieuwWij

verbindt de verschillen



Luce

Luce, het Centrum voor Religieuze Communicatie van de Tilburg School of Catholic Theologie (TST), heeft voor het najaar 2024 en voorjaar 2025 diverse cursussen voor pastoraal werkenden en geestelijke verzorgenden op het programma staan. We noemen onder andere:

- [De Goede samenleving. Handreikingen voor een duurzame visie op professioneel handelen](#) (eerste bijeenkomst vrijdag 6 september 2024 in Tilburg)
- [In dialoog met je levensverhaal. Een gespreksmodel rond levensvragen en spiritueel welzijn in de eerstelijns zorg](#) (eerste bijeenkomst vrijdag 8 november 2024 in Utrecht)
- [Rouw en zingeving. Perspectieven en handreikingen voor de praktijk van pastoraat en geestelijke verzorging](#) (eerste bijeenkomst woensdag 16 april 2025)

Kijk voor het verdere aanbod op de [website van Luce](#).

Vastenactie



Zoals ieder jaar houdt Vastenactie in november de regionale campagedagen als voorbereiding op de Vastenactie van 2025. Voor het bisdom Den Bosch wordt die dag, tezamen met het bisdom Breda,

gehouden op **zaterdag 16 november 2024**. De campagedag voor het bisdom Roermond vindt een week later plaats, op **zaterdag 23 november 2024**. De precieze plekken, waar de campagedagen worden gehouden, aanvangstijden en het programma zijn begin september bekend.

Tot 1 oktober 2024 kunnen parochies en katholieke organisaties eigen doelen indienen bij Vastenactie. Vanuit de parochies en organisaties, die een eigen doel indienen, moeten wel vertegenwoordigers deelnemen aan een van de verplichte Eigen Doelen Workshops op vrijdag 6 en zaterdag 7 september 2024.

Landelijke netwerkdag



Het Netwerk DAK voor inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat houdt **dinsdag 12 november 2024**, 10.00 tot 16.00 uur, de landelijke netwerkdag en wel in Houten (Opstandingskerk, 3 minuten van station). Een dag vol inspiratie, ontmoeting en nieuwe initiatieven, dus: save the data!

KPV-Expertisecentrum Radboud UMC

KPV Expertisecentrum
Radboudumc



Op de website van het [KPV-Expertisecentrum Radboud UMC](#) kun je het aanbod van nascholing vinden voor pastoraal werkenden en geestelijk verzorgenden. Voor het komende academiejaar staat er onder meer een cursus [Lijden, Lot, Liefde - Teksten lezen van Antoine de Saint-Exupéry](#) gepland alsmede ook een training [Provocatief Pastoraat](#). Klik om het gehele programma van het KPV-Expertisecentrum te openen op de button links.

Het Kruispunt Nijmegen

Het Kruispunt Nijmegen biedt al sinds 1998 letterlijk en figuurlijk ruimte aan (ex)dak- en thuisloze mensen via een inloophuis en straatpastoraat. Het 25^{ste} bestaansjaar in 2023 werd naast een jubileumjaar ook een jaar van het nieuwe begin en nieuwe kansen met het aantreden van een geheel nieuw bestuur in januari en de komst van twee nieuwe straatpastores, Lenneke van Maren en Dirma van de Wetering-van de Haar, in maart. Wie alles wil nalezen kan het [Jaarverslag 2023](#) downloaden.



Klooster Nieuw Sion: Benedictijns leiderschap



De leefregel van Benedictus is onlosmakelijk verbonden met Nieuw Sion. De leefregel biedt inspiratie en handvatten om stil te staan bij persoonlijk leiderschap. Iedereen die eens stil wil staan bij het leidinggeven aan zijn/haar persoonlijk leven kan zich aanmelden voor de dagbijeenkomst [Benedictijns leiderschap: Leidinggeven aan je leven](#). De komende tijd staan er drie data ter beschikking: woensdag 18 september 2024, woensdag 2 oktober 2024 en woensdag 6 november 2024.



Digitale Nieuwsbrief Kapellen en kruisen

De aan het bisdom Roermond gelieerde [Stichting Kapellen en kruisen](#) geeft al jaren een magazine uit met daarin een verzameling actuele berichten over de vele kruisen en kapellen in de provincie Limburg en allerlei activiteiten zoals wandelingen die daaromheen gehouden worden. Sinds kort bestaat er ook een digitale Nieuwsbrief waarop men zich [kan abonneren](#).

Pausbezoek aan België

Van donderdagavond 26 tot en met zondagmorgen 29 september 2024 bezoekt paus Franciscus onder het motto *Hoopvol onderweg België*. Het hele programma is te vinden op www.pausbezoek.be. Wie aan de eucharistieviering op zondagmorgen 29 september 2024 10.00 uur in het Koning Boudewijnstadion in Brussel wil deelnemen, kan zich vanaf maandag 19 augustus 2024 registreren via een link die dan actief is op www.pausbezoek.be. Het gratis ticket dat zo wordt verkregen, dient als toegangsbewijs. Tijdens deze viering zal de paus de in Brussel overleden karmelietes Ana van Jezus zalig verklaren. De eucharistie wordt wereldwijd rechtstreeks op tv uitgezonden.



Colofon



De Nieuwsbrief is een tweemaandelijks digitale uitgave van het onderdeel Limburg-Den Bosch van de Branchegroep RK Pastoraal Werkenden (VPW). De Branchegroep VPW maakt deel uit van de sector Kerk en Ideëel van CNV Connectief.

Redactie: Guus Prevoo (vpw limburg@gmail.com, 06-27553005).



Kopij voor het volgende nummer (oktober-november 2024) dient vóór dinsdag 24 september 2024 ingeleverd te worden.

De coördinatiegroep van het onderdeel Limburg-Den Bosch wordt gevormd door Marjelein Verhoeven (voorzitster), Jos van Rooij (2^{de} voorzitter), Hub van den Bosch (secretaris), Piet Linders (2^{de} secretaris) en Guus Prevoo (penningmeester). De coördinatiegroep is bereikbaar via het secretariaatsadres Begijnengang 17 5911 JL Venlo (077-3546689, administratie@st-groenewold.nl).

Wanneer je vragen hebt rond arbeidsvoorwaarden, pensioenuitkeringen of andere zaken waar het CNV mee kan helpen, kijk dan op de website [Contact met het CNV](#). Vermeld daarbij naast de gevraagde gegevens zoals het CNV-lidnummer ook dat je lid bent van de branchegroep VPW. Wanneer je priester of diaken bent, geef dat dan ook aan! Indien nodig staan er juristen ter beschikking en ook de samenwerking met een kerkjurist is geregeld. Soms heb je je lidnummer bij het CNV nodig. Dat lidnummer bestaat uit zeven cijfers en je vindt het onder het kopje Kernmerk machtiging op de maandelijkse incasso van je contributie. Het lidnummer bestaat uit de zeven cijfers ná de hoofdletter en vóór het streepje -. Het staat ook op je bewijs van lidmaatschap en vaak op de adresdrager bij post vanuit het CNV.

De branchegroep VPW binnen de sector Kerk en Ideëel van CNV Connectief is voor overige zaken te bereiken via het emailadres: rkpastoraalwerk@cnv.nl. Neem af en toe ook een kijkje op onze [VPW-webpagina](#) en op [CNV-Kerk en Ideëel/RK Pastoraal werkers](#) voor het laatste nieuws.