

## NIEUWSBRIEF VPW LIMBURG-DEN BOSCH

JAARGANG 2025, februari - maart 2025

### Inhoudsopgave

○ <i>Het mag geen naam hebben en toch...</i>	2
○ <i>Uit de vereniging</i>	2
○ <i>Ontmoetingsmiddagen voor pastoraal werkenden</i>	3
○ <i>Dichter op doek: Tentoonstelling van originele hongerdoeken in Museum De Schat van Simpelveld</i>	3
○ <i>Pelgrimstocht: het Zonneliedpad</i>	5
○ <i>Vastenactie dekenaat Venlo</i>	6
○ <i>'t Groenewold Venlo</i>	6
○ <i>Jongerenkerk Venlo</i>	7
○ <i>Missionair Overleg Parkstad</i>	8
○ <i>De Drie Ringen</i>	9
○ <i>Berichten Pelgrimsoord klooster Wittem</i>	10
○ <i>Heerlen Mondiaal</i>	12
○ <i>Bijeenkomst Franciscaanse Beweging</i>	12
○ <i>KPV-Expertisecentrum</i>	13
○ <i>New Loreto</i>	13
○ <i>Vastenactie</i>	14
○ <i>1700 jaar concilie van Nicea</i>	15
○ <i>Lezenswaardig, om te kijken of om deel te nemen</i>	16
○ <i>Colofon</i>	21

## Het mag geen naam hebben en toch....

Het openingswoord van deze Nieuwsbrief *Het mag geen naam hebben en toch...* wordt beurtelings verzorgd door de leden van de coördinatiegroep VPW Limburg-Den Bosch. De bijdrage beneden is van de hand van Piet Linders

Onlangs bij het opruimen van wat spullen in mijn werkkamer, stootte ik op de bescheiden catalogus van een tentoonstelling over armoede veraf en dichtbij. Een mooi kleurig pamflet dat al weer meer dan twaalf jaar geleden het licht zag. En waaraan ik heb meegewerkt, samen met heel veel anderen, waaronder vele middelbare scholieren. Met enige weemoed bladerde ik door het boekje, terwijl mijn gedachten onwillekeurig de herinneringen aan die tijd aftastten.

Met evenveel vaart stelde ik mijzelf de vraag naar de huidige stand van zaken; van armoede veraf en dichtbij. Ik kwam al vlug tot de slotsom dat de problemen van armoede alleen maar zijn toegenomen. En dat in verscheidenheid als wel wat impact betreft. Of je het nu hebt over de vreselijke oorlogen en de gevolgen daarvan wat verder weg, of asielzoekers die vanwege de weerwil en persistente weigering van een aanzienlijk aantal gemeenten in ons eigen land geen onderdak kunnen vinden. Schrijnend is het dat we weten van het aantal kinderen dat zonder ontbijt 's ochtend vroeg naar school gaat.

Armoede heeft inmiddels vele gezichten gekregen en berooft mensen van hun waardigheid en zelfstandigheid. Terwijl we allerlei noodzakelijke regelingen optuigen om mensen te helpen, is dat alles net zo een vraag naar het fundament van probleem en hulp. En hoe dat gemeenschappelijke verhaal leidt tot weer nieuwe vormen van solidariteit. Het was destijds precies de titel van de tentoonstelling: 'Nieuwe Solidariteit'. Als voegmiddel kunnen de kerken daarin niet worden gemist... zowel veraf als dichtbij.

## Uit de vereniging

### *CNV Kerk & Ideëel Verdiept*



Medio december 2024 is het derde nummer van de eerste jaargang van digitale kwartaalblad *CNV Kerk & Ideëel Verdiept* aan alle leden van CNV Kerk & Ideëel toegezonden. Mocht je het niet ontvangen hebben, stuur dan even een bericht naar [g.prevoov@cnv.nl](mailto:g.prevoov@cnv.nl). Het nummer is nog steeds te downloaden via de [website van de VPW](#) en via die van [CNV Kerk & Ideëel](#).

Einde maart 2025 verschijnt het eerste nummer van de tweede jaargang, dat gewijd zal zijn aan het thema missie en zending en hoe daar in de parochie of kerkelijke gemeente mee om te gaan.

### *Webinar tegen verrechtsing*

Vanuit de VPW zijn we bezig met het voorbereiden van een webinar hoe als pastoraal werkenden en geestelijk verzorgenden om te gaan met de verrechtsing in de samenleving. Het webinar zal gehouden worden op **vrijdag 4 april 2025**, vanaf 15.00 uur. Pastoraal werkenden en geestelijk verzorgenden die eraan deel willen nemen, kunnen een casus inbrengen. Een zestal mensen wordt dan gevraagd hun casus tijdens het webinar kort te



presenteren. Bij het begin van het webinar zal een kader geschetst worden door dr. Suzanne Klein Schaarsberg, universiteit docent in Tilburg. Dr. Frank Bosman zal na de presentatie van de casus daarop verder reflecteren. Noteer de datum alvast in je agenda, verder mededelingen komen nog via website en emailbericht.

## Ontmoetingsmiddagen voor pastoraal werkenden



Op dinsdag 14 januari 2025 en donderdag 16 januari 2025 vonden weer, in respectievelijk Heerlen en Wijchen, ontmoetingsmomenten voor VPW-leden en andere pastoraal werkenden en geestelijk verzorgenden plaats.

In Heerlen waren zes mensen aanwezig. Er kwamen heel wat onderwerpen aan de orde, naast de nodige luchtige verhalen. Thema's als de toekomst van de VPW, het vormsel, het digitale tijdschrift Verdiept, de nieuwe hongerdoek voor de vastentijd en nog meer passeerden de revue. Een volgende keer zal ergens in februari 2026 zijn. Wel is afgesproken dan een of twee gespreksonderwerpen te agenderen, naast de mogelijkheid om als deelneemster of deelnemer zelf zaken in te brengen. Wie een uitnodiging wil krijgen om deel te nemen, kan een kort bericht schrijven naar Guus Prevoo, [g.prevoo@cnv.nl](mailto:g.prevoo@cnv.nl).

Op donderdagmiddag 16 januari 2025 hadden we onze derde ontmoeting met pastoraal werkenden vanuit het hele bisdom Den Bosch. We waren deze keer te gast bij de parochie van de Twaalf apostelen in Wijchen en omstreken.

De bijeenkomst, onder genot van koffie/ thee en iets lekkers, werd geopend met een ronde kennismaking. Daarin vertelde ieder uitgebreid over het wel en wee in zijn of haar werkzame leven. Voor hen die al met pensioen waren vertelde over hun voorbije werkzame leven en de activiteiten die ze nog ondernamen. Ook werden enkele thema's wat verder uitgediept zoals de werkdruk en hoe hier mee om te gaan, hoe start je als beginnend pastoraal werker in de parochie en waar vind je letterlijk de ruimte om te werken. Bij deze thema's werden goede tips en tricks uitgewisseld. Het was een goede bijeenkomst waarbij de tijd te kort was om alles te kunnen bespreken. Het was fijn om elkaar weer in deze informele setting te kunnen treffen. Wil je de volgende keer ook aansluiten bij deze bijeenkomst stuur dan een e-mail naar Marjelein Verhoeven, [mverhoeven@damiaanhelmond.nl](mailto:mverhoeven@damiaanhelmond.nl).

## Dichter op doek: tentoonstelling van originele hongerdoeken in Museum De Schat van Simpelveld



Sinds 1975 geeft de Duitse organisatie Misereor en in het kielzog daarvan Vastenactie Nederland de zogenaamde hongerdoeken uit. Het fenomeen hongerdoek beleeft daarmee zijn 50-jarig jubileum. De hongerdoek 2025 *Samen dromen – Liefde zij daad* is de 25<sup>ste</sup> doek die uitgegeven wordt.

De in vele kerken tijdens de vastentijd gebruikte hongerdoeken zijn prints op stof van kunstwerken die door gerenommeerde kunstenaars uit het globale Zuiden en uit Duitsland zijn gemaakt. In de vastentijd 2025 presenteert het **Museum De Schat van Simpelveld** het merendeel van deze originele kunstwerken in een bijzondere tentoonstelling.



De hongerdoeken tonen de spirituele basis voor zuster- en broederschap van álle mensen op deze wereld en respect voor en inclusie van randgroepen. In de hongerdoeken weerspiegelt zich de door geloven in God gedragen hoop op radicale verandering van onrechtvaardige economische verhoudingen, die vele mensen op deze aarde tot slachtoffers maken. En de hoop op een duurzame omgang met de natuur, zoals ook door paus Franciscus zo vurig bepleit.

Hongerdoeken zijn zo als het ware een kunstzinnig gedicht in kleur op canvas, maar ze voeren ons ook dichterbij naar medemensen in nood. In die zin zijn ze catechetisch. Vandaar de titel: **Dichter op doek**.

De bijzondere tentoonstelling van originele hongerdoeken start op **Aswoensdag 5 maart 2025 en duurt tot en met Paasmaandag 21 april 2025**. Het adres van het museum is Kloosterstraat 68 te Simpelveld.

Naast individuele bezoeken zijn groepsbezoeken met uitleg mogelijk. Wanneer u met een groep een uitleg van de hongerdoeken wilt, die dan graag minimaal zeven dagen van tevoren aanvragen via [info@deschatvansimpelveld.nl](mailto:info@deschatvansimpelveld.nl) en daarbij, naast gewenste datum en tijd, duidelijk aangeven dat het om een **uitleg van de hongerdoeken** gaat. Een dergelijke uitleg kost -naast de toegangsprijs tot het museum- bij een groepsgrootte tot 12 mensen € 30 en bij een groepsgrootte tussen 12 en 20 mensen € 50. Schoolgroepen betalen geen entree en € 30 voor een uitleg tot maximaal 20 leerlingen. Een combinatie van een uitleg bij de hongerdoeken-tentoonstelling en een rondleiding door de reguliere collectie is helaas niet mogelijk.



Zie voor meer informatie over het museum, de openingstijden, entreprijzen en groepsbezoeken onder [Plan je Bezoek](#).

*Bij de afbeeldingen: links boven de eerste hongerdoek uit 1975, de Heer van de dans (India) en rechts de hongerdoek van 2025 Samen dromen – Liefde zij daad (Duitsland), © Misereor Duitsland*

### **Hongerdoeken in de Middeleeuwen**

*In de Middeleeuwen was het in West-Europa gebruikelijk om tijdens de Vastentijd in kerken via een groot doek het altaar te onttrekken aan het zicht van de kerkgangers. Door hun zondigheid waren mensen niet meer in staat een blik te werpen op het allerheiligste en het altaar, hun relatie met het Goddelijke was verbroken. Op Goede Vrijdag, wanneer tijdens de evangelielezing van de kruisdood van Jezus de zin 'het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën' werd voorgelezen, werd de doek met veel lawaai weer omlaag gehaald. Door de kruisdood van Jezus was de relatie tussen God en mens hersteld.*

*Aanvankelijk waren deze doeken egaal van kleur, zonder afbeeldingen erop. Omdat ze tijdens de Vastentijd in de kerk hingen, kregen ze al snel de naam hongerdoek. In de tijd die volgde, werden afbeeldingen op de hongerdoek aangebracht die het lijdensverhaal en breder de heilsgeschiedenis verbeeldden.*

*Het verschijnsel hongerdoek verdween nadat het concilie van Trente (1545-1563) bepaalde dat het altaar ten alle tijden zichtbaar moest zijn. Bovendien kwam in de 16<sup>de</sup> eeuw ook de kruisweg op met zijn veertien staties van het lijden en de dood van Jezus, waardoor hongerdoeken hun verhalende functie verloren.*

*In 1975 heeft Misereor Duitsland deze oude traditie op een geheel nieuwe manier weer opgenomen. Niet veel later zijn de hongerdoeken nieuwe stijl ook in Nederland uitgebracht. Tegenwoordig vindt de verspreiding en informatievoorziening van en over hongerdoeken plaats via Vastenactie ([www.vastenactie.nl](http://www.vastenactie.nl)).*

### **Officiële opening hongerdoeken-tentoonstelling**

De officiële opening van de hongerdoeken-tentoonstelling is op **zondag 9 maart 2025** om 14.00 uur. De openingshandeling zal geschieden door de bisschop van Roermond, Mgr. Dr. Van den Hout.



### **Omlijstend programma**

De tentoonstelling *50 jaar hongerdoeken* kent een omlijstend programma. Op **zondag 16 maart 2025, 14.00 uur** geeft Guus Prevoo een lezing over de oorsprong en geschiedenis van hongerdoeken en geeft hij uitleg bij de diverse hongerdoeken in de tentoonstelling. Iedereen is zonder vooraanmelding welkom tegen betaling van de entreprijs voor het museum.

Kunst als spirituele spiegel? Op **vrijdag 21 maart 2025** breng je een dag door met een hongerdoek om antwoord te vinden op je eigen persoonlijke vraag. Aletha Steijns begeleidt je met de methode van Art Based Learning. Een unieke ervaring, welhaast een mini-retraite!

Volg [www.deschatvansimpelveld.nl](http://www.deschatvansimpelveld.nl) voor alle informatie.

Ook in de maand april staan nog enkele omlijstende onderdelen op het programma. Meer informatie in de volgende Nieuwsbrief. Of kijk even op [de website van Museum De Schat van Simpelveld](#).

### **Vrije toegang tijdens museumweekend**

**Zaterdag 29 en zondag 30 maart 2025** is het museumweekend. Heel veel musea zijn dan gratis toegankelijk. Zo ook het Museum de Schat van Simpelveld en dus ook de tentoonstelling *50 jaar hongerdoeken*. Op beide dagen is ook een groepsexpositie te zien van de cursisten van [Ans Westdorp](#).

### **Pelgrimstocht: het Zonneliëpad**

In 2025 wordt het Zonneliëpad, een pelgrimstocht ter ere van 800 jaar Zonnelië en 10 jaar Laudato Si', gelopen. Het pad brengt de pelgrims van Friesland naar Brabant. Onderweg worden allerlei activiteiten georganiseerd. De diverse deeltochten worden gelopen in het weekend. De eerste wandeling is op zaterdag 1 maart 2025 van Jorwert naar Akkrum. De laatste etappe wordt afgewerkt op zaterdag 11 oktober 2025 van Wuustwezel naar Huijbergen.

PELGRIMSRROUTE ZONNELIË-LAUDATO SI' 2025



[Hier](#) lees je alles over het bijzondere jubileumjaar van Zonnelied en Laudato Si' en [hier](#) vind je materiaal om zelf met het Zonnelied aan de slag te gaan.

Wil je mee wandelen? De pelgrimstocht bestaat uit meerdere etappes met een totale lengte van circa 400 kilometer. Je kunt je [hier inschrijven](#) voor zoveel etappes als je wilt. Een week voor de start van de losse etappes ontvang je de praktische informatie, zodat je precies weet waar je moet zijn. Het Zonneliedpad is een initiatief van de [Franciscaans Beweging in Nederland](#).

## Vastenactie dekenaat Venlo

**Venlo in actie voor Oeganda: 'schoner koken, beter leven'**

**VASTENACTIE**

Gedurende de Veertigdagentijd 2025 zal het dekenaat Venlo zich inzetten voor Oeganda. Ieder parochie doet dat op haar eigen manier. Daarnaast zal er een rondreizende tentoonstelling zijn met beelden van het project. Daarmee zal ook de nieuwe hongerdoek *Samen dromen - liefde zij daad* mee reizen.

Een van de activiteiten is de Heilige Huis Tocht op zaterdag 5 april 2025 naar de Herenboerenboerderij Ulingsheide en De Refter van Rendiz.

Over andere activiteiten beraden we ons nog. Daarbij denken we aan een filmavond en een zondag met viering in het teken van de Vastenactie en aansluitend gezellig samenzijn. Volg de berichten daarover via website van het [dekenaat Venlo](#), de [Jongerenkerk Venlo](#) en [Stg. 't Groenewold](#).

## 't Groenewold Venlo

De Stichting Groenewold is gevestigd aan de Begijnengang 17 te 5911 JL Venlo. Telefoon 077 – 354 66 89. Voor het sturen van een email zie het [contactformulier](#).

Wie op de hoogte wil blijven van alle activiteiten kan zich abonneren op de digitale nieuwsbrief.



## TUIN DATE DAGEN



Ben je een doener, een denker of ben je het allebei? Wil je je handen uit de mouwen steken in verbondenheid met de aarde, de lucht en het groen om je heen? Wil je je 'accu opladen' en tegelijkertijd ontspanning ervaren? Laat je dan inspireren door een leven gevende energie. Ontmoet mensen met (eenzelfde) belangstelling voor het buitenleven... en mogelijk kom je tot een date!

Voel/weet je je aangesproken? Van harte welkom in de tuin van 't Groenewold, Begijnengang 17, Venlo. De tuinpoorten gaan hiervoor open op:

DATUM: **zaterdag 22 maart 2025** van 10:00-12:30 uur

BEGELEIDING: Anne Indenkleef en Theo Tijssen

KOSTEN: Geen, je krijgt wel 'natuur'-lijk een gezonde lunch, op het einde van de ochtend

AANMELDEN vóór 20 maart 2025: [administratie@st-groenewold.nl](mailto:administratie@st-groenewold.nl) of 077-354 6689.

## Jongerenkerk Venlo

De Jongerenkerk is gevestigd in de Minderbroederkerk, Minderbroederstraat 1, 5911 BP Venlo. Email: [SecretariaatJK@jkvenlo.nl](mailto:SecretariaatJK@jkvenlo.nl). Telefoon: 06 -10729578. Website: [www.jkvenlo.nl/](http://www.jkvenlo.nl/).



### **Korenconcert Koninklijke Zangvereniging Venlona, JK-koor en Triple Quartet,**

In het kader van 60 jaar Jongerenkerk Venlo en ook het 125 jaar bestaan van de Koninklijke Zangvereniging Venlona houden beide op **zondag 23 maart 2025** 13.00-18.00 uur een KORENCONCERT. Drie koren zullen voor elkaar en voor de andere bezoekers 30 tot 45 minuten uit hun repertoire gezongen ten gehore brengen. Daarnaast is er ook aandacht voor de ontmoeting en voor het samenzijn. Iedereen is van harte welkom bij dit concert in de Jongerenkerk Venlo



**Opgeruimd staat netjes**

*zaterdag  
15 maart  
2025*

**Samen de stad opschonen op:  
U doet toch ook mee!**

**OPRUIMEN  
HET LIJKT  
SIMPEL  
EN  
DAT IS HET OOK**

*Loeije*

**Samen maken we het groen schoon  
Maaskade, fietsbrug, Koninginnesingel,  
de kop van Weerd, Julianapark,  
Nolenspark en Puteanusstraat**

**Verzamelen 9.00 uur Jongerenkerk Venlo (Minderbroedersstr.1)  
tot 12.00 uur / aansluitend samen lunchen  
(voor materialen wordt gezorgd)**

## **Vastenactie 2025 Heilige Huisjes Tocht 'schoner koken, beter leven', zaterdag 5 april 2025**



In deze Vastentijd met als thema 'SCHONER KOKEN, BETER LEVEN', gaan we weer een Heilige Huisjes Tocht houden. Deze keer brengt die ons bij de Herenboeren op Herenboerenboerderij Ulingsheide in Tegelen.

De Herenboeren van Ulingshof staat voor grip op ons eten, gezond eten, weten waar het vandaan komt en hoe het geproduceerd wordt. We willen erop kunnen vertrouwen dat ons eten eerlijk is geproduceerd, met respect voor de boer, de dieren en de natuur'.

Wij zullen daar een rondleiding krijgen en er zal ons verteld worden hoe zij hun idealen verwezenlijken.

Aansluitend brengen we een bezoek aan De Refter in Tegelen. De Refter is gelegen op de locatie van [Abdij Ulingsheide](#).

Onze nieuwste aanwinst biedt zowel zakelijke als particuliere gasten de kans om even te ontsnappen uit het dagelijks leven.

**Zaterdag 5 april 2025 van 10.00-13.00 uur.** Bijeenkomst op de parkeerplaats: Emmaus Feniks, Ulingsheide 3 te Tegelen.

## **Missionair Overleg Parkstad**



### ***Ecologische modelboerderij Kenia***



Voor een derde jaar ondersteunen diverse parochies uit de dekenaten Heerlen en Kerkrade een ecologische modelboerderij in Kenia.

Ooit was het niet meer dan een uitgedroogd stuk savanne, waar jaren van intensieve landbouw diepe sporen hadden achtergelaten. Nu, een paar jaar later, is de verandering bijna niet te bevatten: weelderige fruitbomen werpen hun schaduw over geurige kruidentuinen, terwijl vogels tussen de takken door scheren. Deze wonderbaarlijke verandering voltrekt zich in het Keniaanse dorpje Marafa. De aanpak is even simpel als doeltreffend: men verbouwt

voedsel op een manier die de bodem verrijkt in plaats van uitput. En wat hier werkt, delen ze maar al te graag met boeren uit de wijde omgeving. Met een bijdrage vanuit de Vastenactie in beide dekenaten kan deze groene revolutie zich als een olievlek verspreiden. Het is de bedoeling dat Marafa een levend klaslokaal wordt, waar boeren uit de streek komen kijken en leren.

In 2025, staat het project voor de laatste stap: het uitbreiden van de boomgaarden en het starten van een trainingsprogramma dat andere boeren in de regio bereikt.

Een gift voor dit project kan overgemaakt worden naar rekening NL21 INGB 000 300 0046 van het Missiebureau bisdom Roermond, onder vermelding van *Vastenactie project 2022-089*.



### ***Pelgrimstocht naar Simpelveld***

Op **zaterdag 5 april 2025** houdt het Missionair Overleg Heerlen een pelgrimstocht vanaf de St. Josephkerk te Heerlerbaan naar het Museum de Schat van Simpelveld aan de Kloosterstraat 68 te Simpelveld. Dat museum is gewijd aan het werk van de zalige zuster Clara Fey en haar medezusters.



In de Vastentijd is in het museum een tentoonstelling van de originele hongerdoeken die door Misereor Duitsland en Vastenactie gebruikt worden in de vastenactiecampagnes.

Vertrek is om 11.00 uur vanaf de St. Josephkerk, waar voldoende parkeerplaats is. Gelopen wordt via twee routes, één voor de meer geoefende wandelaar en één voor minder geoefende deelnemers en mensen met rollator of in de rolstoel.

De aankomst in Simpelveld is gepland rond 13.00 uur, waar de deelnemers en deelnemers een lunch met soep en broodjes kunnen gebruiken. Aansluitend volgt een uitleg bij de ten toon gestelde hongerdoeken in de kapel van het museum en een meditatieve afsluiting rond 15.00 uur.

De terugreis kan via Arriva-lijn 43. Die gaat vanaf Simpelveld Oranjeplein om 15.37 uur naar Heerlerbaan Kerk.

Om deel te nemen aan de lunch, het bezoek aan het museum en de uitleg is aanmelding voor deze pelgrimstocht noodzakelijk. Aanmelden tot en met vrijdag 28 maart 2025 via [guus.prevoo@home.nl](mailto:guus.prevoo@home.nl) of via [anita@pancratiusheerlen.nl](mailto:anita@pancratiusheerlen.nl). Deelname kost inclusief lunch, entreprijs voor het museum en bijdrage aan de uitleg € 10 per persoon. Die bijdrage kan betaald worden op rekeningnummer NL53 ASNB 0707 6583 73 t.n.v. Prevoo AJJ, onder vermelding van *Pelgrimstocht 5 april 2025*.

Mensen die op het laatste moment nog beslissen om mee te lopen, zijn van harte welkom om mee te gaan, maar kunnen dan niet deelnemen aan de lunch en dienen zelf de entree voor het museum te betalen.

### **Verdere activiteiten**

Verder zijn nog gepland een wandeling op **zaterdag 5 april 2025** vanuit Waubach en een brunch in de kerk van Chèvremont, Nassastraat te Kerkrade op **zondag 6 april 2025**, vanaf 12.00 uur. Meer details daarover in de volgende Nieuwsbrief.

## **De Drie Ringen**



Op de [webpagina van de Drie Ringen](#) Zuid-Limburg staat het programma van lezingen en bijeenkomsten voor de komende maanden. De volgende onderdelen willen we er graag even uitlichten.

- ['REIS' NAAR DE CATHÉDRALE VAN CHARTRES](#), dinsdagmiddag 11 februari 2025, Parochiezaal Heilig Hart van Jezuskerk, Hoogstraat 137, Nieuwenhagen
- [VROUWEN DIE DE WERELD HEBBEN VERANDERD](#), donderdagmiddag 6 maart 2025, Parochiezaal Heilig Hart van Jezuskerk, Hoogstraat 137, Nieuwenhagen
- [MARTA, MARIA, HET LUCASEVANGELIE EN DE DRAAD VAN ARIADNE](#), woensdagmiddag 12 maart 2025, Parochiezaal Heilig Hart van Jezuskerk, Hoogstraat 137, Nieuwenhagen
- [BIRGITTA VAN ZWEDEN \(1303-1373\) TOEN EN NU](#), Een middeleeuwse visionaire vrouw met toekomst, dinsdag 18 maart 2025, 10:00 - 16:00 uur, Parochiezaal Heilig Hart van Jezuskerk, Hoogstraat 137, Nieuwenhagen
- [BOEKBESPREKING DOOR RON MEYER OVER ZIJN BOEK 'DE ONMISBAREN'](#), woensdagmiddag 26 maart 2025, Parochiezaal Heilig Hart van Jezuskerk, Hoogstraat 137, Nieuwenhagen
- [FILM MET NABESPREKING: HANNA AHRENDT](#), woensdagmiddag 2 april 2025, Parochiezaal Heilig Hart van Jezuskerk, Hoogstraat 137, Nieuwenhagen



Op **vrijdagmiddag 28 maart 2025** starten ook weer de maandelijkse vrijdagmiddagwandelingen. De eerste wandeling van het nieuwe jaar zal gaan door het gebied van de zinkmijnen van Moresnet in België. Startpunt is om 13.30 uur de parkeerplaats aan de Casinoweier aan de Lütticherstrasse in Kelmis.

## Berichten Pelgrimsoord klooster Wittem

Onderstaande activiteiten van Klooster Wittem vinden (tenzij anders aangegeven) plaats in of vanuit de ontmoetingsruimte Scala, Wittemer Allee 34. Aanmelden via [www.kloosterwittem.nl/Agenda](http://www.kloosterwittem.nl/Agenda) of per telefoon 043-4501741 is gewenst.



PELGRIMSOORD  
KLOOSTER WITTEM

### ***Kunstroute in Klooster Wittem: langs werken van pater Mathot***

In pelgrimsoord Klooster Wittem is begin 2025 een kunstroute te volgen langs kunstwerken van pater Mathot, dit jaar 25 jaar geleden overleden. In het kloostercomplex zijn altijd enkele werken van deze kunstpater aanwezig, maar ze worden nu aangevuld met stukken die er tijdelijk een plek krijgen.

Onder de redemptoristen – de paters van Wittem – waren altijd enkele kunstenaars die met hun werk een bijdrage leverden aan de inrichting van kerken, kapellen en kloosters. Een van de belangrijkste in Nederland was pater Gerard Mathot (1911-2000). Hij was een veelzijdig man. Naast zijn vele pastorale activiteiten was hij vrijwel dagelijks bezig om de verkondiging van de blijde boodschap te verbeelden. Zijn voornaamste werken maakte hij aan het eind van zijn leven. Het betreft beelden in hout, steen en brons van bijvoorbeeld de heiligen en zaligen van zijn congregatie, zoals St.-Alfonsus, St.-Gerardus Majella en Z. Peerke Donders. Voor de universitaire wereld van Nijmegen maakte hij verschillende bronzen portretten, o.a. van Titus Brandsma. Daarnaast schilderde hij en maakte hij bij gelegenheid grafisch werk. Hij maakte ook ontwerpen voor kazuifels, wandkleden en een kruisweg. Het oorlogsmonument van de gemeente Gulpen-Wittem aan de Eyslerinde (langs de weg Eys-Wittem) is ook van zijn hand. De kunstroute die door de kerk en de ontmoetingsruimte Scala gaat, laat de variëteit van pater Mathots kunst zien.

Tot eind februari 2025 is zijn kunst te zien tijdens de openingstijden van het pelgrimsoord (dagelijks 9.00 tot 17.00 uur).



### ***In gesprek met (voormalige) vluchtelingen, een gezin uit Eritrea***

Ook in de eerste maanden van 2025 zal weer elke eerste zondag van de maand, aan het einde van de middag een voormalige vluchteling te gast zijn in Scala, de ontmoetingsruimte van Klooster Wittem. In het najaar van 2024 waren achtereenvolgens een Syriër, een Irakees en iemand uit het Afrikaanse Guinée te gast. Voor de eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar komt een gezin uit Eritrea naar Wittem. Ze worden geïnterviewd door pater Henk Erinkveld en zullen hem en u vertellen over hun levensgeschiedenis en over de manier waarop ze hun weg vinden in de Nederlandse samenleving. U bent uitgenodigd om te komen luisteren; een goede manier om eens rechtstreeks kennis te maken met vluchtelingen en uit de eerste hand te horen wat het betekent om te vluchten en om in een

vreemd land een nieuw leven op te bouwen. Het interview wordt afgewisseld met muziek en er zijn exotische hapjes voor bij de koffie of thee. Hartelijk welkom!

Datum/tijd: **zondag 2 februari 2025** van 16:00 uur tot 17:30 uur.

### ***Bijbelgespreksgroep over de (heilige) Geest – de adem van God***



In Klooster Wittem komt elke maand een groep bij elkaar om in gesprek te gaan over verhalen en teksten uit de Bijbel. In de eerste helft van 2025 lezen we Bijbelverhalen over de geest: de Geest van God, de Heilige Geest.

Elke keer komen er verschillende Bijbelteksten aan bod, steeds teksten waar die geest in voorkomt. We bespreken de achtergronden van de teksten en ook de vraag wat ze voor ons, mensen uit 2025, kunnen betekenen.

Uit het Oude Testament lezen we bijvoorbeeld uit het boek Genesis en de profeet Jesaja. Uit het Nieuwe Testament bespreken we de doop van Jezus in de Evangelies en het verhaal van Pinksteren in de Handelingen van de Apostelen. Zo proberen we wat meer te begrijpen van die wat ongrijpbare, maar toch belangrijke geest.

De Bijbelgespreksgroep komt in de eerste helft van 2025 bij elkaar op de **woensdagavonden 19 februari, 19 maart en 23 april 2025**, van 19:30 uur tot 21:00 uur. Voor mensen die een voorkeur hebben voor overdag is er een tweede groep die samenkomt op de **donderdagmiddagen 20 februari, 20 maart en 24 april 2025**, van 14.00 uur tot 15.30 uur. Interesse? U kunt zich per keer aanmelden. Deelnemerkosten per keer: € 3,- incl. koffie/thee en kopieën.

### ***Natuurdocumentaire ‘Songs of the earth’***



Een 20 km lange vallei met rivieren, bergen, watervallen, gletsjers en loofbossen: de Oldedalen-vallei in Noorwegen is een plek waar de natuur op haar mooist is. Voor de film ‘Songs of the earth’ liet regisseur Margreth Olin zich door haar 84-jarige vader leiden door de vallei, waar hij zijn leven lang gewoond heeft. Daarbij vertelt hij haar over zijn voorouders en het leven in vroegere tijden. Songs of Earth is daarom, naast een betoverende natuurdocumentaire, ook een eerbetoon aan een rijke familiegeschiedenis. De indrukwekkende beelden worden nog

indrukwekkender door de sfeervolle muziek, gecomponeerd door Rebekka Karijord.

De film wordt vertoond in Klooster Wittem, op initiatief van de Werkgroep Groene Kerk

Datum en tijd: **donderdag 27 februari 2025**, 19.30 – 21.00 uur (aansluitend een kort nagesprek).

Zie voor andere activiteiten in Klooster Wittem de [website van het Pelgrimsoord](#).



## Heerlen Mondiaal

Heerlen Mondiaal (HM) bestaat uit diverse groepen die actief zijn op het gebied van mondiaal vormingswerk en ontwikkelingssamenwerking in Heerlen en omgeving.  
Website: [www.heerlenmondiaal.nl](http://www.heerlenmondiaal.nl).



### *Honderdste Café Mondiaal, donderdagavond 13 februari 2025*



Café Mondiaal beoogt verdieping te geven aan inhoudelijke thema's, die betrekking hebben op mondiale vraagstukken: ontwikkelingsproblematiek, verdeling armoede en rijkdom, vredesvraagstukken, klimaat- en milieuproblemen en meer. De eerste Café Mondiaal heeft plaats gevonden op 4 april 2013. HeerlenMondiaal wil met Café Mondiaal naast het vergaderen over organisatorische zaken ook een mogelijkheid te hebben om in een ongedwongen sfeer (een café) gesprekken te voeren over min of

meer actuele inhoudelijke vraagstukken. Het voeren van gesprekken en soms discussiëren staat bij Café Mondiaal centraal en daarom zijn, in tegenstelling tot 'lezingen', de inleidingen kort (over het algemeen 10-15 minuten).

Deze honderdste Café Mondiaal zal 'Café Mondiaal' zelf als gespreksthema hebben. We zullen terugkijken naar het verleden: diverse gespreksonderwerpen en inleiders zullen de revue passeren. En we zullen bespreken of Café Mondiaal voldoende beantwoordt aan de doelstelling en behoefte. Maar ook of Café Mondiaal voldoende toekomstperspectief heeft en of er mogelijkheden zijn om de opzet te verbeteren. Een feestelijke bijeenkomst? Och, de onderwerpen van de meeste bijeenkomsten waren niet zo blijmoedig. Maar hoewel we niet vaak tot echte oplossingen kwamen, waren de gesprekken informatief en ook meestal wel hoopgevend. Deze 100<sup>ste</sup> Café Mondiaal vindt plaats in café Pelt aan het Pancratiusplein 48, te Heerlen en begint om 19.30 uur.

## Bijeenkomst Franciscaanse Beweging

Wat een mooie tekst toch? Vrede en alle Goeds! Een uitspraak van Franciscus van Assisi, mensenvriend, dierenvriend, wereldvriend...

In Zuid-Limburg is een groep van de Franciscaanse Beweging actief, die graag nieuwe impulsen ontvangt. De Franciscaanse Beweging (FB) bestaat uit mensen die de levensvisie van Franciscus van Assisi omarmen en daarmee onderdeel pogen te zijn van een tegenbeweging tegen mens- en wereldverkrachtende geldcultuur. Maar vooral ook is het een beweging die elkaar wil stimuleren het ánders te doen, vanuit mededogen naar elkaar en de wereld te kijken.

Wil u eens meekijken, meeluisteren, meepraten? Dan kan dat! Informatie wordt gegeven en uitwisseling van gedachten vindt plaats op **DINSDAG 4 FEBRUARI 2025** in het kerkzaaltje in Vrangendael, gelegen aan Hemelsley 240 in Sittard. Aanvang 19.30 uur. Inleider zal zijn Peer Boselie, lid van de FB. Behoeftte aan meer info, of aanmelden? (mag, hoeft niet...): [Peer.Boselie@gmail.com](mailto:Peer.Boselie@gmail.com) of 06-51569533.



VREDE EN ALLE GOEDS  
Franciscaanse Beweging

Afdeling Zingeving en Spiritualiteit / KPV-Expertisecentrum Zingeving en Spiritualiteit

Contactpersoon: Anneke de Vries, [anneke.devries@radboudumc.nl](mailto:anneke.devries@radboudumc.nl)

T 024 3615398 / 024 3613320

[www.radboudumc.nl/cursussengeestelijkeverzorgingenpastoraat](http://www.radboudumc.nl/cursussengeestelijkeverzorgingenpastoraat)

### **Provocatief Pastoraat 2025**

In deze cursus leer je wanneer en hoe provocatief pastoraat toe te passen op beginniveau. Wanneer de congruente pastorale benadering vastloopt, biedt de provocatieve benadering verrassend veel nieuwe mogelijkheden om zowel jezelf als je pastorant in beweging te krijgen. Docente: drs. Marieke Sillevius Smitt. Data: 5 maart en 2 april 2025. Plaats: Utrecht.

### **Scholing Basismethodiek geestelijke verzorging 2025**

Deze eendaagse scholing biedt een theoretische en praktische verdieping van de 'basismethodiek geestelijke verzorging', zoals ontwikkeld door Job Smit in zijn proefschrift 'Antwoord geven op het leven zelf'. Aan de orde komen de gespreksinterventies horend bij de verschillende fasen in het model aan de orde en is er ruim aandacht voor het oefenen van deze interventies. Er wordt geleerd op basis van instructie, uitwisseling, oefenen en analyse van gesprekken over zin- en levensvragen. Docenten: dr. Job Smit en dr. Anneke de Vries. Datum: 27 maart 2025.

### **Het lichaam als toegang tot geleefde spiritualiteit 2025**

Deze driedaagse training richt zich op het verdiepen van de relatie tussen het lichaam en spiritualiteit, langs de weg van de ervaring, oefening en reflectie. Daarbij wordt uitgegaan van de ervaringen van patiënten inzake de kwetsbaarheid van het eigen lichaam en van de eigen ervaringen van deelnemers met een psycho-spiritueel ontwikkelingsproces. De oefeningen behelzen spiritueel lichaamswerk. Begeleiding: dr. William Yang en Barbara Zwaan MA. Data: 9 april, 11 juni, 1 oktober 2025.

Meer info zie: [Nascholing - Radboudumc](#)

## **New Loreto Simplveld**

New Loreto, Kloosterstraat 68-72, 6369 AE Simplveld

085 - 130 35 74, 06 - 475 41 544 (host-telefoon)

Website: <https://newloreto.com/>; Email: [info@newloreto.com](mailto:info@newloreto.com)



**New Loreto**

### **Stilteretraite, vrijdag 28 februari tot en met zondag 2 maart 2025**



Net als gezonde voeding, voldoende beweging en een goede nachtrust heeft stilte een positieve impact op je welzijn. Door langere tijd in stilte te zijn, komt je brein tot rust, waarbij de neuronen in de hersenen als het ware 'schoonsoelen' van het teveel dat ontstaat tijdens periodes van activiteit. Je kunt beter voelen hoe het met je gaat en tot diepere inzichten komen.

Deze retraite is geaccrediteerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV).

## **2-Daagse retraite: Je Ziel Voorop met Gerda Anna Ferbeek, zaterdag 22 en zondag 23 maart 2025, 11:00 - 16:00**

Deze twee dagen worden helemaal verzorgd, zodat jij je volledig kunt richten op jouw persoonlijke reis naar diepere stilte, ruimte en verbinding. Een unieke kans om te transformeren in de rustige en inspirerende omgeving van het New Loreto klooster.



### **Clara-Fey-Reünie**



Tot 2012 leefden en werkten de Zusters van het Arme Kind Jezus in Huize Loreto. Veel kinderen en jongeren hebben hier een deel van hun jeugd doorgebracht, en velen uit Simpelveld en omgeving hebben met en voor de zusters gewerkt. Iedereen die ooit verbonden was met Huize Loreto is welkom op de Clara-Fey-reünie op **zaterdag 10 mei 2025**. Aanmelden kan via <https://newloreto.com/reunie>.

## **Vastenactie**

Van Aswoensdag 5 maart tot en met Paaszaterdag 19 april 2025 wordt de 65<sup>ste</sup> Vastenactie gehouden.

Het motto van deze Vastenactie is **Schoner koken, beter leven**.



Dit jaar staat een project in Oeganda centraal. In dat land wil de organisatie RUGLI (Rwenzori United Group for Life Improvement) 200 vrouwen, waaronder tienermoeders, helpen om over te stappen op de productie van briketten uit landbouwafval zoals lege maiskolven, briketresten, dorsafval en restafval van huishoudens en maismolens.

Het project is eenvoudig in zijn opzet, maar het kent vele voordelen. Minder rook bij de productie en het gebruik van de briketten, hetgeen veel minder schadelijk is voor de gezondheid en het milieu. De betrokken vrouwen, waarvan de meesten onder armoedegrens leven, kunnen de briketten goedkoper produceren en dus meer inkomsten genereren. Ten slotte wordt illegale houtkap en ontbossing voorkomen. Ook het hergebruik van afval gaat verdere aantasting van de leefomgeving tegen. Op <https://www.youtube.com/watch?v=sulfbGe1oLg> is een film te zien van het bezoek van een aantal medewerkers van Vastenactie aan het project van RUGLI in Oeganda.

Alle materialen voor deze Vastenactie zijn te bestellen via [de webshop van Vastenactie](#). Voor pastoraal werkenden en geestelijk verzorgenden zijn vooral de Bouwstenen voor bezinning en de nieuwe hongerdoek bruikbaar.

De brochure [Bouwstenen voor bezinning](#) start met een theologische doordenking *Wereldwijde zuster- en broederschap gevraagd!* bij het thema en het centrale project van de Vastenactie van 2025. Vervolgens vindt u een vijftal meditatie's, die aansluiten bij de lezingen van de eerste vijf vastenzondagen. Verder is er een Gebedsviering voor de derde Vastenzondag 2025, die integraal gebruikt kan worden. Het campagneverhaal (in voorleesvorm), de suggesties voor de voorbede, de collecte-aankondigingen en de uitleg bij de hongerdoek *Samen dromen – Liefde zij daad* kunnen desgewenst tevens gebruikt worden voor de weekendvieringen in de Vastentijd. De Suggesties voor teksten bij

Schoner koken  
Beter leven



Vastenactie-activiteiten zijn gebeden en bezinnende teksten, te gebruiken bij Vastenactie-activiteiten in zijn algemeenheid en bij Vastenactie-maaltijden. De brochure sluit met aanbevelingen voor enige liederen tijdens de Vastentijd en de teksten en noten voor twee Vastenactieliederden.



Om te gebruiken in de komende twee vastentijden van 2025 en 2026 is er een nieuwe hongerdoek, met de titel *Samen dromen – liefde zij daad*. Op de hongerdoek zijn kinderen uit alle delen van de wereld te zien, die op een eiland verblijven. Het lijkt een idyllisch tafereeltje, maar aan de horizon is een zware storm, een tornado, te zien. Hoe gaat dit aflopen? Een hongerdoek die wellicht meer vragen oproept dan antwoorden geeft. Maar ook een dringend appel op ons doet om, zeker ten behoeve van onze

kinderen en kleinkinderen, het niet bij woorden te laten wat betreft onze inzet voor meer duurzaamheid, maar snel en voortvarend in actie te komen.

Er is een [brochure](#) beschikbaar, met een uitgebreide theologische duiding, een tekst voor een meditatieve viering en teksten om tijdens de liturgie in de weekenden van de vastentijd de hongerdoek gefaseerd uit te leggen. Daarnaast is er een [presentatie met uitleg](#) te downloaden en ook een [presentatie om te gebruiken tijdens de meditatieve viering](#). Via de [webshop](#) van Vastenactie is de hongerdoek te bestellen in groot en klein formaat. Beschikbaar zijn ook A4-tjes met een afbeelding van de hongerdoek en een uitleg op de achterzijde.

Hoe leg je aan kinderen uit wat de bedoeling is van de Vastentijd? Met het prentenboekverhaal over [koning Poeha de zoveelste](#) en het verhaal van Rob Oppotter brengt u de belangrijke betekenissen van de Vastentijd tot leven voor kinderen.

Schone straat in Nederland, een schoner leven in Oeganda. Een belangrijk deel van het Vastenactie-campagneproject 2025 is het verzamelen van zwerfafval. Het organische deel vormt een belangrijk onderdeel van de briketten die de vrouwen in Kasese maken. Ook in Nederland is veel aandacht voor het ruimen van zwerfafval op straat. Op **zaterdag 22 maart 2025** is de jaarlijkse landelijke opschoondag, waar tienduizenden mensen aan meedoen. Een prima gelegenheid om de Vastenactie-campagne aan te koppelen! Er is [een draaiboek](#) beschikbaar met handige tips, ideeën en kant-en-klare teksten om uw actie op weg te helpen!

## 1700 jaar concilie van Nicea



In 2025 is het 1700 jaar geleden dat het eerste christelijke oecumenische concilie in Nicea werd gehouden. Deze herdenking biedt een unieke gelegenheid om het gemeenschappelijke geloof van christenen te vieren, zoals uitgedrukt in de geloofsbelijdenis die tijdens dit concilie werd geformuleerd.

Op de webpagina [Activiteiten rond Nicea 2025](#) van de Raad van Kerken zijn activiteiten te vinden die rondom dit jubileum worden gepland.

Van **vrijdag 6 tot en met zondag 8 februari 2025** wordt in de Oude Abdij Drongen aan het Drongenplein 27 te Gent (België) een driedaags colloquium gehouden, georganiseerd door CCV Gent.

Meer informatie en inschrijven, zie [deze website](#). Later in het jaar staan er nog meer activiteiten op het programma zoals de Oecumenelezing in de Geertekerk in Utrecht (vrijdag 16 mei 2025, met dr. Susan Durber, president van de regie Europa van de Wereldraad van Kerken als spreker) en een Oecumenische dienst in de Sint-Janskerk in Gouda (zaterdag 14 juni 2025).

## Lezenswaardig, om te kijken of om deel te nemen

### *Gelukszoekers*



De toon over migratie is alleen maar verhard. Het huidige kabinet streeft harde en volgens sommigen ongrondwettelijke maatregelen tegen migratie na, waarmee het actief bijdraagt aan het creëren van crises en polarisatie. Wat we missen is een krachtig tegengeluid uit de maatschappij. Dat tegengeluid wil de campagne '[We zijn allemaal gelukszoekers](#)' laten horen.

Meer dan 1100 collegae, pastoraal werkenden, kerkelijk werkenden, dominees, rabbijnen hebben de [petitie tegen het strengste asielbeleid](#) ooit ondertekend. Misschien kan een volgende stap zijn om [een T-shirt of sweater te kopen](#) met de tekst **Gelukszoeker** en die bij de volgende homilie of inleiding over

wereldwijde solidariteit aan te trekken. De opbrengst van de verkoop is voor verschillende stichtingen die zich inzetten voor vluchtelingen.

### *Hartaanvallen voorkomen*

Uit onderzoek blijkt dat de sociale cohesie binnen de woonomgeving de kans op een hartaanval kan verkleinen. Mensen die af en toe een praatje maken met anderen in hun omgeving, hebben 17% minder kans op een hartaanval. Voor mensen die nauwelijks samenhang in hun omgeving ervaren, ligt het risico op een hartaanval 67 procent hoger. Ondertussen worden door zelfscan-kassa's in supermarkten, QR-codes om te bestellen en af te rekenen in een restaurant en allerlei andere 'contactmomenten' waaraan geen andere persoon in levenden lijve aan te pas komt, de mogelijkheden om spontaan een praatje aan te knopen steeds geringer.

Hier ligt een schone taak voor pastoraal werkenden: onderling contact in een wijk of dorp stimuleren en zodoende werken aan zowel de geestelijke als ook lichamelijke gezondheid van mensen. Gewoon een dagje per week wandelen door je parochie en een babbel maken met iedereen die je tegenkomt. Het is wellicht ook goed voor je eigen gezondheid.

Uit ander onderzoek blijkt dan weer dat wie dicht bij een luchthaven woont en leeft met constant vliegtuiglawaai, een groter risico op een slechter werkend hart heeft. Dat vergroot de kans op een hartaanval, levensbedreigende hartritmestoornis of beroerte. Dus je samen met je parochianen verzetten tegen vliegen en vliegtuiglawaai is als een mes dat snijdt van twee kanten.

### *Borgo Laudato si'*



Borgo Laudato si' (borgo is Italiaans voor dorp), zo heten nu de tuinen van Castel Gandolfo, de pauselijke zomerresidentie op een klein uurtje rijden ten zuiden van Rome.

Paus Franciscus heeft nooit gebruik gemaakt van deze residentie, maar hij startte er wel met een ecodorp volgens de principes van integrale ecologie uit zijn encycliek Laudato si' uit 2015. Het project combineert duurzame land- en tuinbouw met een onderwijscentrum voor kwetsbare en gemarginaliseerde groepen.



Borgo Laudato si' is voor het publiek en voor groepen toegankelijk, zie voor meer informatie <https://www.centrolaudatosi.va/en/training-courses/tours-open-to-the-public/>.

### **Nieuwe columnist bij [NieuwWij.nl](https://nieuwwij.nl)**



Doortje 't Hart is de nieuwe columnist bij NieuwWij. Zij probeert zowel professioneel als privé bij te dragen aan een mooiere wereld, onder meer als facilitator/procesbegeleider, teamcoach en dagvoorzitter (zie <https://doorthart.nl/>). Haar eerste bijdrage bij NieuwWij, gepubliceerd op 6 december 2025, is getiteld [Van Duurzaamheid naar Deep Change](#).

### **Internationale bedevaart naar Assisi**



De internationale Laudato Si' Movement organiseert van **dinsdag 3 tot en met zaterdag 7 juni 2025** een pelgrimage naar Assisi. Deze bedevaart is een unieke kans om je geest te verrijken en twee belangrijke jubilea te vieren: het Zonnelied van Sint Franciscus en de encycliek Laudato Si'. Stel je eens voor dat je de handen ineen slaat in gebed, bezinning en gemeenschap, omringd door de geest van St. Franciscus en de schoonheid van Assisi. Klik [hier](#) voor meer informatie.

### **Webinar over de participatie van vrouwen in een synodale kerk, woensdag 12 februari 2025**

De faculteit kerkelijk recht van de Saint Paul University in Ottawa organiseert een webinar met dr. Myriam Wijlens en kardinaal Cupic. Titel: "Co-workers in the Vineyard of the Lord: Women Participation in Leadership and Governance in a Synodal Church"

In het webinar wordt ingegaan op de theologische grondslag, de canonieke mogelijkheden die er al zijn, de uitdagingen waar de synode voor staat en de bijdrage die het canonieke recht kan leveren. Voertaal is Engels. Zie: [Meer informatie en aanmelden](#)

### **Dirk De Wachter verzorgt de 14<sup>de</sup> Volzin-lezing**



Op **vrijdagmiddag 7 maart 2025** wordt in het Dominicanenklooster, Stadsdam 1 in Huissen de 14<sup>de</sup> Volzin-lezing gehouden. De lezing wordt verzorgd door de bekende Vlaamse psychiater Dirk De Wachter. Hij ontvangt deze middag ook de 3<sup>de</sup> Volzin Waarderingsprijs. Klik [hier](#) voor meer informatie en aanmelden.

### **God in de supermarkt**

Het team van [God in de supermarkt](#) geeft nog steeds met veel enthousiasme workshops voor kerkelijke groepen. De workshop *God in de supermarkt* verkent de keuzes die we maken, helpt argumenten te begrijpen en verbindt deze met een helder ethisch kader. De bijeenkomsten zijn actief, sociaal, informatief en



gaan in een hoog tempo een serieuze maar niet te zware dialoog aan. Het team laat zich inspireren door hoe Jezus omging met de arme en het behoeftige. Kijk in de [agenda](#) of er wellicht een workshop bij jou in de buurt is. Of boek er een via [info@godindesupermarkt.nl](mailto:info@godindesupermarkt.nl).

### ***Kijk niet weg, kijk om***



Cordaid lanceert samen met Netwerk DAK de campagne [Geefwarmte.nl](#). Dakloosheid is een collectief probleem, met aandacht voor elkaar kunnen we helpen dit probleem aan te pakken. De initiatiefnemers roepen de Nederlandse overheid op om meer te investeren in structurele oplossingen voor dakloosheid.

### ***Communio over het vormsel***



Het eerste nummer in de jaargang 2025 van het Duitstalige [Communio](#) gaat over het vormsel. Is het vormsel een soort overgangsritus naar het volwassen worden en een sacrament vooral voor cultuurchristenen of steekt er meer achter? Aandacht besteden aan het vormsel is wellicht ook interessant tegen de achtergrond dat blijkbaar bij jongeren de vraag naar zingeving en religie weer toeneemt.

Communio biedt de mogelijkheid om [het tijdschrift gratis uit te testen](#).

### ***Luce / Centrum voor Religieuze Communicatie***

Luce heeft weer een aantal cursussen en bijeenkomsten op het programma staan. Zie voor het gehele aanbod [de website van Luce](#). Luce heeft ook een online en individueel aanbod.

We lichten er even de volgende onderdelen uit.

- [In de gevangenis wil je God](#), studiemiddag op donderdag 20 maart 2025 in Utrecht
- [Rouw en zingeving](#). Perspectieven en handreikingen voor de praktijk van pastoraat en geestelijke verzorging (vanaf donderdag 24 april 2025 in Tilburg)

### ***Inspiratiedag 'Hoop voor elkaar'***

Kansfonds, KRO-NCRV, Huis van Dominicus, Actioma en de VKMO bundelen de krachten voor de zevende editie van de landelijke Inspiratiedag, met als thema 'Hoop voor elkaar'. Wil je meer weten over naastenliefde? Kom dan op **zaterdag 22 maart 2025** naar Amsterdam (locatie Sant'Egidio, Waterlooplein 205). Het wordt een dag met workshops, een prominente keynotespreker, de uitreiking van de Kans Inspiratieprijs en samen zingen. Wil je zeker zijn van een uitnodiging? Stuur dan een mail naar [Petra de Wal](#).

### ***Zelfzorg voor professionals***



Joyce Lakwijk heeft de komende tijd diverse activiteiten en retraites op het programma staan voor professionals in de zingevingszorg, zie <https://joycelakwijk.nl/>. Op de agenda staan onder meer:

- 5 - 7 februari 2025: [Werken vanuit je stille bron](#) - verdiepingdagen voor wie in werk te maken heeft met zingeving



- 21-24 maart 2024: [Naar de stilte van je hart](#)- retraite.

Op dinsdagmiddag 1 april 2025 is er in het Dominicanenklooster in Huissen een inspiratiemiddag [Zelfzorg voor mensen die met mensen werken](#).

## Groene kerken



De kaart met groene kerken in Nederland is geüpdatet. Inmiddels hebben meer dan 500 kerkelijke gemeentes, gemeenschappen, kloosters en parochies het predicaat 'groene kerk'. Nou ja, parochies. In de bisdommen Den Bosch en Roermond samen blijft het aantal groene parochies beperkt tot een stuk of vijf. Alle andere parochies kunnen zich nog steeds [aanmelden bij GroeneKerken](#) en ontvangen daar vele tips om de kerkgemeenschap te vergroenen.

**Sabbatsleven** is het jaarthema van GroeneKerken. Daaraan wil men het hele jaar aandacht geven in nieuwsbrieven en andere uitingen. Leven vanuit de sabbat als daad van verzet tegen de gulzigheid van onze economie, de sabbat als bevrijding. En dan niet één dag in de week, maar alle dagen. Op zo'n manier leven dat je bijdraagt aan heelheid en gerechtigheid voor heel de schepping.



## Synodaal proces

Het slotdocument van de bijzondere synode over synodaliteit is inmiddels in diverse talen beschikbaar zoals het [Engels](#) en het [Duits](#). Een Nederlandse vertaling volgt in de loop van het jaar en komt dan beschikbaar op [www.rkkerk.nl](http://www.rkkerk.nl).

Naast dit slotdocument zijn er ook [tien studiegroepen](#) ingericht om verder onderzoek te doen naar specifieke onderwerpen met betrekking tot synodaliteit. Deze studiegroepen zullen in juni 2025 verslag doen van hun bevindingen. Eenieder die een bijdrage wil leveren aan deze studiegroepen is van harte uitgenodigd hen iets toe te sturen. Wilt u meer weten over de verschillende studiegroepen of contact met hen opnemen? Dat kan via de website van het [synodese Secretariaat](#).

Met het einde van de synode komt er ook een einde aan het project 'Luisterend op weg', een gezamenlijk initiatief van [Konferentie van in Nederland gevestigde Religieuzen](#), [het Netwerk Katholieke Vrouwen](#) en [het bisdom van 's-Hertogenbosch](#) met als opdracht om het synodale proces aan te jagen. Informatie over het voortgaande synodale proces is te vinden op de afzonderlijke websites van die organisaties. En uiteraard op [de officiële website](#) van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland.



## Schrijf je vrij



Wil je graag eens helemaal los van overtuigingen en gedachten, lekker spelen met taal en woorden? Volg dan de [schrijfretraite](#) van Rinske Kegel op **zondag 16 februari 2025**, 14:00 - 17:00 uur in Cordium te Nijmegen. Deze schrijfretraite is een initiatief van de [Turnclub](#).

Verder op het programma staan: [Liefdesbrief aan jezelf](#), korte schrijfretraite (zondag 9 maart 2025, Cordium Nijmegen) en [Helende klanken](#), kennismaking met de interne alchemie van de TAO (zondag 16 maart 2025, Cordium Nijmegen).

## Vastenkalerder



Broederlijk Delen, de Belgische zusterorganisatie van Vastenactie geeft zoals ieder jaar ook dit jaar weer een Vastenkalerder uit, met als titel *Samen oogsten we succes*. De kalender kost € 3 en is te bestellen via [de webshop van Broederlijk Delen](#).

## De Wandelmaat

De Wandelmaat biedt meerdaagse kloosterwandelreizen aan. Men verblijft tijdens zo'n reis als gast in een klooster waar men uitgenodigd is de getijden mee te beleven. Vanuit het klooster gaat men in een kleine groep dagelijks naar buiten op pad en verkent men de omgeving. Ook biedt De Wandelmaat verschillende meerdaagse pelgrimsreizen aan. Je loopt dan van plek naar plek. Onderweg ervaar je wat het buiten zijn met je doet. Op pad zijn met De Wandelmaat is meer dan wandelen alleen. De woorden ontmoeten, stilte, onthaasten en verwondering geven kort weer waar deze bijzondere wandelingen in kleine groepen tot maximaal 10 à 12 mensen voor staan.



Klik [hier](#) om het jaarprogramma 2025 te ontdekken en je in te schrijven voor een of meerdere wandelingen.

## Vegan Vastentijd



In de Vastentijd van 2025, van Aswoensdag 5 maart tot Paaszaterdag 19 april 2025, houdt [Christian Climate Action](#) weer een Vegan-Veertigdagentijd-challenge. Gods prachtige schepping lijdt onder onze vlees- en zuivelindustrie. Onschuldige dieren worden mishandeld en geslacht, de natuur wordt vervuild, en zomers worden elk jaar heter. Maar hoe doe ik hier iets aan? En kan ik in mijn eentje wel een verschil maken? Pieker niet langer in je eentje, maar ga samen met andere gelovigen de uitdaging aan om 40 dagen nee te zeggen

tegen de bio-industrie, en ja tegen het verdiepen van je verbinding met God en de aarde. Meer informatie én hoe je meedoet, vind je [hier](#)!

## Laudato Si' Alliantie

In maart 2025 organiseren de lidorganisaties van de Laudato Si' Alliantie drie evenementen. Van harte welkom om deel te nemen en te delen met broeders, zusters en kennissen.

- 10 maart 2025: [Stuudiemiddag financieel beleid](#)
- 14 maart 2025: [Symposium Groene Geloofsrituelen](#)
- 29 maart 2025: [Laudato Si' Ondersteuningsdag](#)



## Colofon



De Nieuwsbrief is een tweemaandelijks digitale uitgave van het onderdeel Limburg-Den Bosch van de Branchegroep RK Pastoraal Werkenden (VPW). De Branchegroep VPW maakt deel uit van de sector Kerk en Ideëel van CNV Connectief.



Redactie: Guus Prevoo ([vpw limburg@gmail.com](mailto:vpw limburg@gmail.com), 06-27553005).

Kopij voor het volgende nummer (april-mei 2025) dient vóór vrijdag 21 maart 2025 ingeleverd te worden.

De coördinatiegroep van het onderdeel Limburg-Den Bosch wordt gevormd door Marjelein Verhoeven (voorzitter), Jos van Rooij (2<sup>de</sup> voorzitter), Hub van den Bosch (secretaris), Piet Linders (2<sup>de</sup> secretaris) en Guus Prevoo (penningmeester). De coördinatiegroep is bereikbaar via het secretariaatsadres Begijnengang 17 5911 JL Venlo (077-3546689, [administratie@st-groenewold.nl](mailto:administratie@st-groenewold.nl)).

Wanneer je vragen hebt rond arbeidsvoorwaarden, pensioenuitkeringen of andere zaken waar het CNV mee kan helpen, kijk dan op de website [Contact met het CNV](#). Vermeld daarbij naast de gevraagde gegevens zoals het CNV-lidnummer dat je lid bent van de branchegroep VPW. Wanneer je priester of diaken bent, geef dat dan ook aan! Indien nodig staan er juristen ter beschikking en ook de samenwerking met een kerkjurist is geregeld.

Jouw lidnummer bestaat uit zeven cijfers en je vindt het onder het kopje Kenmerk machtiging op de maandelijkse incasso van je contributie. Het lidnummer bestaat uit de zeven cijfers ná de hoofdletter en vóór het streepje -. Het staat ook op je bewijs van lidmaatschap en vaak op de adresdrager bij post vanuit het CNV.

De branchegroep VPW binnen de sector Kerk en Ideëel van CNV Connectief is voor overige zaken te bereiken via het emailadres: [rkpastoraalwerk@cnv.nl](mailto:rkpastoraalwerk@cnv.nl). Neem af en toe ook een kijkje op onze [VPW-webpagina](#) en op [CNV-Kerk en Ideëel/RK Pastoraal werkers](#) voor het laatste nieuws. De RK Pastoraal werkers bij het CNV hebben een eigen groepspagina, waarop ieder lid mededelingen kan zetten en/of kan reageren op mededelingen van anderen