

NIEUWSBRIEF VPW LIMBURG-DEN BOSCH

JAARGANG 2024, oktober - november 2024

Inhoudsopgave

○ <i>Het mag geen naam hebben en toch.... Een bijzondere gebeurtenis</i>	2
○ <i>Uit de vereniging</i>	2
○ <i>Ontmoetingsmiddagen voor pastoraal werkenden</i>	3
○ <i>Sfeergesprek WAT IS VOOR MIJ VAN WAARDE?</i>	4
○ <i>Scheppingsperiode 2024</i>	4
○ <i>Stichting Franciscaanse Voettochten</i>	5
○ <i>'t Groenewold Venlo</i>	5
○ <i>Jongerenkerk Venlo</i>	8
○ <i>De Drie Ringen</i>	10
○ <i>Berichten Pelgrimsoord klooster Wittem</i>	10
○ <i>Heerlen Mondiaal</i>	13
○ <i>Missio Wereldmissiemaand 2024: Papoea-Nieuw-Guinea</i>	13
○ <i>Congres Bijbel en missie</i>	14
○ <i>Nascholing en training KPV-Expertisecentrum Zingeving en Spiritualiteit</i>	15
○ <i>In Gods Naam door Bas Ragas</i>	16
○ <i>De vele gezichten van synodaliteit - Faculteitsdag TST 2024</i>	16
○ <i>Adventsactie 2024</i>	17
○ <i>Startdagen Vastenactie</i>	18
○ <i>Verdiepingsdag Ecologische spiritualiteit</i>	18
○ <i>De bisschop in de vroege kerk. Verkenning van vijf eeuwen ambtsontwikkeling</i>	18
○ <i>Lezenswaardig, om te kijken of om deel te nemen</i>	19
○ <i>Colofon</i>	23

Het mag geen naam hebben en toch....

Het openingswoord van deze Nieuwsbrief *Het mag geen naam hebben en toch...* wordt beurtelings verzorgd door de leden van de coördinatiegroep VPW Limburg-Den Bosch. De bijdrage beneden is van de hand van Jos van Rooij.

Een bijzondere gebeurtenis

In het verzorgingshuis woont een mevrouw, die zegt sinds een tijd iedere avond als ze gaat slapen te worden lastig gevallen door iets/iemand, die aan haar been kriebelt. Het maakt haar heel angstig; je kunt aan haar zien dat ze slaapt kort heeft. Ze is ervan overtuigd dat het 'een overledene' is. Ik ken haar, heb de uitvaart van haar man gedaan en heb altijd een beetje contact gehouden. Ik heb met haar gebeden, het appartement gezegend, wierook gebrand, Mariabeeldje neergezet, kortom van alles gedaan, maar het heeft niet geholpen.

De mensen in het huis weten het intussen en spreken erover. De meeste zeggen dat het in haar zelf zit. Iemand zegt dat ze de exorcist van het Bisdom moet inschakelen. Hij helpt haar dat te doen.

Deze pastor is gekomen. Ik hoef er niet bij te zijn. Hij heeft ook gebeden en zijn ritueel voltrokken. Ook dit heeft niet geholpen.

Bij toeval hoor ik dat praktisch om de hoek van het verzorgingshuis een jonge vrouw woont die medium is. Ik bel haar op. Ze krijgt meteen allerlei informatie door over deze mevrouw, waarvan ik verrast weet dat die klopt. Ze belooft te komen en vraagt me erbij te zijn. In de kamer van mevrouw doet ze eerst een uitgebreide aura-reiniging bij de dame in kwestie, waarbij ze van alles aan haar vertelt over hoe mevrouw in haar vel zit. Volgens haar is 'de plaaggeest' een vorige bewoner van het appartement, een obsessief autoritaire man, die angstig is om te vertrekken, een dolende ziel, die eigenlijk geen kwaad wil, maar aandacht (Ik heb ook zijn uitvaart gedaan). Ze praat hem 'naar het Licht'. Daarna voltrekt ook zij haar rituelen: gebeden, wierook, salie en sandelhout. Ze wil geen geld: 'Ik heb deze gave van God gekregen en ik wil er niets voor hebben'.

'Het 'geplaagd-worden' is niet helemaal weg', zegt de mevrouw, 'maar het is veel minder, ik voel me een stuk rustiger, ik ben niet bang meer'.

Mijn overtuiging: religieuze ontwikkeling en religieuze creativiteit vind je op dit moment minstens net zo veel buiten de kerk als er binnen. Wij kunnen best eens in de leer bij deze mensen. Zou de exorcist van het Bisdom ooit een medium hebben gesproken ?

Uit de vereniging

CNV-KERK EN IDEËEL
VERDIEPT



GROEN, GROENER, GROENST



- Op 23 september 2024 is aan alle leden van CNV/Kerk&Ideëel digitaal het tweede nummer van Verdiept toegestuurd, met als titel *Groen, groener, groenst*, over kerken en klimaat. Mocht je het nummer niet ontvangen hebben, stuur dan even een e-mail naar g.prevoo@cnv.nl. Dit tweede nummer is trouwens ook te downloaden via de site van [CNV/Kerk&Ideëel](https://www.cnv.nl/kerk-ideeel) of van de [VPW](https://www.vpw.nl).

- Op maandag 14 oktober 2024 biedt CNV een [webinar over rouw en werk](#) aan. Ontvang praktische handvatten en inzichten om rouwende collega's en medewerkers effectief te

ondersteunen. We presenteren ook onze nieuwe workshop Mannen en rouw. Eén van de sprekers is Bjorn Visser, oprichter van Stichting Rouwkost.

Het nummer van CNV Kerk&Ideëel Verdiept over rouwen, (*G)een tijd om te rouwen*, is nog steeds te downloaden via de [CNV-site](#) of via de [VPW-site](#). Luce biedt in het voorjaar van 2025 een cursus [Rouw en zingeving. Perspectieven en handreikingen voor de praktijk van pastoraat en geestelijke verzorging](#) aan.



The banner features the CNV logo in a purple speech bubble on the left. Below it, two more speech bubbles are shown: a green one with the text 'Nodig nu' and a red one with 'iemand uit!'. To the right, the headline reads 'Met jouw collega's staan we sterker.' Below this, it says 'Maak CNV groter, introduceer jouw collega's en profiteer allebei van de voordelen.' Two bullet points follow: '• Het nieuwe lid betaalt de eerste zes maanden slechts € 4,- per maand' and '• Jij ontvangt een cadeaubon van € 20,-'. At the bottom right, there is a yellow button with the text 'NIEUW LID AANMELDEN'.

- CNV Senioren organiseert in de maanden oktober/november 2024 voor alle leden vanaf 64 jaar en hun partners in elke provincie één of meer themadagen. Het ochtendgedeelte is verschillend per plek, maar in de middag staat steeds het thema *Zorg en Wonen* op de agenda, via een inleiding met als titel *Op tijd naar het juiste huis*. In ons werkgebied Limburg-bisdom Den Bosch staan de volgende data en plaatsen gepland.
 - Dinsdag 1 oktober 2024 [Escharen](#)
 - Donderdag 17 oktober 2024 [Den Bosch](#)
 - Woensdag 30 oktober 2024 [Roermond](#).Ook is er onlangs een [Nieuwsbrief Senioren](#) verschenen.
- De jaardag CNV Zorg & Welzijn wordt gehouden op **donderdag 14 november 2024** van 13.00 tot 17.00 uur gehouden in MBO Utrecht, Australiëlaan 25 in Utrecht. Alle leden van CVN Zorg & Welzijn, waartoe ook Kerk & Ideëel behoort, zijn van harte welkom. Ontmoeting en gesprekken over de toekomst van het werk en de vakbond staan, in een ontspannen sfeer, voorop. Verder kan men kennismaken met de nieuwe leden van de sectorraad en wordt men bijgepraat over het visieplan 2025-2025 en de laatste stand van zaken in het fusieproces één CNV. De toegang is gratis. Aanmelden [via deze link](#).

Ontmoetingsmiddagen voor pastoraal werkenden

In januari 2025 staan weer ontmoetingsmiddagen voor pastoraal werkenden en geestelijk verzorgenden gepland. Een kleine twee uur in een groep van collegae onder het genot van een kopje koffie of thee en een stuk vlaai praten over wat je na aan het hart ligt.

De ontmoetingsmiddag in Heerlen (St-Andreasparochie Heerlerbaan, Palestinastraat 326, 6418 HP Heerlen) is op **dinsdagmiddag 14 januari 2025**, aanvang 14.30 uur. Wanneer je aan de voorgaande ontmoetingsmiddagen hebt deelgenomen krijg je nog een herinnering per email. Wie nog niet heeft

deelgenomen, maar wel geïnteresseerd is kan zich aanmelden bij Guus Prevoo, email g.prevoo@cnv.nl.

De ontmoetingsbijeenkomst in Nijmegen (Ontmoetingskerk Dukenburg, Meijhorst 7033, 6537 EP Nijmegen) vindt plaats op **donderdag 16 januari 2025**, aanvang 14.30 uur. Ook daarvoor krijgen de deelnemers aan voorgaande keren nog een uitnodiging. Wie wil aansluiten bij deze ontmoeting van pastoraal werkenden en geestelijk verzorgenden kan een e-mail sturen naar mverhoeven@damiaanelmond.nl.

Sfeergesprek WAT IS VOOR MIJ VAN WAARDE?



Op **maandag 30 september 2024** van 20.00 - 21.30 uur houdt het Apostolisch Genootschap een sfeergesprek in 't Paradies, Munsterstraat 61 te Roermond. Thema is: Wat is voor mij van waarde?

Waarden zijn als een kompas. Ze verbinden je met wat je echt belangrijk vindt en helpen je keuzes te maken. Wat zijn de waarden die voor jou het verschil maken? Welke kreeg je mee? En hoe geef je ze door? Doe mee met dit sfeergesprek en inspireer elkaar tot het vinden van eigen antwoorden.

De toegang is gratis. Aanmelden mag via sfeergesprekkenlimburg@gmail.com of 06-40529470.

Scheppingsperiode 2024



Tot en met **vrijdag 4 oktober 2024**, de feestdag van de H. Franciscus, duurt nog de Scheppingsperiode. Maar ook daarna mag natuurlijk onze aandacht voor duurzaamheid en tegen klimaatverandering niet verslappen. Immers, tijdens het [Angelus op zondag 1 september 2024](#) riep paus Franciscus iedereen op tot een concrete inzet en actie voor het behoud van ons gemeenschappelijk huis.

Wie voor de laatste dagen van deze Scheppingsperiode 2024 nog op zoek is voor suggesties kan terecht op de website van de [Laudato Si'-Alliantie](#), bij voorbeeld voor het [liturgisch katern](#). Vanuit de internationale Laudato Si'-movement is er op vrijdag 4 oktober 2024, 15.00 uur, een sluitingsgebedsdienst, die via [deze link](#) te volgen is.

Stichting Franciscaanse voettochten

Contact en info: Mattie Jeukens ofm. Voltastraat 45, 6224 EK Maastricht
Telefoon: 043-3634348 of 06-51910217
www.franciscaansevoettochten.nl
Email : jmpp.jeukens@planet.nl
OLV van Lourdes-kerk, Lourdesplein Maastricht (aan de Groene Loper)



Wereldierendag en feestdag van Sint Franciscus in de Lourdeskerk aan de Groene Loper in Maastricht

Programma **vrijdag 4 oktober 2024**

07.00 uur: Sint-Franciscus-wandeling als dauwtrapwandeling

08.30 uur: Laudens;

09.00 uur: eucharistie;

09.45 uur: Dierenzegening. Deelnemers: Graag heel veel, vooral ook veel dieren.

Wandeltocht: De Kerk- en Kunstroute

Een dag van bezinning, kunst en wandelen van Holset naar Wijlre op **zaterdag 19 oktober 2024**.

Vertrek om 8.30 uur vanaf de parkeerplaats naast de kerk in Wijlre.

Prijs: € 12,00. Graag gepast te voldoen bij vertrek.

't Groenewold Venlo

De Stichting Groenewold is gevestigd aan de Begijnengang 17 te 5911 JL Venlo. Telefoon 077 – 354 66 89. Voor het sturen van een email zie het [contactformulier](#).

Wie op de hoogte wil blijven van alle activiteiten kan zich abonneren op de digitale nieuwsbrief.



DURF TE VRAGEN



Samen weten we meer dan alleen. “Durf te vragen” brengt mensen en wensen bij elkaar met als resultaat dat personen, die elkaar soms amper kennen, elkaar helpen dromen waar te maken en ambities te realiseren.

Wat is Durf te vragen? Tijdens een Durf te vragen workshop gaan 8 tot 12 deelnemers gedurende vier uur aan de slag met elkaars vragen en wensen en aan het einde van zo'n sessie gaat iedereen naar huis met een berg tips, trucs, ideeën en contacten.

Werknemers, particulieren, werkzoekenden, ondernemers,

zzp'ers, en studenten; kortom: iedereen is welkom!

Durf te vragen is gebaseerd op een aantal principes. Dit zijn er een paar:

- Mensen vinden het leuk een ander te helpen;
- Groei begint met geven;
- Het stellen van de juiste vraag levert het beste resultaat;
- Waarde uitwisselen genereert zijn eigen energie.

Wanneer kun je meedoen? Heb je een vraag/probleem/droom of project waar je wel wat hulp bij

kunt gebruiken? Wil je je kennis, ervaring en/of netwerk delen met anderen? Heb je zin in een energy-boost en een enerverende ervaring? Het kan allemaal! Er zijn geen restricties of voorwaarden. Zelfs het hebben van een eigen vraag is niet noodzakelijk.

Wat neem je mee naar huis? Naast een bijzondere ervaring en een fijne herinnering neemt elke deelnemer aan een Durf te vragen workshop een flip-over vel vol tips, trucs, ideeën en contacten mee en ben je weer een (heel) stuk verder in de richting van je droom.

Aantal deelnemers: 8 tot 12 deelnemers.

Begeleiding Stefanie Receveur, bedrijfsmaatschappelijk werker; trainer; coach

Kosten: 10,- p.p. per middag

Wanneer: - **Dinsdag 1 oktober 2024** van 13.00 tot 17.00 en **Donderdag 14 november 2024** van 13.00 tot 17.00

Waar: St. 't Groenewold, Begijnengang 17, 5911 JL, Venlo

Aanmelden vóór 28-9-24 of 12-11-2024, via: administratie@st-groenewold.nl of 077 - 354 66 89

STAP UIT HET DRAMA

We leven in een bijzondere tijd. Een omwenteling is gaande waarin we van een tijdperk van ego en emoties (drama) naar verbinding en luchthartigheid gaan. Herken je dit? Ben jij hier klaar voor, en ben je ook klaar met al het drama in je leven en om je heen? Wil je ook meer regie over jouw denken en voelen? Dan is deze workshop iets voor jou. Het nodigt je uit om je bewust te worden van je mogelijkheden om meer regie te krijgen over jouw gedachten en gevoelens. Tevens gaan we onderzoeken welke stappen je kunt zetten om meer luchthartigheid te creëren in je leven.

Begeleiding: Dinette van Dooren, nieuwe tijds-psycholoog (combinatie psychologie, bewustzijnsontwikkeling en energetisch werk), docent Mysterieschool Monique Timmers

Wanneer: **dinsdag 8 oktober 2024**, van 19:30 tot 21:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur)

Kosten: € 10,--. Aanmelden vóór: 4-10-2024 via administratie@st-groenewold.nl of 077- 354 66 89

DAG TEGEN DE EXTREME ARMOEDE 13 OKTOBER 2024

De armoede in de wereld groeit. Niet alleen in wat we ooit 'derde wereld landen' noemden, ook in het rijke Westen hebben we inmiddels met uiteenlopende vormen van armoede te maken. Van economische en materiele armoede tot aan vormen van sociale armoede, daar waar mensen te maken hebben met vereenzaming en sociaal isolement. Inmiddels gaat dit dwars door alle lagen van onze bevolking.

't Groenewold vraagt regelmatig aandacht voor deze uiteenlopende vormen van armoede. In het bijzonder sluit de stichting met andere partners aan bij de internationale aandacht welke gebundeld wordt op de jaarlijkse dag tegen de extreme armoede, **zondag 13 oktober 2024**.

Samen met de Pijler, het Leger des Heils, de Jongerenkerk, de Cliëntenraad van de sociale dienst Venlo, Fair Venlo, De armoedebeweging Bindkracht Venlo, Theater en muziek, de open inloop, de werkgroep Kom op de Soep en restaurant Stek, is er een doe-, ervar- en proefprogramma in de Begijnengang mee te maken. Ieder is van harte uitgenodigd om aan de activiteiten deel te nemen.

Datum: zondag 13 oktober 2024, Tijd: 11.00 -13.00 uur Locatie: Begijnengang 17 + straat.

Kosten: Toegang gratis

Dag van de armoede

13 oktober 2024
11:00-14:00 uur

omkijken is elkaar zien

- * huiskamer open
- * koffie-thee
- * soep met een hapje
- * spreekuur cliëntenraad
- * spel & informatie

't Groenewold
Begijnengang 17 Venlo
entree is vrij
VAN HARTE WELKOM

TUIN DATE DAGEN

Wegens succes in het afgelopen seizoen wordt dit programma komend seizoen geïnterpreteerd.

Ben je een doener, een denker, of ben je het allebei? Wil je je handen uit de mouwen steken in verbondenheid met de aarde, de lucht en het groen om je heen? Wil je “je accu opladen” en tegelijkertijd ontspanning ervaren?

Laat dan je inspireren door een leven gevende energie en ontmoet mensen met eenzelfde belangstelling voor het buitenleven...en mogelijk kom je tot een date!

Voel je je aangesproken? Dan ben je van harte welkom in de tuin van t Groenewold. De tuinpoorten gaan wederom hiervoor open op:

Datum: **zaterdag 26 oktober 2024** en/of **zaterdag 22 maart 2025**, telkens van 10:00 tot 12:30 uur

Begeleiding: Anne Indenkleef en Theo Tijssen

Kosten: geen, je krijgt wel een “natuur-“lijk een gezonde lunch op het einde van de ochtend

Aanmelden vóór: 24-10-2024 en/of 20-3-2025



DE INVLOED VAN FAMILIESYSTEEM OP JOUW LEVEN; INTERACTIEVE LEZING

Als individu ben je altijd onderdeel van jouw familiesysteem. Al heb je met niemand meer contact of woon je aan de andere kant van de wereld. Tot dat systeem behoren niet alleen familieleden maar ook gebeurtenissen die veel impact hebben (gehad). Alles en iedereen heeft invloed op elkaar en dus ook op jou. Die invloed kan erg verrijkend maar ook belastend zijn. In een familiesysteem geldt een zekere ordening; alles en iedereen heeft een eigen plek. Als deze ordening verstoord is, zorgt dat voor gedoe in families en het leven van personen. Daarbij zijn er onzichtbare dynamieken werkzaam die ervoor kunnen zorgen dat je als individu steeds weer in dezelfde patronen terecht komt waar je last van hebt. In relaties, je huidige gezin of op je werk bijvoorbeeld. Als je hier inzicht in krijgt, ga je zien wat het van jou vraagt om uit deze patronen te stappen. Er kan veel op z'n plek vallen. Tijdens deze middag kun je veel kennis opdoen maar ook door eigen inbreng diepere inzichten en inspiratie verkrijgen.

Begeleiding: Gerry Laudy, beeldend kunstenaar, adem coach en systemisch opsteller

Wanneer: **donderdag 31 oktober 2024**, 14:00-17:00 uur. Kosten: € 10,-

Aanmelden vóór 4-10-2024 via administratie@st-groenewold.nl of 077- 354 66 89

Meeleef-weekend

Roeping?
Oriënteren
Onderscheiden
Zoeken

Een eenvoudig weekend. Meedoen met ons leefritme.
Enkele kleine extra momenten om wat nader kennis met ons te maken.
Samen met meer vrouwen die zoekende zijn naar hun levensrichting.

Waar: Clarissenklooster, Megen
Wanneer: 22-24 november 2024
Kosten: 50 euro
Aanmelden: zusters.megen@clarissen.nl

Jongerenkerk Venlo

De Jongerenkerk is gevestigd in de Minderbroederkerk, Minderbroederstraat 1, 5911 BP Venlo. Email: SecretariaatJK@jkvenlo.nl. Telefoon: 06 -10729578. Website: www.jkvenlo.nl/.



Vertoning documentaire *The letter*



The Letter is een documentaire met paus Franciscus over de gevolgen van de klimaatcrisis. In de film reizen een paar selecteerde mensen uit verschillende werelddelen naar Rome om te spreken met paus Franciscus. Ze vertellen over de gevolgen van klimaatverandering voor hun thuis.

De documentaire vertelt het verhaal van verschillende vertegenwoordigers van groepen die weinig gehoord worden. Ze zijn toegewijd aan ecologische en sociale doelen en de klimaatverandering heeft veel impact op hun eigen omgeving. Ze worden door Paus Franciscus uitgenodigd om de encycliek Laudato Si met hem te bespreken.

De hoofdrolspelers zijn een inheemse leider uit het Amazonegebied, een Senegalese klimaatvluchteling, een jeugdactivist uit India en twee

wetenschappers van Hawaï. Hun dialoog met de paus, opgenomen in de film biedt een onthullend kijkje in de persoonlijke geschiedenis van paus Franciscus en nooit eerder vertoonde verhalen sinds hij bisschop van Rome werd.

Op 4 oktober 2022 kwam *The Letter* uit. Binnen drie dagen is hij door drie miljoen mensen bekeken. De documentaire gaat over de crisis van de aarde en de impact ervan op mens en ecologie wereldwijd.

Nicolas Brown (tweevoudig Emmy-winnaar) regisseerde en coproduceerde de film van Laudato Si' Movement en Off the Fence (Oscarwinnaar 2021 voor 'My Octopus Teacher').

DINSDAG 1 OKTOBER 2024 Inloop: 19.00 uur. Vertoning: 19.30 - 21.00 uur. Locatie: Jongerenkerk Venlo (Minderbroedersstraat 1 Venlo). Entree: vrije gift.

Theatervoorstelling Geld en Genoeg

Dette Glashouwer vertelt over de geschiedenis en de betekenis van geld. Misschien denk je: 'Het gaat elke dag door mijn handen, dus ik weet er alles van.' Dat is maar de vraag. Dette zet je aan het denken.

Toen in 2007 de financiële crisis uitbrak besloot Dette theater te gaan maken over geld: Stand up Economy. Met de vragen 'Wat is geld?' en kan het ook anders?' reisde Dette de wereld over. Ze trok van Istanbul tot Stavanger, van verschillende Amerikaanse universiteiten tot sloppenwijken in Kenia. Zo kwam uiteindelijk haar voorstelling tot stand.

Alles draait om geld, maar geld is niet alles.

Werken aan een duurzame wereld vraagt om een transitie van het geldsysteem. Geld heeft de oorspronkelijke betekenis van ruilmiddel verloren en is een doel op zichzelf geworden: met geld geld maken. Het levert een groeiwangstelsel op (met overconsumptie ten gunste van de rijken) waarbij de winsten naar de aandeelhouders vloeien, en de verliezen en schade (verborgen impact) worden gesocialiseerd en voor rekening van de samenleving komen.

Theatervoorstelling Geld en Genoeg

Dette Glashouwer
Donderdag 10 oktober 2024



Jongerenkerk Venlo
(Minderbroedersstraat 1 Venlo)
Inloop 18.30 uur
Vertoning 19.00 - 19.45 uur

Na afloop koffie en thee
en mogelijkheid om na te bespreken

Entree: vrije gift
Info: www.jkvenlo.nl



Nieuwsbrief VPW

Limburg-Den Bosch Oktober– November 2024

Pagina 8 van 23

Lokaal geld kan helpen een duurzaam en circulaire economie te realiseren. Het lokale geld blijft voor een langere periode in de lokale gemeenschap rondgaan en biedt groeimogelijkheden voor de gemeenschap omdat er richting aan het geld gegeven kan worden. Dat is de richting van een kwalitatieve groei waarbij waarden als duurzaamheid, sociale samenhang en rechtvaardigheid centraal staan.

Het geldsysteem is geen natuurverschijnsel, het is gewoon bedacht... laten we het eens anders bedenken!

Donderdag 10 oktober 2024, Jongerenkerk Venlo (Minderbroedersstraat 1 Venlo), Inloop 18.30 uur
Vertoning 19.00 - 19.45 uur Na afloop koffie en thee en mogelijkheid om na te bespreken. Entree: vrije gift. Info: www.jkvenlo.nl.

NACHT DER ZIELEN 2 NOVEMBER 2024

Tijdens het ontsteken van de lichtjes staan we op eigentijdse wijze stil bij het verlies rondom dierbaren en andere situaties van afscheid nemen. Dit jaar is de leidraad "geestverwanten".

Het programma is in de Jongerenkerk.

Programma op zaterdag 2 november:

- 18.00 uur: ontvangst met broodje en soep
- 19.00 uur: aanvang programma
 - Welkomstwoord
 - (korte) gedachte thema 'Geestverwanten'.
 - Ontsteken lichtjes door de aanwezigen
- 19.15 uur: Film Coco
- 21.00 uur: afsluitend woord
- 21.05 uur: koffie en thee en nabespreking aan tafel
- 22.00 uur afsluiting



De Drie Ringen



Nu de herfst nadert, start weer het programma van lezingen en andere activiteiten van De Drie Ringen Zuid-Limburg. Voor een overzicht van alle activiteiten, zie [deze link](#).

Een paar activiteiten lichten we er even uit.

- Woensdagmiddag 9 oktober 2024: [SOEFISME, HET PAD VAN HET HART](#), 14.00 uur Socio Project Kerkrade, Terbruggen 16 Eygelshoven
- Maandagochtend 14 oktober 2024: Eerste bijeenkomst [GESPREKSGROEP RONDOM SPIRITUALITEIT](#), 9.30 uur, Socioproject, Terbruggen 16, Eygelshoven.
- Dinsdagmiddag 12 november 2024: [LIMBURG, HEEL APART, DE MINST NEDERLANDSE PROVINCIE](#), 14.00 uur, Parochiezaal Heilig Hart van Jezuskerk, Hoogstraat 137, Nieuwenhagen
- Woensdagmiddag 27 november 2024: [DE FILOSOFIE VAN DE GESCHIEDENIS](#), 14.00 uur, Parochiezaal Heilig Hart van Jezuskerk, Hoogstraat 137, Nieuwenhagen
- Dinsdagmiddag 3 december 2024: [KERSTGROEP MAKEN VAN 'HAPPY STONES'](#), 13.30 uur, Parochiezaal Heilig Hart van Jezuskerk, Hoogstraat 137, Nieuwenhagen

Berichten Pelgrimsoord klooster Wittem

Onderstaande activiteiten van Klooster Wittem vinden (tenzij anders aangegeven) plaats in of vanuit de ontmoetingsruimte Scala, Wittemer Allee 34. Aanmelden via www.kloosterwittem.nl/Agenda of per telefoon 043-4501741 is gewenst.



PELGRIMSOORD
KLOOSTER WITTEM

GEEF ALS GERARDUS

Gerardus Majella – de heilige van Wittem – werd al direct na zijn dood door iedereen ‘de heilige’ genoemd, vanwege zijn goedheid en ruimhartigheid voor zijn medemensen, vooral voor de arme mensen in zijn geboortestreek. Hij deelde brood uit aan ieder die het nodig had; zijn broodmand raakte nooit leeg.



Daarom kunt u vanaf 1 oktober tot aan de zondag na zijn feestdag 16 oktober (dus t/m 20 oktober) 2024, meedoen aan de actie ‘geef als Gerardus’: komt u naar Wittem? Neem dan iets mee voor de Voedselbank. Een pakje thee, een blik groente, of een tube tandpasta (met andere woorden: gezonde, houdbare producten). Al uw gaven worden verzameld en na 20 oktober aangeboden aan het Voedselbank-inzamelpunt in Landgraaf.

Oktober is een passende maand hiervoor, want 17 oktober (de dag na de feestdag van Gerardus), is de Internationale Dag van de Uitbanning van de Armoede.

In de weekend-eucharistievieringen van 6 en 13 oktober kunt u, tijdens het klaarmaken van de gaven van Brood en Wijn, uw Voedselbank-gave inleveren. Maar ook doordeweeks zijn uw levensmiddelen welkom. Doe mee! *Geef als Gerardus!*

Eenzaamheid – een lezing door Frank Geerings



Frank Geerings, vrijwilliger in Klooster Wittem, verzorgt -net als vorig jaar- opnieuw een lezing over eenzaamheid: wat verstaan we onder eenzaamheid? Wie heeft er last van? Hoe herkennen we eenzaamheid? En: waarom vindt de overheid het thema zo belangrijk dat er speciale aandacht voor is? Is eenzaamheid van alle tijden of speelt het vooral tegenwoordig? Wat zijn de gevolgen voor de maatschappij als geheel? En de vraag: wat kunnen we er als samenleving tegen doen? Een lezing dus waar een groot aantal vragen aan de orde komen. Hartelijk

welkom aan iedereen die in deze vragen geïnteresseerd is.

Datum/tijd: **woensdag 2 oktober 2024**, 19.30 – 21.00 uur.

Zegening van huisdieren bij gelegenheid van Wereldierendag,



Op **zondag 6 oktober 2024**, de zondag na Wereldierendag, kunt u uw huisdier laten zegenen op het kerkpleintje voor Klooster Wittem. Dierendag wordt gevierd op de gedenkdag van de Heilige Franciscus van Assisi. St.-Franciscus had een diep respect voor het leven. In de natuur zag hij de liefde van God onze Schepper. Van hem wordt verteld dat hij praatte met de dieren. Hij noemde de dieren en planten, maar ook zon en water, zijn broeders en zusters. Op 6 oktober is in Scala een Franciscus-prentje beschikbaar waarin u iets meer kunt lezen over deze bijzondere heilige.

De dierenzegening is een mooie gelegenheid om uw huisdier te bedanken voor zijn/haar trouw en gezelschap en te vragen om een goede gezondheid voor hem/haar. En natuurlijk wordt ook voor de baasjes gebeden! Voor kinderen is er een kleurplaat. Dus kom met

je/uw hond of poes, cavia of hamster, schildpad of vis naar Wittem op de zondag na dierendag!

Tijd: zondag 6 oktober 2024 van 14:00 uur tot 15:00 uur.

Vluchten hoeft niet meer: Ontmoet een vluchteling

Elke eerste zondag van de maand zal dit najaar aan het einde van de middag een voormalige vluchteling te gast zijn in Scala, de ontmoetingsruimte van Klooster Wittem. Op de eerste bijeenkomst, op **zondag 6 oktober 2024**, is dat de 30-jarige Basar al Khalil, afkomstig uit Syrië en inmiddels ruim 5 jaar woonachtig in Partij, een dorp waar hij veilig is. Hij zal in een interview met pater Henk Erinkveld iets vertellen over zijn levensgeschiedenis en over de manier waarop hij zijn weg gevonden heeft in de Nederlandse samenleving.

U bent uitgenodigd om te komen luisteren; een goede manier om eens rechtstreeks kennis te maken met een vluchteling en uit de eerste hand te horen wat het betekent om te vluchten

en om in een vreemd land een nieuw leven op te bouwen. Het interview wordt afgewisseld met muziek uit Syrië en hopelijk is er ook een Syrisch hapje voor bij de koffie of thee.



Op de twee volgende bijeenkomsten zijn de gasten respectievelijk een Iraakees en een Guineeër.
Data/tijd: 6 oktober, 3 november en 1 december 2024, steeds van 16.00 tot ca. 17.30 uur.

Gerardusoctaaf in Klooster Wittem

Woensdag 16 oktober 2024 is de feestdag van de heilige van Wittem, Gerardus Majella. In de week rondom het feest – het Gerardusoctaaf, dit jaar van 13 t/m 20 oktober 2024 - zijn er zoals ieder jaar extra vieringen en activiteiten.



Natuurlijk is er de Gerarduseucharistieviering op woensdag 16 oktober 2024 om 11.00 uur en een tweede om 13.00 uur. En dit jaar is er op twee dagen een Gerardus-middagdienst met processie door de tuin: op zondag 13 en woensdag 16 oktober 2024. Aanvang 15.00 uur. Op zondag is er aan het begin van de middag (13.30 uur) een korte presentatie over St.-Gerardus, om eens te horen wie Gerardus eigenlijk was, of misschien om uw geheugen hierover wat op te frissen. De hele week is er een kleine tentoonstelling over Gerardus in Scala, de ontmoetingsruimte van het klooster.

En net als vorig jaar is er de actie 'Geef als Gerardus': u kunt het hele octaaf producten inleveren voor de voedselbank; liefst gezonde en houdbare producten, bestemd voor mensen die een aanvulling op hun boodschappen goed kunnen gebruiken. Zoals ook Gerardus altijd zorgde voor de armen in zijn omgeving.

Najaarslezing van de Kloosterboekwinkel in Wittem

Terug naar af - de schitterende toekomst van de katholieke kerk in Nederland, een lezing door Stijn Fens



Stijn Fens is eindredacteur 'Levensbeschouwing Katholiek' bij KRO-NCRV en dus verantwoordelijk voor de katholieke programmering van KRO-NCRV, waaronder Kruispunt, de wekelijkse eucharistieviering en de programma's vanuit Rome met Pasen en Kerstmis. Hij functioneert voor meerdere media als Vaticaandeskundige. Fens maakte in 2022 met anderen de historische documentaire 'Adrianus, de Nederlandse paus - over het leven van Adrianus VI' (Nederlandse paus in de 16 e eeuw). Hij was ook jarenlang redacteur en columnist voor dagblad Trouw, met als aandachtsgebied de katholieke kerk.

Hij is bij uitstek iemand die wat kan zeggen over de situatie van de (Rooms)katholieke Kerk in ons land. Datum: **zaterdag 26 oktober 2024**. Tijd: 14.00-16.00 uur. Entree: € 10,-

Nacht der Zielen

Ook dit jaar is er op **zaterdag 2 november 2024**– Allerzielen - weer een 'Nacht der Zielen', een programma waarin herdenken en herinneren van dierbare overledenen centraal staat. Beelden, gedichten, verhalen, muziek en stilte geven stem aan het onzegbare. Velen van ons hebben ook dit jaar weer afscheid moeten nemen van mensen uit onze naaste of wijdere kring. Maar ook het verlies van langer geleden doet vaak nog pijn. We willen onze dierbaren gedenken door hun namen te noemen. U kunt bij binnenkomst namen doorgeven.

Datum/tijd: zaterdag 2 november 2024, 20.00-21.15 uur. Toegangs prijs is € 5,00.



Zie voor andere activiteiten in Klooster Wittem de [website van het Pelgrimsoord](#).

Heerlen Mondiaal

Heerlen Mondiaal (HM) bestaat uit diverse groepen die actief zijn op het gebied van mondiaal vormingswerk en ontwikkelingssamenwerking in Heerlen en omgeving.
Website: www.heerlenmondiaal.nl.



Café Mondiaal, 96^{ste} aflevering

Donderdag 3 oktober 2024, aanvang 20.00 uur. Filmhuis “De Spiegel” Royal Theater, Stationsplein 5, 6411 NE Heerlen

FILM: The Buriti Flower

In deze aflevering van Café Mondiaal gaan we naar de film. In Filmhuis de Spiegel wordt de The Buriti Flower vertoont. Deze documentaire is opgenomen in verschillende dorpjes in het inheemse gebied van Krahôlândia. Krahôlândia ligt in het Amazonegebied in Brazilië. De film blikt terug op meerdere periodes uit de geschiedenis van de Krahô-indianen. Zo probeerden in 1940 boeren met geweld hun grondgebied over te nemen. Tijdens de militaire dictatuur van de jaren '60 raakten veel Krahô voor het leven getraumatiseerd. En vandaag de dag worstelt een nieuwe generatie inheemse leiders met de nalatenschap van de afgelopen presidentschappen.



Voorafgaand aan de film zal Magali Neumann van de Steungroep Indianen In Brasil deze kort inleiden. Iedereen is van harte welkom. De entreeprijs is € 9,-. Voor mensen met een smalle beurs betaalt HeerlenMondiaal het kaartje.

Missio Wereldmissiemaand 2024: Papoea-Nieuw-Guinea



Onder het motto uit *Ga en nodig iedereen* (Mattheüs 22,9) richt Missio haar blik op Oceanië, in het bijzonder op Papoea-Nieuw-Guinea. Meerdere eilanden in de Stille Zuidzee dreigen als gevolg van de klimaatverandering voorgoed te verdwijnen. Voor de inwoners een catastrofe.

Witte stranden, helder water, palmbomen en een strakblauwe hemel: voor velen van ons het

gedroomde paradijs in de Stille Zuidzee. Maar voor de bewoners van de Carteret Eilanden is het een nachtmerrie. Hun eiland dreigt voorgoed in de zee te verdwijnen. Zo'n honderd mensen moesten al gedwongen verhuizen naar het grotere eiland Bougainville. Hoe gaan de inwoners om met deze grote uitdagingen? Wat kan de katholieke geloofsgemeenschap doen?

Op **zondag 20 oktober 2024** is het Missiezondag. Op **zaterdag 5 en zondag 6 oktober 2024** wordt Wereldmissiedag van de kinderen gehouden. Missio besteedt in de campagne van dit jaar aandacht aan de gevolgen van de klimaatverandering voor de bewoners van de Carteret Eilanden. En hoe met name vrouwen een leidende rol op zich nemen, vaak gestimuleerd door de katholieke kerk. Dat is niet vanzelfsprekend in een door mannen gedomineerde cultuur, waar geweld tegen vrouwen veel voorkomt. Maar vrouwen zoals Ursula Rakova en Helen Hakena zijn met hun moed en doorzettingsvermogen een voorbeeld voor andere vrouwen.

Op de website van Missio is meer informatie te vinden over de twee projecten [Hoop voor Tulun](#) en [Vrouwengroepen voor vrede](#), die Missio steunt. Er is ook een [bestellijst](#) te vinden voor posters, zakjes, een bladwijzer en andere materialen. Diverse materialen zoals [preek- en liturgiesuggesties](#), ook voor [vieringen met kinderen](#), een [parochiebladartikel](#) en de [Boodschap van paus Franciscus voor Missiezondag](#) kunnen gedownload worden.

Congres Bijbel en missie



Missio Pauselijke missiewerken houdt samen met Luce op **vrijdag 18 oktober 2024** een congres Bijbel en missie. Tijdens het congres zullen twee vragen centraal staan. Wat is

vanuit Bijbels perspectief essentieel voor een missionaire houding? En, in samenhang met deze eerste vraag, op welke manier kan de Bijbel functioneren in een missionaire aanpak?

Sprekers zijn onder meer:

- Mgr. Dr. Jan Liesen, bisschop van Breda
- Prof. Dr. Núria Calduch Benages, directeur van het departement Bijbelse Theologie en professor Oude Testament aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana, gastprofessor aan het Pauselijk Bijbelinstituut en secretaris van de Pauselijke Bijbelcommissie
- Pater Dr. Dinh Anh Nhue Nguyen, secretaris-generaal van de Pauselijke Missionaire Unie te Rome en gastprofessor aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana

Zij zullen het congressthema vanuit verschillende invalshoeken verkennen en uitdiepen en de deelnemers inspireren, ook met concrete handreikingen voor de missionaire praktijk van alledag in de parochie. De voertaal is Engels. De precieze tijden en de plek, vermoedelijk Tilburg, zijn nog niet bekend. Kijk voor verdere informatie op de website van [Missio](#) of van [Luce](#).



Nascholing en training KPV-Expertisecentrum Zingeving en Spiritualiteit

Radboudumc

Het KPV-Expertisecentrum Zingeving en Spiritualiteit van het RadboudUMC biedt voor het studiejaar 2024-2025 de volgende cursussen en trainingen aan voor pastoraal werkenden en geestelijk verzorgenden. Kijk voor meer informatie en aanmelden verder op [deze website](#).

De rol van de geestelijk verzorger in de brede organisatie 2024/2025

De doelen van deze meerdaagse zijn dat je als geestelijk verzorger -meer zicht krijgt op de kansen en uitdagingen van je rol in de organisatiestructuur en -cultuur; -bewust bent van je professionele missie en visie en die ook weet te vertalen in gedrag; -de dimensies van geestelijke verzorging kan inzetten in de (interdisciplinaire) samenwerking en in de adviesrol. Docenten: dr. Gertie Blaauwendraad en dr. Edwin van der Zande m.m.v. gastdocenten. Data: 27-28-29 november 2024 en 6-7 maart 2025.

Provocatief Pastoraat 2025

In deze cursus leer je wanneer en hoe provocatief pastoraat toe te passen op beginniveau. Wanneer de congruente pastorale benadering vastloopt, biedt de provocatieve benadering verrassend veel nieuwe mogelijkheden om zowel jezelf als je pastorant in beweging te krijgen. Docente: drs. Marieke Sillevius Smitt. Data: 5 maart en 2 april 2025. Plaats: Utrecht.



Actieve Gespreksvoering – een systeembenadering 2025

Uitgangspunt van deze training is de hulpverlenende dimensie van het pastoraat / geestelijke verzorging: pastorant maakt deel uit van een systeem en zijn of haar hulpvraag is alleen te bewerken wanneer die begrepen wordt in het geheel van dat systeem (Friedman). Deelnemers brengen elk één gesprek in dat besproken wordt. Docente: dr. Anneke de Vries. 9 bijeenkomsten tussen maart – december 2025.

Zicht op jezelf. Spirituele autobiografie schrijven 2025

Deze training helpt je zicht te krijgen op je spirituele autobiografie en er woorden aan te geven. Het 'spirituele' zit in de gerichtheid op diepgaande en omvormende ervaringen en gebeurtenissen die blijven doorwerken in je leven. Stapsgewijs loop je aan de hand van enkele grondthema's een paar keer je leven door. Begeleider: dr. Anneke de Vries. 6 bijeenkomsten: 3 voorjaar 2025, 3 najaar 2025.

Scholing Basismethodiek geestelijke verzorging 2025

Deze eendaagse scholing biedt een theoretische en praktische verdieping van de 'basismethodiek geestelijke verzorging', zoals ontwikkeld door Job Smit in zijn proefschrift 'Antwoord geven op het leven zelf'. Aan de orde komen de gespreksinterventies horend bij de verschillende fasen in het model aan de orde en is er ruim aandacht voor het oefenen van deze interventies. Er wordt geleerd op basis van instructie, uitwisseling, oefenen en analyse van gesprekken over zin- en levensvragen. Docenten: dr. Job Smit en dr. Anneke de Vries. Datum: 27 maart 2025.

In Gods Naam door Bas Ragas



Hoe ga je in godsnaam met het leven om? In een tijd vol onzekerheden, onrust en verandering zoekt Bas Ragas naar antwoorden in een eeuwenoud verhaal. Bas Ragas, speelt samen met anderen de voorstelling [In Gods Naam](#) in diverse theaters in ons werkgebied in oktober en november 2024.

Bas, katholiek geboren, is enkele jaren geleden gegrepen door de verhalen uit de Bijbel. Via een vriendschap met een predikant heeft hij zich verder verdiept in de context van deze oerverhalen. Veel van zijn generatiegenoten zijn onbekend met deze verhalen of hebben ze afgeserveerd op grond van eenzijdige uitleg. Door het lezen en

bestuderen van deze teksten is Bas er echter van overtuigd geraakt dat deze verhalen ook van onschatbare waarde zijn voor onze tijd.

In een avondvullende voorstelling gaat hij kriskras door de Bijbel en licht hier bekende en onbekende verhalen uit. Soms schurend, altijd in dialoog met de zaal, soms kwetsbaar en confronterend.

Verhalen over angst, liefde, hoop en moed. Op kunstige wijze verweeft hij zijn herkenbare persoonlijke levensvragen met de verhalen uit de Bijbel. Hij leest voor uit de Evangelieën, zingt uit de Psalmen (op eigen wijze) en oreert met Spreuken.

Zijn tegenspeler neemt verschillende rollen uit de verhalen aan en roept Bas en het publiek soms tot de orde. Soms speelt de acteur God, een (stille) getuige of een figurant. De multi-instrumentalist geeft muzikale ondersteuning en rijgt moeiteloos het repertoire van Elvis, spirituals, Händel en ABBA aan elkaar.

Voorstellingen van In Gods Naam zijn in Limburg en het bisdom Den Bosch op de volgende plaatsen en data.

- Vrijdag 4 oktober 2024, 20.15 uur: Uden, [Markant Theater Maashorst](#)
- Woensdag 9 en donderdag 10 oktober 2024, 20.00 uur: [Oisterwijk, Cultuurcentrum Tiliander](#)
- Donderdag 28 november 2024, 20.00 uur: [Sittard, Toon Hermans Theater](#)

De vele gezichten van synodaliteit - Faculteitsdag TST 2024



Op vrijdag 15 november 2024 viert de Tilburg School of Catholic Theologie vanaf 10.00 uur haar [faculteitsdag](#) in Utrecht. Na een eucharistieviering volgen er in het Martinushuis een drietal workshops. Na de lunch gaat het programma verder in de Nicolaïkerk. Hoofdbestanddeel is dan een lezing door prof. dr. Annemarie C. Mayer (Theologische Fakultät Trier) met als titel *Circulaire dialoog. Reflecties van een theologe over het synodale proces*. Deelname aan deze

faculteitsdag is gratis, maar men moet zich wel vóór 5 november 2024 [aanmelden](#).

Adventsactie 2024



Met de eerste adventszondag, zondag 1 december 2024 start ook de Adventsactie. Deze keer staat een tweetal projecten rondom de teelt van voedzame gewassen voor gezonde families in Indonesië en Guatemala centraal. Op veel plaatsen in de wereld hebben ouders moeite om voor voldoende voedzaam voedsel te zorgen voor hun gezin. Vooral jonge kinderen zijn kwetsbaar voor chronische ondervoeding, wat levenslange gevolgen kan hebben. Lokale partners van Adventsactie leren families traditionele, lokale landbouwmethodes. De oude technieken zorgen voor een gezonde bodem, een rijke oogst en voedzame, biologische gewassen.

Op [West-Flores, Indonesië](#) zijn veel kinderen ondervoed. Boeren leren nu sorghum verbouwen, een voedingsrijk gewas dat goed tegen droogte kan.

Om honger en ondervoeding tegen te gaan leren inheemse boerengezinnen in [Guatemala](#) voedsel te verbouwen zoals hun voorouders dat deden. Dit zorgt voor een hogere opbrengst en een voedingsrijk dieet.

Via de [webshop](#) zijn posters, folders en zakjes te bestellen. Te downloaden zijn verder thematekst, persbericht, QR-code, projectinfo en foto's. Ook zijn er [Bouwstenen voor vieringen](#) beschikbaar en een [Adventskalender](#). De Bouwstenen voor vieringen Adventsactie 2024 geven door middel van mindmaps en teksten, te gebruiken bij het aansteken van de Adventskaars, als collecte-aankondiging en bij de voorbede, suggesties en ideeën bij het samenstellen van vieringen en bij de voorbereiding van (inleidende) teksten bij vieringen of de homilie. Ook vindt u in deze Bouwstenen een uitgewerkte gebedsdienst met als thema de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth.



ADVENTSACTIE

Startdagen Vastenactie



Op een aantal zaterdagen in november 2024 worden de startdagen van Vastenactie gehouden met presentaties over de nieuwe campagne 2025. Waarom is 'schoner koken' een belangrijk onderwerp? Hoe draagt het bij aan een betere sociaaleconomische situatie van families, aan het verminderen van ontbossing en van de uitstoot van fijnstof en CO₂ en zelfs aan het verminderen van zwerfafval op straat?

De startdagen in de regio Limburg-Bisdom Den Bosch zijn op de navolgende momenten en plaatsen.

- **Zaterdag 16 november 2024:** St. Janscentrum, Papenhulst 4, Den Bosch (voor bisdommen Den Bosch en Breda)
- **Zaterdag 23 november 2024:** MFC 't Paradijs, Munsterstraat 61, Roermond (voor bisdom Roermond).

Kijk voor meer informatie en aanmelden op <https://www.vastenactie.nl/parochies/startdagen>.

Verdiepingsdag Ecologische spiritualiteit



Op **vrijdag 18 oktober 2024**, van 13:00 tot 18:00 uur, vindt er in Nijmegen een symposium over ecologische spiritualiteit plaats. In de duurzaamheidsdiscussie komen naast technologische of economische strategieën ook vaak spirituele waarden ter sprake als basis voor duurzaam gedrag. Deze verdiepingsdag over ecologische spiritualiteit gaat ook over de omgekeerde vraag: Kan duurzaamheid bijdragen aan de verdieping van spiritualiteit, oftewel: hoe wordt duurzaamheid spiritualiteit?

De verdiepingsdag vindt plaats in vergaderzaal E 15.39 van het Erasmusgebouw, Erasmusplein 1 te 6525HT Nijmegen. De dag wordt georganiseerd door het Titus Brandsma Instituut en Laudato Si- Instituut van de Radbouduniversiteit Nijmegen, in samenwerking met het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit, Socires en Laudato Si' Alliantie NL. Voor meer informatie en aanmelden zie <https://www.ru.nl/over-ons/agenda/verdiepingsdag-ecologische-spiritualiteit>.

De bisschop in de vroege kerk. Verkenning van vijf eeuwen ambtsontwikkeling

In het kader van de Maand van de geschiedenis geeft prof. dr. M.A. van Willigen (TU-Apeldoorn) op **woensdag 30 oktober 2024** een lezing in de St Jan te Maastricht over het boek *De bisschop in de vroege kerk. Verkenning van vijf eeuwen ambtsontwikkeling* van Ben van den Baar.

Bij het ontstaan van de christelijke gemeenschap hield een 'bisschop' toezicht op de liefdesmaaltijden. Hoe heeft het bisschopsambt zich in de vijf eeuwen daarna ontwikkeld? Hoe verhiel het ambt zich tot de politieke en sociale structuren binnen het Romeinse rijk? Ben van den Baar schetst een uitgebreid beeld, grotendeels op basis van geschriften van de bisschoppen zelf.



Daaruit komen hun ervaringen naar voren, maar ook hun opvattingen over de identiteit van de kerk en over het primaat dat Rome naar zich toe wist te trekken.

De lezing van prof. Van Willigen in de Sint Janskerk aan het Vrijthof te Maastricht begint om 20.00 uur en is tegen een vrijwillige bijdrage te bezoeken. Het boek zelf is onder meer bij [Jongbloed Media](#) te bestellen.

Lezenswaardig, om te kijken of om deel te nemen

Oproep brief tegen strengste asielbeleid ooit

Collega Jan de Beer heeft [een brief](#) opgesteld om te richten aan minister-president Schoof en de fractievoorzitters in de Tweede Kamer om te pleiten voor een humaan en gerecht asielbeleid. Hij vraagt bisschoppen, imams, predikanten, rabbijnen, pastores en overige voorgangers de oproep mede te ondertekenen. Dat kan door een e-mail aan hem te sturen (beerjg@hotmail.com) met vermelding op welke wijze men haar of zijn naam vermeld wil zien.

Romans en poëzie

Paus Franciscus roept priesters en pastoraal werkenden in opleiding op om meer romans en poëzie te lezen. Zo kunnen zij een 'grotere menselijke gevoeligheid en spirituele openheid' krijgen, aldus de paus. Meer speciaal ziet Franciscus de volgende redenen om meer te lezen: 1) Leren luisteren naar de stem van de ander; 2) Trainen van ons onderscheidingsvermogen; 3) Het leven interpreteren en verteren; 4) Kijken door de ogen van anderen en 5) De dingen leren benoemen. De aanbeveling lijkt ook goed voor pastoraal werkenden die al in functie zijn. Welke romans en/of poëziebundels zou jij je collegae willen aanbevelen? Stuur je tips met een korte motivatie naar vpwlimburg@gmail.com.

Geloven in een kleine gemeenschap



Tv-journalist en uitgever Leo Fijen maakte een kwart eeuw geleden furore met zijn eerste boek met de titel *Het Wonder Van Maartensdijk*. Een vitale kerk in een tijd van krimp en secularisatie, het kan, zo toonde dit boek aan. Maar hoe is het 25 jaar later? Niet meer iedere week een priester, de helft van het aantal leden, steeds meer zelf de kerk gestalte moeten geven met leken. Lukt het dan nog steeds vitaal te zijn? Leo Fijen laat opnieuw een ander en verrassend geluid horen. De toekomst is aan plekken van nabijheid en kleinschaligheid.

Gemeenschappen van zusters openen hun deuren.

'Hoor je Mij?' is een initiatief van verschillende vrouwelijke religieuze gemeenschappen. Een zaterdag in de maand zetten zij hun deuren op. Ze nodigen je uit om een kijkje te komen nemen. Op zo'n dag ben je te gast bij een religieuze gemeenschap, je ontmoet een religieus die uitleg geeft over haar manier van leven, en over de spiritualiteit van haar gemeenschap. Je krijgt de gelegenheid om vragen te stellen en uit te wisselen met anderen. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om mee te bidden en te eten met de gemeenschap. De lijst met deelnemende gemeenschappen vind je op [deze website](#). De diverse data zijn in de agenda te vinden. Via die [agendasite](#) kun je je ook aanmelden.



Toekomstkunde

Wie in haar of zijn catechese-lessen op de basis- of de middelbare school met de leerlingen wil nadenken over de toekomst, vindt op de [website Toekomstkunde van de Tegentijd](#) wellicht bruikbaar lesmateriaal, dat is ontwikkeld in een samenwerkingsproject van The Turn Club, het Ministerie van de Toekomst, Teachers for Climate, Schrijvers voor Toekomst en Counterphase Foundation.

Vrijdag 10 oktober 2024: Wereld Daklozen Dag



Het aantal dakloze mensen blijft toenemen in Nederland. Steeds meer jongeren, werkende armen en gezinnen leven in een situatie van woononzekerheid. Dit heeft vergaande gevolgen voor hun gezondheid, welzijn en toekomstperspectieven. Zonder een stabiel dak boven hun hoofd kunnen zij geen stabiel leven opbouwen. Dit raakt iedereen en daarom willen diverse maatschappelijke organisaties een duidelijk signaal afgeven. Zie voor meer informatie daarover: [Het begint met een dak!](#) Engelstalige informatie over deze dag vind je op [deze website](#).

Dag van de Kerkopbouw: De toekomst begint met luisteren



Op **vrijdag 11 oktober 2024** is er in de Grote Kerk te Harderwijk een Dag van de Kerkopbouw voor werkers in de kerk. Medewerkers aan deze dag zijn o.a. Rob Polet, Henk Boerman, Tabitha van Krimpen en Aarnoud van der Deijl. Thema van de dag is De toekomst begint met luisteren Deze dag wordt georganiseerd door het interkerkelijke Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk en is bedoeld voor werkers in de kerk: professioneel of onbetaald, of gewoon geïnteresseerd. De dag begint met een podiumgesprek. We bevragen de deelnemers van dit gesprek op hun motieven. Waarom zetten zij zich zo in voor de kerk van de toekomst? Wat drijft hen? In zes verschillende workshops oefenen

de deelnemers van de dag zich in het luisteren naar de (A)nder. Voor meer informatie en aanmelden: www.wvko.nl/dagvandekeerkopbouw.

Groene Kerkendag



Op **zaterdag 12 oktober 2024** wordt de GroeneKerken-dag gehouden en wel in de Geertekerk in Utrecht! Het thema is: **Omdat de schepping roept om een kerk die zorg draagt**. Het wordt een dag vol inspirerende sprekers, praktische workshops, elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Op deze [website](#) van GroeneKerken is het gehele programma te zien inclusief de aangeboden workshops. Deelname kost € 34,50 per persoon.

Op deze Groene Kerkendag zijn, naast het plenaire deel met onder andere de Droominee en Schrijvers voor gerechtigheid, de volgende workshops te volgen.

- Genieten van genoeg
- Hoop in de crisis
- Klimaatvriendelijke keuzes vanzelfsprekend (klimaatpsychologie)
- Voedsel, landgebruik en rentmeesterschap
- Groen denken en doen: hoe breng ik mijn kerk in beweging?
- Woorden en beelden over zorg voor de schepping
- Groen maken is een (nieuwe) Bijbelse deugd

LANDELIJKE CONFERENTIE VEILIGE KERK

Op **dinsdag 12 november 2024** wordt in de Basiliek in Veenendaal, onder het motto *Een hoopvol perspectief*, de landelijke [conferentie Veilige Kerk](#) gehouden. Het programma bestaat uit gezamenlijke gedeelten en diverse workshops. Een van de sprekers is Mariëtte Hamer, Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Ook is er een informatieplein. Een entreekaart kost € 15 per persoon.

EEN HOOPVOL
PERSPECTIEF



Manifestatie Stop het geweld

Op **zaterdag 12 oktober 2024** van 14:00 tot 15:00 organiseren SOMO, The Rights Forum, Amnesty International, Terre des Hommes, Oxfam Novib, Kifaia, Save the Children en PAX een [manifestatie](#) op De Dam in Amsterdam om te eisen dat de Nederlandse regering er alles aan doet om het geweld in Gaza te stoppen. Nederland heeft bevordering van het internationaal recht in de grondwet staan en is gastland van het Internationaal Strafhof en -Gerechtshof. Samen met zijn bondgenoten moet Nederland volgens de betrokken organisaties veel meer doen om het geweld te stoppen en burgers te beschermen.

Dag voor de gevangene zondag 13 oktober 2024



In de christelijke traditie is de zorg voor gedetineerden een van de zeven 'werken van barmhartigheid'. De Bijbel roept op om gevangenen niet te vergeten. Een houding van 'eigen schuld, dikke bult' past niet. Gedetineerden zijn en blijven medemensen, voor wie herstel en een nieuwe start mogelijk zijn. De [Dag voor](#)

[de Gevangene](#) wil een breder publiek bekendmaken met de situatie van gedetineerden en van de mensen om hen heen. Op deze website zijn ook een overweging, een presentatie en een gebed te vinden die deze zondag 13 oktober 2024 gebruikt kunnen worden.

Krimp. Waarom de kerk naar de haaien gaat en wij toch hoopvol zijn



In dit boek beschrijven twee protestantse collegae Gerrit van Dijk en Martijn van Leerdam het proces van krimp in de kerk en reflecteren zij op wat het met hen en met anderen doet. De kerk is een organisatie die al vele jaren krimpt, en het gaande houden van een organisatie die krimpt is een heidens karwei. Het vraagt om meer dan een gezonde dosis realisme, veerkracht en relativiseringsvermogen. Te bestellen bij [Kokboekencentrum](#) in Utrecht. Op NieuwWij geeft Wilken Veen een [recensie](#).

Voor professionals in zingevingszorg najaar 2024



Joyce Lakwijk Coaching & Retraite heeft voor het najaar 2024 het volgende aanbod voor professionals in de zingevingszorg.

- [Helpen door niet te doen](#)
- [Werken vanuit je stille bron](#) 13 - 15 november 2024
- [Inspiratiemiddag klooster Huissen](#) 26 november 2024

Webinars van Tearfund

Tearfund biedt komende tijd twee webinars aan over hoe het leven van genoeg mensen vreugde kan geven.



- **Dinsdag 8 oktober 2024**, 20.00 – 21.30 uur, [Ontdek jouw verborgen impact](#) met Babette Porcelijn. Impact-expert Babette Porcelijn laat je tijdens dit webinar zien wat de invloed van ‘het systeem’ op de wereld is en wat we daar als maatschappij én als individu tegen kunnen doen.
- **Woensdag 23 oktober 2024**, 20.00 – 21.30 uur: [Een rijker leven met minimaliseren](#) met Gera van den Berg. Duurzaamheidsadviseur en inspirator Gera van den Berg (ook bekend onder de naam Heerlijk Minimaliseren) geeft je tijdens dit webinar tips en advies over minimaliseren.

Cursusaanbod Luce

Luce, het centrum voor Religieuze Communicatie van de Tilburg School of Catholic Theologie (TST), biedt diverse cursussen aan. We vermelden hier:

- [In dialoog met je levensverhaal](#). Een gespreksmodel rond levensvragen en spiritueel welzijn in de eerstelijns zorg (vanaf vrijdag 8 november 2024 in Utrecht).
- [Rouw en zingeving](#). Perspectieven en handreikingen voor de praktijk van pastoraat en geestelijke verzorging (vanaf donderdag 24 april 2024).

Kijk voor verdere cursussen zoals [Bijspijkeren en opfrissen](#), [Monniken over de ziel](#) en [De moderne theologen](#) de [website van Luce](#). Daar vind je ook het complete aanbod van cursussen en studiedagen.

Landelijke netwerkdag



Het [Netwerk DAK](#) voor inloophuizen, buurtpastoraat en straatpastoraat houdt **dinsdag 12 november 2024**, 10.00 tot 16.00 uur, de landelijke netwerkdag en wel in Houten (Opstandingskerk, 3 minuten van het station). Een dag vol inspiratie, ontmoeting en nieuwe initiatieven.

Inspiratiedag Vluchtelingen

Op **zaterdag 26 oktober 2024**, 10.00 tot 16.00 uur, vindt in de Johanneskerk in Amersfoort de jaarlijkse inspiratiedag van de werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken plaats.

Tijdens deze inspiratiedag scheppen wij ruimte voor de wereld omgekeerd van het meest strenge asielbeleid naar het meest humane asielbeleid ooit. Omdat wij ten diepste geloven dat wij geroepen zijn om ons in te zetten voor vluchtelingen en asielzoekers. Met elkaar gaan we de onverschilligheid voorbij en spreken ons uit voor een humaan asielbeleid en een hartmoedige samenleving.

Meer informatie staat binnenkort op de website van de [Raad van Kerken Nederland](#).



Nacht der open kerken

Op vrijdagavond 11 oktober 2024 wordt in het Duitse Aachen weer de nacht der open kerken gehouden. Liefst 30 gebedshuizen van allerlei christelijke denominaties openen hun poorten met een aanbod van culturele en spirituele hoogtepunten. Naast kerken met muziek en dans, film en voordacht, bieden andere plekken oasen van stilte en mogelijkheden om in gesprek te komen. Zie voor het programma [deze website](#).



Compassieprijs 2024



Op zaterdag 21 september 2024 tijdens Festival Oeverloos in Zutphen is de Compassieprijs 2024 van de [Beweging van Barmhartigheid](#) toegekend aan het project 'De [Bedside Singers](#)'. Uit de in totaal 26 ingediende kunstprojecten koos de jury voor 'De Bedside Singers'. Met meer dan veertig deelnemende koren zorgt de stichting Bedside Singers Nederland voor uitvoeringen in besloten kring voor mensen in de laatste levensfase. Een traject dat tot de kern van de Beweging van Barmhartigheid gaat.

Colofon



De Nieuwsbrief is een tweemaandelijks digitale uitgave van het onderdeel Limburg-Den Bosch van de Branchegroep RK Pastoraal Werkenden (VPW). De Branchegroep VPW maakt deel uit van de sector Kerk en Ideëel van CNV Connectief.

Redactie: Guus Prevoo (vpwlimburg@gmail.com, 06-27553005).



Kopij voor het volgende nummer (december 2024 – januari 2025) dient vóór vrijdag 22 november 2024 ingeleverd te worden.

De coördinatiegroep van het onderdeel Limburg-Den Bosch wordt gevormd door Marjelein Verhoeven (voorzitter), Jos van Rooij (2^{de} voorzitter), Hub van den Bosch (secretaris), Piet Linders (2^{de} secretaris) en Guus Prevoo (penningmeester). De coördinatiegroep is bereikbaar via het secretariaatsadres Begijnengang 17 5911 JL Venlo (077-3546689, administratie@st-groenewold.nl).

Wanneer je vragen hebt rond arbeidsvoorwaarden, pensioenuitkeringen of andere zaken waar het CNV mee kan helpen, kijk dan op de website [Contact met het CNV](#). Vermeld daarbij naast de gevraagde gegevens zoals het CNV-lidnummer ook dat je lid bent van de branchegroep VPW. Wanneer je priester of diaken bent, geef dat dan ook aan! Indien nodig staan er juristen ter beschikking en ook de samenwerking met een kerkjurist is geregeld. Soms heb je je lidnummer bij het CNV nodig. Dat lidnummer bestaat uit zeven cijfers en je vindt het onder het kopje Kernmerk machtiging op de maandelijkse incasso van je contributie. Het lidnummer bestaat uit de zeven cijfers ná de hoofdletter en vóór het streepje -. Het staat ook op je bewijs van lidmaatschap en vaak op de adresdrager bij post vanuit het CNV.

De branchegroep VPW binnen de sector Kerk en Ideëel van CNV Connectief is voor overige zaken te bereiken via het emailadres: rkpastoraalwerk@cnv.nl. Neem af en toe ook een kijkje op onze [VPW-webpagina](#) en op [CNV-Kerk en Ideëel/RK Pastoraal werkers](#) voor het laatste nieuws.

