



VPW Limburg

cnv ZORG
& WELZIJN



Jaargang 2022, oktober-november 2022

Inhoudsopgave

o	Het mag geen naam hebben en toch...	1
o	Uit de vereniging	2
o	Berichten Pelgrimsoord klooster Wittem	3
o	't Groenewold Venlo	7
o	De Drie Ringen Parkstad	11
o	Spectaculaire afsluiting Scheppingsperiode op 4 oktober 2022	12
o	Van klimaatdepressie naar duurzame hoop	13
o	Missio Wereldmissiemaand 2022: Kibera, Nairobi	13
o	Adventsactie 2022	14
o	Lezenswaardig, om te kijken of om deel te nemen	13
o	Colofon	16

Het mag geen naam hebben en toch ...



Op donderdag 22 september 2022 waren een kleine 20 VPW-leden van de onderdelen Den Bosch en Limburg bijeen in Eindhoven om te luisteren naar Stijn Fens over de *Staat van katholiek Nederland* en om aan de hand van de inleiding van Fens na te denken over hoe in gezamenlijkheid van de beide onderdelen vorm gegeven kan worden aan de doelstellingen van de VPW. Binnenkort zal de tekst van de inleiding en een verslag van de middagsessie toegestuurd worden aan de mensen die de dag bezocht hebben. Het verslag van de middagsessie komt verder op onze [VPW-website](#). Wanneer Stijn Fens daarvoor toestemming geeft, zal te zijner tijd ook zijn inleiding op deze website te lezen zijn.

De studiedag werd afgesloten met het unanieme besluit van de deelnemenden om akkoord te gaan met het voorstel van de beide coördinatiegroepen van de VPW Den Bosch en de VPW Limburg om voortaan als één onderdeel VPW Den Bosch-Limburg te gaan functioneren.

De coördinatiegroep van de VPW Den Bosch-Limburg bestaat op dit moment uit Marjelein Verhoeven, Jos van Rooij, Piet Linders, Hub van den Bosch en Guus Prevoo. De coördinatiegroep gaat de consequenties van het besluit tot één onderdeel nu verder uitwerken. En ook bekijken welke plek er is voor ons onderdeel in de landelijke VPW, nu Beroepsgroep Pastoraal Werkenden binnen CNV/Kerk en Ideëel, en binnen CNV Connectief.

Mogelijk is dit dan ook de laatste Nieuwsbrief in de huidige vorm, alleen gericht op de leden van de VPW Limburg.

Uit de vereniging

- Zoals boven al vermeld, zijn de beide onderdelen VPW Den Bosch en VPW Limburg nu officieel één onderdeel binnen de VPW Nederland oftewel de Beroepsgroep Pastoraal Werkenden binnen CNV/Kerk en Ideëel.
- Miljoenen mensen die werken in de kledingindustrie in Azië verdienen niet genoeg om van te leven. CNV Internationaal wil dat dit verandert en steunt daarom het burgerinitiatief 'Good Clothes, Fair Pay.' Als 1 miljoen mensen in de EU dit initiatief ondertekenen, wordt het in behandeling genomen door de Europese Commissie. Ondertekenen kost maar een minuutje en maakt een wereld van verschil voor de makers. Wil jij de makers van jouw kleding helpen? [Zet dan hier je handtekening.](#)
- **Jaardag Sector Zorg en Welzijn op 12 oktober 2022 van 16.30 tot 21.00 uur, Radboud UMC, Geert Groteplein 15 Nijmegen.**
Het Sectorbestuur CNV Zorg en Welzijn organiseert in samenwerking met de Dienst Geestelijke Verzorging en Pastoraat van het Radboud UMC en Zinnet, Transmuraal netwerk voor zingeving en levensvragen, dit event voor iedereen werkzaam in de sector Zorg en Welzijn. Het thema van deze jaardag is 'Tijd van leven, zinvol werken en de grenzen van het medisch gezondheidsideaal'. Als hoofdgast is mevrouw dr. Marli Huijer uitgenodigd. Zij zal spreken over onder meer haar laatste boek: 'De toekomst van het sterven'. Ze neemt de aanwezigen mee in de omgang met veroudering en de dood, zowel op persoonlijk als maatschappelijk en politiek vlak. [Klik hier om je aan te melden.](#)
- Jos Deckers, secretaris van het landelijk bestuur van de Beroepsgroep Pastoraal Werkenden, laat weten dat via het mailadres rkpastoraalwerk@cnv.nl voorzitter Marianne van Tricht en hij te bereiken zijn. Zij bekijken regelmatig deze box en beantwoorden de mails. Soms wordt dit mailadres ook gebruikt om een adreswijziging, een opzegging of iets dergelijks door te geven. Die kan men beter direct doorgeven aan het [Servicebureau van het CNV](#), waar men die wijzigingen meteen kan verwerken. Klik op de link of bel 030 751 1003.
- Het dagelijks bestuur van de Beroepsgroep Pastoraal Werkenden is op zoek naar een nieuwe secretaris, zie deze [link](#). Lees voor de activiteiten van de huidige secretaris [dit paper](#).

Berichten Pelgrimsoord klooster Wittem

Onderstaande activiteiten van Klooster Wittem vinden (tenzij anders aangegeven) plaats in of vanuit de ontmoetingsruimte Scala, Wittemer Allee 34. Aanmelden via www.kloosterwittem.nl/Agenda of per telefoon 043-4501741 is gewenst.



PELGRIMSOORD
KLOOSTER WITTEM

Oasedag met verschillende vormen van meditatie

Op **zaterdag 1 oktober 2022** is er een meditatie/oasedag. Er worden op deze dag verschillende vormen van meditatie aangeboden: meditatief zingen, stilte, meditatie met behulp van een mantra, loopmeditatie, meditatief schrijven.

Tweemaal is er een korte impuls over de betekenis van meditatie.

Verder is er ruimte voor persoonlijke bezinning aan de hand van verschillende teksten. En wie dat wil, kan in kleine groepjes ervaringen uitwisselen.

Tijd en plaats: 10.00 – 17.00 uur in de Kloosterkerk. Kosten: 25 euro (incl. koffie/thee en lunch), te voldoen op de dag zelf.

Zegening van huisdieren



Op **2 oktober 2022**, de zondag vóór Werelddierendag, kunt u van 14:00 uur tot 15:00 uur uw huisdier laten zegenen onder de bomen op het kerkplein van Klooster Wittem.

Dierendag wordt gevierd op de sterfdag van de Heilige Franciscus van Assisi. St.-Franciscus had een diep respect voor het leven. In de natuur zag hij de liefde van God onze Schepper. Van hem wordt verteld dat hij praatte met de dieren. Hij noemde de dieren en planten, maar ook zon en water, zijn broeders en zusters.

De dierenzegening is een mooie gelegenheid om uw huisdier te bedanken voor zijn/haar trouw en gezelschap en te vragen om een goede gezondheid voor hem/haar. En natuurlijk wordt ook voor de

baasjes gebeden! Voor kinderen is er een kleurplaat. Dus kom met je/uw hond of poes, cavia of hamster, schildpad of vis naar Wittem.

Groen aan tafel

Klooster Wittem is sinds vorig jaar Groene Kerk en wil daar op verschillende manieren handen en voeten aan geven. En één daarvan is om mensen te stimuleren om te minderen met vlees eten. Want te veel vlees is slecht voor het milieu. De veeteelt in ons land is zo grootschalig, dat onze leefomgeving dat niet meer aan kan: veevoer wordt over de hele wereld vervoerd, soms vanuit plekken waar mensen te weinig voedsel hebben. En hier is een overschot aan mest, met de bijbehorende stank, luchtvervuiling en broeikasgassen. Daarbij komt nog de kans op ziektes zoals varkens- of vogelpest.

We moeten dus minderen met vlees. Dat is ook nog eens goed voor de eigen gezondheid.

Maar hoe? De werkgroep Laudato Sí nodigt uw uit om een keer aan te schuiven bij een maaltijd zonder vlees én zonder zuivel. Om het eens uit te proberen. En misschien ook om van disgenoten te

horen of zij wel eens vegetarisch koken en waarom dan wel. Het gesprek aan tafel kan ook verder gaan, bijvoorbeeld over de vraag wat minder vlees eten voor boeren betekent, en of we wel een eerlijke prijs betalen voor ons voedsel.

Op twee avonden bent u welkom aan een groene huiskamertafel:

- Op **dinsdag 11 oktober 2022** in Eijsden (adres hoort u bij opgave). Er is plaats voor maximaal 4 gasten.
- Op **woensdag 19 oktober 2022** in Klooster Wittem. Daar is plaats voor maximaal 10 personen.

De kok is in beide gevallen iemand van de Werkgroep Laudato Sí. De maaltijd begint om 18.00 uur en er wordt een bijdrage in de kosten gevraagd van 5 euro. Wie weet smaakt het (letterlijk) naar meer.

Bijbelgespreksgroep 'Verhalen van God en mensen'

In Klooster Wittem komt elke maand een groep bij elkaar om in gesprek te gaan over verhalen en teksten uit de Bijbel. In het najaar van 2022 zal het daarbij gaan over bijzondere mensen uit de Bijbel.

Want de Bijbel gaat natuurlijk over God, maar altijd ook over mensen: mensen die Gods stem horen en deze volgen, mensen die hun vertrouwen stellen in God, of die zich juist van Hem afkeren.

Elke bijeenkomst staat één zo'n mens centraal. We lezen uit de Bijbel de verhalen over deze persoon en bespreken wat die verhalen ons te zeggen hebben. In oktober gaat het over Jona, in november over Maria Magdalena en in december over koning David.

De Bijbelgespreksgroep komt bij elkaar op de **woensdagavonden 12 oktober, 9 november en 14 december 2022**, van 19:30 uur tot 21:00 uur. Men kan zich per keer aanmelden. Prijs per avond: € 2,50.



Gerarduswandeling op de feestdag van Gerardus Majella

De traditionele Gerarduswandeling op **zondag 16 oktober 2022** start om 8.15 uur in de St.-Martinuskerk in Heerlen-Welten met een pelgrimsgebed. Via landwegen en voetpadjes gaat de 14 km lange wandeling door het heuvelland via Ubachsberg, Eyserheide en Cartils naar Klooster Wittem. In Eyserheide is een kort bezinningsmoment. Aankomst in Wittem tegen 12 uur. Daar kunnen de pelgrims zich aansluiten bij de eucharistieviering van 12.15 uur.

Deelname is gratis, aanmelden niet nodig (op tijd aanwezig zijn in Welten is voldoende).

Er is op deze feestdag van Gerardus ook een middagdienst in Wittem, met (bij goed weer) een processie door de tuin. Aanvang hiervan is 15.00 uur.

Judith Koelemeijer over Ety Hillesum, LEZING EN BOEKPRESENTATIE

Op **zaterdag 29 oktober 2022** zal Judith Koelemeijer, auteur van *Het zwijgen van Maria Zachea*, haar nieuwste boek presenteren: *Ety Hillesum, het verhaal van haar leven*.

De joodse Ety Hillesum werd nog geen dertig jaar. Ze stierf in de Tweede Wereldoorlog het concentratiekamp Auschwitz. Maar wat ze schreef, is nog steeds een bron van inspiratie voor miljoenen. Haar dagboeken en brieven, die over de hele wereld werden vertaald en gepubliceerd,

spreken nog altijd onverminderd tot de verbeelding. Maar wie was Etty Hillesum eigenlijk? Welke vrouw gaat schuil achter de mythe die van haar is gemaakt?

Judith Koelemeijer volgde het spoor ver terug. Zij werkte de afgelopen jaren aan een biografie, gebaseerd op diepgravend onderzoek in binnen- en buitenland. Zij reisde van Westerbork naar



Amerika, van Israël naar Polen, interviewde tal van mensen en deed vele verrassende ontdekkingen in archieven en op zolders. Haar onderzoek werpt een nieuw licht op Etty Hillesum; op haar Russische moeder, haar jeugd in Deventer, haar studententijd, haar vrienden en liefdes, de oorlogsjaren in Amsterdam en Westerbork, en het einde in Auschwitz. Etty had besloten niet onder te duiken: ze wilde het lot van haar volk delen. Maar waarom? Wat was de achtergrond van deze opmerkelijke keuze? En hoe kunnen we haar indrukwekkende getuigenis begrijpen in de context van haar tijd en van haar familielevens en brede vriendenkring? In *Etty Hillesum*, een boek dat leest als een meeslepende roman, zet Judith Koelemeijer het korte en intense leven van Etty Hillesum op een heldere en aangrijpende manier in een nieuw licht.

De lezing start om 14.00 uur en na een uur is er een korte pauze waarin het boek te koop is in de kloosterboekwinkel. De auteur is beschikbaar om het boek te signeren. Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen. Rond 16.00 sluiten we deze middag af. Kaarten voor de lezing kosten € 10,-.

Taizé-viering – elke maand in Klooster Wittem



Een viering in Wittem op de late zondagmiddag, om op een verstillende manier het weekend af te sluiten. De viering - in ontmoetingsruimte Scala - bestaat uit een Schriftlezing, stilte, gebed en vooral veel Taizé-liederen.

Taizé-liederen zijn liederen van de oecumenische kloostergemeenschap van Taizé in Frankrijk. Het zijn eenvoudige, meditatieve liederen in verschillende talen, die uitnodigen tot meezingen of minstens mee-neuriën.

Tijd: de **zondagen 30 oktober en 27 november 2022**, steeds van 17:00 uur tot ca.17:30 uur.

Nacht der Zielen

Ook dit jaar vindt op **woensdag 2 november 2022** van 19.45 tot 21.00 uur de Nacht der Zielen plaats. Een programma waarin herdenken en herinneren van dierbare overledenen centraal staat. Poëzie, verhalen, muziek en stilte geven stem aan het onzegbare. Velen van ons hebben ook dit jaar weer afscheid moeten nemen van mensen uit onze naaste of wijdere kring. Maar ook het verlies van langer geleden doet soms nog pijn.

We willen onze dierbaren gedenken door hun namen te noemen. (U kunt bij binnenkomst namen doorgeven). Het aantal plaatsen is beperkt. Reserveren is daarom verplicht. Toegangsprijs is € 5,00.

Sinds enkele jaren worden in de tijd rond Allerzielen ook namen van overledenen getoond op het beeldscherm in de Kloosterkerk. U kunt hiervoor de namen van uw geliefde doden tot 25 oktober 2022 doorgeven. Ze worden dan getoond van zaterdag 29 oktober t/m zaterdag 5 november 2022.



Er is ook een gebedsdienst ter gedachtenis van de overledenen voor wie afgelopen jaar in Wittem de uitvaart was of van wie de as afgelopen jaar werd uitgestrooid op het asstrooiveld in de kloostertuin. Deze viering is op zondag 30 oktober 2022 om 15.00 uur.

Kanselruil Klooster Wittem – PKN Gulpen

Op **5 en 6 november 2022** is er kanselruil tussen Klooster Wittem en de Protestantse kerk van Vaals- Gulpen: dominee De Reus preekt in de Kringviering in Wittem op zaterdagavond en pastor Marianne Debets, verbonden aan Klooster Wittem, preekt in de protestantse kerk op zondagmorgen. Het is al een jarenlange traditie van Wittem en de PKN Vaals-Gulpen om elkaar rond Willibrordzondag (weekend nabij 7 november) op te zoeken. Want Sint-Willibrord was de man die het christendom in Nederland bracht, lang voordat protestanten en katholieken uit elkaar gingen. Hij is dus de voorganger in het geloof voor ons allemaal.



In een tijd dat de rol van de kerk in de samenleving steeds kleiner wordt, is het goed om elkaar te ontmoeten en elkaar te steunen. Verschillen tussen protestant en katholiek blijven er, maar wat we delen is veel belangrijker: het geloof in dezelfde God en in Jezus Christus. Vanuit dat gedeelde geloof kunnen we van elkaar leren en elkaar inspireren.

Zaterdagavond 5 november, 19.00 uur in Kringviering in de kloosterkerk in Wittem

Zondagmorgen 6 november, 10.00 uur in de Protestantse Kerk in Gulpen, Rosstraat 5.

Wat de Bijbel wél zegt over homo's; Bijbel, Kerk en LHBTQ+



Kerk en homoseksualiteit. Velen denken dat dit water en vuur is. Maar op steeds meer plekken gaat het goed samen. Niet overal. Soms gaat het nog steeds helemaal niet samen, of “blijven we steken in zwijgen en dulden”, zoals Mgr. De Korte het eens uitdrukte.

Een onderliggende vraag blijft voor velen: maar hoe zit het dan met de Bijbel? Want ‘eigenlijk’ mag het toch niet van God?

In het boek ‘Wat de Bijbel wél zegt over homoseksualiteit’ wordt deze vraag onder de loep genomen – met verrassende conclusies. Pater Mark-Robin Hoogland, provinciaal overste van de congregatie van de passionisten, kwam dit boek tegen tijdens een verblijf in de VS en besloot het te vertalen in het

Nederlands. Omdat hij in zijn pastorale praktijk nog te vaak mensen tegenkomt die als gelovige worstelen met hun seksuele geaardheid of die van hun kinderen of vrienden.

Op **dinsdagavond 15 november 2022** zal pater Hoogland een inleiding houden over die vraag: wat zegt de Bijbel over seksuele geaardheid van mensen? En wat kan, mag of moet de houding van de kerk(en) zijn?

De avond begint om 19.30 uur. Toegang is gratis, opgave vooraf gewenst.

Hoe maak je geld groener? De dilemma's van duurzaam beleggen

Cedric Scholl werkt als adviseur duurzame beleggingen bij verschillende pensioenbeleggers.

Hij zal op **vrijdagavond 25 november 2022** een inleiding houden over de uitdagingen van duurzaam beleggen.

Pensioenfondsen beheren grote geldbedragen, namens ons allemaal (althans, namens alle mensen die pensioenpremie betalen of een pensioen ontvangen en dat zijn er velen). De meeste

pensioenfondsen houden tegenwoordig rekening met duurzaamheid bij het beleggen van het geld dat ze beheren. Maar hoe doe je dat? Wanneer noem je een bedrijf duurzaam? Kijk je alleen naar wat er geproduceerd wordt (bijvoorbeeld geen wapens en geen tabak)? Of ook naar de CO₂-uitstoot of hoeveelheid afval? Of naar de arbeidsomstandigheden van de werknemers? Hoe kan een pensioenfonds bedrijven stimuleren om duurzamer te worden? En wat is beter: veel bedrijven een beetje duurzaam of een paar bedrijven héél duurzaam?

Cedric zal erover vertellen. Geen verhaal voor beleggers en financiële deskundigen, maar voor alle mensen die willen nadenken over de vraag hoe we de wereld duurzamer kunnen maken met behulp van geld. Aanvang: 20.00 uur. Toegang gratis.

't Groenewold Venlo

DE  STILTEKAMER



UITNODIGING
voor een feestelijk afscheid

Beste Vrienden

Nog één deadline te halen. Nog een keer scherp verwoorden waar nou precies de waarde en de groei van een bepaald project in zit. Nog vijf meter archief doorspitten en ik ben er klaar voor. Klaar om samen met jullie mijn pensioen in te luiden.

16/10/2022

Op 't Groenewold plagen ze me met een 'groots' feest. Maar ik kijk er simpel weg naar uit, jullie met z'n allen eens samen te zien en het glas te heffen op de toekomst en het verleden. Vriendschap verbindt mensen!

Ik verheug me jullie te zien op 16 oktober, waar: op 't Groenewold, Begijnengang 17 in Venlo
tijdstip: ergens tussen 15.00 en 17.30 uur

Met vriendelijke groet,
Piet Linders



Stichting 't Groenewold
verbindt mensen

Begijnengang 17, Venlo T: 077 3546689 info@stichtinggroenewold.nl

PIET LINDERS MET PENSIOEN

Afscheid zondag 16 oktober 2022

Hallo vrienden,

Bij deze ontvangt u de uitnodiging voor het afscheid van Piet op **zondag 16 oktober 2022**, van 15.00 tot 17.00 uur. We kennen de bescheidenheid van Piet en hij ziet het niet zitten om allemaal cadeaus te ontvangen. Hij ziet liever dat u de waardering voor de vriendschap en zijn inzet ten goede laat komen aan een door hem te kiezen goed doel. Als u ons een plezier wilt doen: Meldt u ons dan even of u komt en met hoeveel personen, het liefst voor 1 oktober a.s. Voor onze organisatie zijn deze gegevens van belang. Dank u wel alvast voor de moeite, en tot 16 oktober,

Namens de feestcommissie: Saskia Moonen

HEILIGE HUISJES WANDELING 1 OKTOBER 2022

In aansluiting op de nationale Vredesweek met als thema 'generatie vrede' zullen we een 'heilige huisjes tocht' houden die in het teken staat van verduurzaming. Huidige en toekomstige generaties stellen zich steeds dringender de vraag 'hoe duurzaam om te gaan met mens en planeet'.



De route richt zich op eerlijke voeding en je eigen tuin (in de stad) en start met het bijgebouw van 't Groenewold (Begijnengang 17a) met hoe om te (leren) gaan met voedsel. Daarna gaat de tocht naar de nieuwe stadstuin in Venlo-Zuid (Hendrikxstraat).

Daarna voert de tocht terug naar de Begijnengang naar restaurant Stek (tegenover 't Groenewold) en 'nemen we een kijkje in de leuken' van het restaurant.

Wie wil kan aansluitend een (duurzame) lunch gebruiken.

Datum: 1 oktober 2022

Tijd: Verzamelen 09.45 uur/ start 10.00 uur

Waar: Start Begijnengang 17a, Venlo

Kosten: Vrijwillige bijdrage tuin (min. € 1,-)

Aanmelden via [secretariaat 't Groenewold](#)

LEERHUIS JODENDOM vanaf 12 oktober 2022

Iedereen kan in dit Leerhuis meedoen. Leidend is ieders ervaring en mening waaraan het gesprek (dialog) vervolgens vorm krijgt. Dit gebeurt aan de hand van het boek "Een gebroken wereld heel maken" van Jonathan Sacks. Elke bijdrage is een stukje in het proces van heel-worden en ver- staan. Instromen in de groep is altijd mogelijk.

De laatste bijeenkomst kijken we naar een film met Joods thema.



Begeleiding: Piet Linders

Data: Woensdag 12 okt. film, 26 okt. 09-23 nov., 21 dec., 04-18 jan., 01-15 febr.

01-15-29 mrt., 12-26 april, 07 juni film. Tijd: 14.00-16.00 uur. Kosten: € 90,-

Locatie: Groenewold, Begijnengang 17, Venlo

DAG TEGEN DE EXTREME ARMOEDE 16 OKTOBER 2022



Maandag 17 oktober 2022 is de DAG VAN DE EXTREME ARMOEDE. In Venlo besteden wij op **zondag 16 oktober 2022** daar aandacht aan.

Wereldwijd en dichtbij huis, zeker in deze tijd waarin de prijzen oplopen en mensen moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen en duizenden gezinnen in de problemen en richting armoede gedreven worden, is het belangrijk deze dag onder de aandacht te brengen.

Vanaf 11.00-14.00 uur zal bij, rond en in 't Groenewold aan de Begijnengang 17 aandacht gegeven worden aan deze DAG van de (Extreme) Armoede. Meewerkende organisatie zijn o.a.: Bindkracht Venlo, Centrale Cliëntenraad Venlo, Aandachtcentrum Groenewold, Gemeente Venlo, FairVenlo, De Soepbus van het Leger des heils, Kan Peters van 't Laatste Bedrijf, Stek ...

Er is soep van de Soepbus van het Legers des Heils, koffie en thee.
LOOP GEWOON EENS LANGS EN BINNEN tussen 11.00-14.00 uur.

Datum: zondag 16 oktober 2022

Tijd: 11.00 -14.00 uur

Locatie: Begijnengang 17 + straat

Kosten: Toegang gratis

Filmavond in het kader van De Nacht der Zielen 2022, donderdag 27 oktober 2022



Op DONDERDAG 27 OKTOBER 2022 is er een filmavond in het kader van de Nacht der Zielen 2022.

We draaien dan in de Jongerenkerk Venlo de film: OUR LITTLE SISTER.

Our Little Sister is een Japanse film van Hirokazu Kore-Eda. De film duurt 2 uur.

Na afloop is er koffie en thee en ruimte om na te praten over de film.

Our Little Sister:

Drie zussen leven samen in een groot huis in de Japanse stad Kamakura. Hoewel hun vader het gezin 15 jaar geleden in de steek liet, trekken ze naar het platteland voor de begrafenis, als ze horen dat hij gestorven is. Daar ontmoeten ze voor het eerst hun

verlegen halfzus Suzu. Het klikt meteen tussen de vier en de drie oudere zussen besluiten Suzu te vragen om bij hen te komen wonen. Suzu stemt in en voor de vier zussen begint een nieuw leven vol mooie ontdekkingen.

**FILM 'OUR LITTLE SISTER'
DONDERDAG 27 OKTOBER
2022
JONGERENKERK VENLO
AANVANG: 19.00 UUR
ENTREE: VRIJE GIFT**

Opgeruimd staat netjes

*zaterdag
8 oktober*

**Samen de stad opschonen op:
U doet toch ook mee!**



**OPRUIMEN
HET LIJKT
SIMPEL
EN
DAT IS HET OOK**

Loeije 

**Samen maken we het groen schoon
Maaskade, fietsbrug, Koninginnesingel,
de kop van Weerd, Julianapark,
Nolenspark en Puteanusstraat**

**Verzamelen 9.00 uur Jongerenkerk Venlo (Minderbroedersstr. 1)
tot 12.00 uur / aansluitend samen lunchen
(voor materialen wordt gezorgd)**

M.m.v. Wereldwinkel Venlo, Jongerenkerk, Joriskerk, Fair Venlo
jongeren van Home+, Wijkoverleg Binnenstad, werkgroep Julianapark en 't Groenewold
Meehelpen? Meld je aan via 't Groenewold 077-3546689

NACHT DER ZIELEN 2022, Woensdag 2 november 2022

Thema: 'Draden van verbondenheid'

Draden van verbondenheid

De draad van de liefde
verbindt mij met jou.
De draad van het gemis
verbindt mij met jou.
Zoveel draden verbinden mij
met zoveel mensen.
Maar altijd is er die draad met jou,
hij doorkruist alle andere draden.
Hij geeft betekenis aan alle levensdraden.
De draad van de liefde
verbindt ons voor altijd,
en de draad van 't gemis
verweeft zich met die van de liefde.

Marinus Van den Berg



De Nacht der Zielen staat stil bij gedenken en herdenken. We staan stil bij hen die ons ontvallen zijn maar ook hebben we aandacht voor verlies in bredere zin. Verlies van vitaliteit, verlies van relaties, verlies van levensvreugde.

In 'Draden van verbondenheid', willen we stilstaan bij al dat verlies. We zijn en blijven met elkaar verbonden zelfs over de dood heen blijven zij die ons ontvallen zijn met ons verbonden. De dood verbreekt deze draad nooit. En dat is ook zo bij het verlies van vitaliteit, van relaties, van levensvreugde. Wie je ooit was, hoe vitaal je ooit was, met wie je ooit verbonden was als vriend of vriendin, als familielid maar ook in een professionele relatie ergens blijft er een draadje bestaan dat nooit helemaal verbroken wordt, altijd blijft er iets van verbondenheid.

Daar willen we op woensdag 2 november bij stilstaan. We doen dat op verschillende locaties die iets of misschien we alles met 'draden van verbondenheid' te maken omdat ze bijzondere, 'heilige' plekken zijn waar mensen elkaar ontmoeten, tegenkomen, banden bouwen met elkaar.

- 1: NS-station
- 2: 1^e rotonde Rotonde
- 3: Vier Paardjes en CAD
- 4: DAC
- 5: Vogelhut c.q. Huis van de Wijk Ericaweg
Vlakbij ligt ook het HvdW op de Ericaweg
- 6: Afsluitende woorden Prisma

Woensdag 2 november 2022
18.00-20.00 uur
Begin: NS-Station
Deelname: vrije gift

De Drie Ringen Parkstad



Vanaf oktober 2022 gaat het programma van de Drie Ringen in alle omvang weer van start. Neem een kijkje op de [website van de Drie Ringen](#).

Op **zaterdagmiddag 8 oktober 2022** is er de **VRIENDENMIDDAG** op het **CLEMENS-DOMEIN** in Oud Merkelbeek. Zoals de naam al aangeeft is deze middag alleen toegankelijk voor vrienden en donateurs.

[JE HOUDT HET NIET VOOR MOGELIJK](#) is de titel van de inmiddels traditionele oktober-lezing van Huub Schumacher op **dinsdagavond 18 oktober 2022**, aanvang 19.30 uur, De Brug/Kerk aan het Templesplein, Templesplein 14, Heerlen. Schumacher zal spreken over de wijze waarop wij ons God voorstellen. Zelf zegt hij daarover: *Verbeeld je God of beeld je je God in? Dat maakt nogal wat uit...*



Op **donderdagmiddag 20 oktober 2022** vanaf 12.45 uur staat [SAMEN ETEN & SAMEN KIJKEN](#) op het programma in het Sint Jansheem aan de Sint Janstraat in Eygelshoven. De film die vertoond wordt is *The Father*, een aangrijpend en respectvol verslag van dementie.

De workshop [BLOEMBINDEN ROND ALLERZIELEN](#) wordt gehouden op **donderdagmiddag 27 oktober 2022**, aanvang 13.30 uur, in de parochiezaal HH Kerk, Hoogstraat 137a Nieuwenhagen.

Op **vrijdagmiddag 28 oktober 2022** vertrekt om 13.30 uur de wandeling ['VESTINGSTAD SITTARD'](#) vanaf startpunt Swentiboltstraat 21 te Sittard.

[VOLKSGENEESKUNST, DE BAKERMAT VAN DE HUIDIGE GENEESKUNDE](#), is het onderwerp van een lezing door Joke van der Steen op **donderdagmiddag 3 november 2022** (14.00 uur), in de Parochiezaal HH Kerk, Hoogstraat 137a Nieuwenhagen.

Op **dinsdagavond 8 november 2022**, 19.30 uur, geeft mw. Annie Schreuders-Derks in haar [lezing IN PARADISUM](#) een indringend beeld van de katholieke begrafenis- en rouwrituelen in de 19e eeuw, tot het Tweede Vaticaans Concilie in de jaren 1960. Plaats: Sjevemethoes, Sint Pieterstraat 3, Kerkrade.

Donderdagmiddag 17 november 2022 (12.45 uur) staat er weer een [SAMEN ETEN & SAMEN KIJKEN](#) op het programma, nu met de film *HORS NORMES*, waarin 'buitengewone' patiënten de show stelen. Plek: Sint Jansheem aan de Sint Janstraat in Eygelshoven.

[ERFRECHT & TESTAMENT](#) zijn de thema's op **dinsdagmiddag 22 november 2022**, 14.00 uur, in de parochiezaal HH Kerk, Hoogstraat 137a Nieuwenhagen.



['ROUTE VAN ZUIVERING'](#) is de titel voor de wandeling op **vrijdagmiddag 25 november 2022**, 13.30 uur. Vertrek vanaf de Sint Catharinakapel in Oud-Lemiers. Deze kapel met de muurschilderingen van Hans Truien wordt ook bezocht.

Op **woensdagmiddag 30 november 2022** (14.00 uur, parochiezaal H.H.Kerk, Hoogstraat 137a, Nieuwenhagen) houdt dr. Detlef Rohling een inleiding met als titel [VERANDERENDE TIJDEN, 'FILOSOFISCHE BROKSTUKKEN BIJ EEN PANDEMIE'](#).

Ten slotte nog is er op **dinsdagmiddag 6 december 2022**, 14.00 uur, een bezoek gepland aan het [NATUUR HISTORISCH MUSEUM MAASTRICHT](#), De Bosquetplein 7, Maastricht.

Spectaculaire afsluiting Scheppingsperiode op 4 oktober 2022



Op **dinsdag 4 oktober 2022**, de feestdag van Sint Franciscus, eindigt de scheppingsperiode. Dat gebeurt onder meer met een internationaal [Closing Event](#), dat via [Zoom](#) te volgen is en om 17.00 uur (Nederlandse tijd) begint.

Tijdens dit event zal er zeker aandacht zijn voor een nieuwe documentaire **The Letter**. Hoofdrolspeler in deze documentaire, waaraan verschillende jaren gewerkt is, is paus Franciscus. De film gaat over *Laudato Si'* en de steeds dringender wordende oproep iets te doen aan de klimaatverandering en de achteruitgang van

het milieu. De première zal op dinsdag 4 oktober 2022 plaats vinden in het Vaticaan. De documentaire is direct daarna op YouTube gratis beschikbaar.

Van klimaatdepressie naar duurzame hoop, vrijdag 18 november 2022 in Nijmegen

Zakt bij elke volgende crisis de moed je verder in de schoenen? Hoe kunnen wij als individu, in onze kleine kring iets doen aan de grote ongelijkheid, armoede, de klimaatproblemen? Op **vrijdag 18 november 2022** vindt op de Radboud Universiteit Nijmegen een groot evenement plaats met lezingen en workshops ter inspiratie, motivatie, bezinning en ontmoeting.



Bisschop Gerard de Korte en klimaatactiviste Rozemarijn van 't Einde geven elk een lezing over hun strijd voor een duurzame samenleving en rechtvaardige toekomst. Daarna zijn er workshops rond duurzaam leven, systeemverandering, bezinning, storytelling, filosofie, coaching en meer. De middag wordt afgesloten met een borrel.

Plaats: Radboud Universiteit, Heyendaalseweg 141, Nijmegen. Tijd: 14.00 – 17.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur). Toegang gratis. Klik voor meer informatie, onder andere over de workshops, en hoe aan te melden op de afbeelding.

Missio Wereldmissiemaand 2022: Kibera, Nairobi

'Jullie zullen mijn getuigen zijn' (Handelingen 1,8)

Op **23 oktober 2022** is het Missiezondag. Met dit citaat uit het boek Handelingen van de apostelen 1,8 voert Missio dit jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. Elke christen is geroepen om te getuigen van Christus, aldus paus Franciscus. Dit jaar richt Missio de blik speciaal op Kibera, de grootste sloppenwijk van Nairobi.

Kibera



Op slechts zes procent van de oppervlakte van de metropool Nairobi leeft zo'n 60 procent van de stadsbevolking. Dagelijks stromen mensen vanuit het omliggende gebied de stad binnen in de hoop op werk en een betere toekomst. Naar schatting een half miljoen mensen woont hier dicht opeen gepakt. Slechts een vijfde deel van de huizen heeft stroom; drinkwater moet bij waterstations gehaald worden. Hygiëne is een groot probleem. De ellende en uitzichtloosheid in de slum zijn echter slechts een kant van de medaille. Er is

nog een andere kant: saamhorigheid, elkaar helpen waar het nodig is.

Elkaar helpen

Linet Mboya is een van de bewoners van de slum. De alleenstaande moeder van drie kinderen zorgt ook nog voor zes pleegkinderen, die anders op straat zouden moeten leven. Zuster Mary Wambui woont met haar gemeenschap van zusters al vele jaren in Kibera en heeft onder andere microkredietgroepen opgezet voor vrouwen. Pastoor Firmin Koffi leidt de Yarumal-missionarissen die hun opleidings- en vormingshuis in Kibera hebben. Voor hen en veel andere mensen is Kibera hun thuis.



Meer informatie over de projecten van Missio in Kibera en hoe materiaal besteld kan worden, vind je op [de webpagina Wereldmissiemaand](#).

Adventsactie 2022

ADVENTSACTIE

EEN CAMPAGNE VAN VASTENACTIE

Op **zondag 27 november 2022** begint de adventstijd en dus ook de Adventsactie. Thema van dit jaar is: **'Ieder**

kind een goede start'. Kinderen die zich in hun eerste levensjaren gezond ontwikkelen, hebben meer kans op een goede toekomst en een leven zonder extreme armoede. Adventsactie gunt alle kinderen die kans en steunt dit jaar [vier projecten](#) die bijdragen aan een goede start in het leven van jonge kinderen. De projecten richten zich op de vroege ontwikkeling van kinderen, het voorkomen van ondervoeding en kindersterfte, toegankelijke gezondheidszorg en een veilig en gezond leven.

Parochies kunnen materialen bestellen via de [webshop](#) van Adventsactie.



Lezenswaardig, om te kijken of om deel te nemen

- De videoclip [Losing My Religion](#) van R.E.M. is in 2022 op YouTube al meer dan één miljard keer oftewel meer dan 300.000 keer per dag aangeklikt. Waarom het lied van de Amerikaanse band dit jaar zoveel views haalt, is niet duidelijk, zegt Trouw (23 sept. 2022). Een suggestie van onze kant: het lied gaat namelijk niet over het verliezen van je geloof, maar over aan het einde van je Latijn zijn, het niet meer zien zitten.
- By the way, popmuziek. Het Belgische Kerknet heeft een item over [heiligen in de popmuziek](#). Een paar van de genoemde muzikanten en groepen zijn wellicht iets meer voor oudere jongeren zoals wij. Maar misschien spreken enkelen ook de huidige jeugd aan en is dit item iets voor een vormsel- of tienergroep in de parochie.
- **Leergangen van Luce, Centrum voor Religieuze Communicatie**
In de [september-Nieuwsbrief](#) van Luce staan alle komende cursussen en bijeenkomsten. Kijk voor de volledige agenda van cursussen en bijeenkomsten op [de website van Luce](#).

- **Hoe groen is de Bijbel? Kennismaken met groene exegese. Vijf webinars van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap voor voorgangers en theologen in oktober en november 2022.** In deze webinars wordt nagegaan wat de Bijbel leert over schepping, natuur en het leven op aarde, tegen de achtergrond van de grote crises van onze tijd rond natuur en milieu. Er wordt gekeken naar belangrijke Bijbelteksten en onderzoeken de zin en onzin van groene exegese. ‘Groene exegese’ is Bijbeluitleg waarbij de zorg voor de schepping een belangrijk aandachtspunt is. Wat is verantwoorde ‘groene’ exegese, zonder de teksten te overvragen? Welke inzichten kunnen opgedaan worden uit de Bijbel voor de grote vragen van vandaag? Meer informatie en gratis inschrijven via [deze link](#).

- **Petitie Mens met Naam.** Denk jij ook dat goede zorg voor iedereen toegankelijk is? Veel mensen denken dat, maar de werkelijkheid is anders. Rina Arendse bijvoorbeeld, zij leidt al 42 jaar een liggend bestaan. Toch moet ze keer op keer bewijzen, dat ze recht op zorg heeft. Stel je voor dat je alsmat dezelfde intieme vragen moet beantwoorden. En dat door allerlei regels en protocollen toch verkeerde beslissingen worden genomen. Dat schaadt je welzijn. Zorgwetten zouden je moeten helpen, maar je krijgt alleen je recht als een advocaat je helpt. Dan ben je geen mens met naam. Dit overkomt veel mensen. Alle reden om in actie te komen! Daarom schreven we een manifest dat de verzekeraars, gemeenten, zorgprofessionals, het CIZ en andere instanties oproept in actie te komen voor een menswaardige toegang tot de zorg. Met jouw hulp kunnen we écht een verschil maken, zodat mensen als Rina straks worden aangesproken met hun naam en niet worden beoordeeld als dossier. Wij komen op voor de bedoeling van de wet: goede zorg voor iedereen. [Doe mee en steun ons initiatief](#).

- Voor mensen die in het sociale domein druk bezig zijn en dus weinig tijd hebben, heeft Stimulanz een [samenvatting](#) gemaakt van de Rijksbegroting 2023 en de belangrijkste plannen voor het sociaal domein in 2023.

- **Online cursus Conversations for Change.** In de online cursus Conversations for Change van de Nieuw Wij Academy leer je hoe je betere gesprekken voert over lastige maatschappelijke thema’s. Doelgroep: volwassenen. De cursus duurt acht weken, en begint op **woensdag 5 oktober 2022**. Meer informatie en aanmelden [via deze website](#).

- **NIM-symposium over aanpassing vrijdag 4 november 2022.** Tijdens dit symposium van het Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen met als thema *Aanpassing*, worden twee NIM-onderzoeken gepresenteerd. Het eerste is een door dr. Frans Dokman geredigeerde boek over pater Placide Tempels OFM, pionier van missionaire aanpassing. Vervolgens gaat dr. Duncan Wielzen in op het onderzoek naar het welzijn van buitenlandse missionarissen. Ook hier speelt de vraag van aanpassing een rol. Dit symposium roept vragen op als: is de aanpassing van Placide Tempels geslaagd? In hoeverre kan hij als voorbeeld dienen voor buitenlandse missionarissen in Nederland? Het symposium wordt gehouden in de Senaatzaal, Radboud University, Comeniuslaan 4, Nijmegen en begint om 14.00 uur. Opgeven is mogelijk tot 1 november 2022 via nim@nim.ru.nl.

- **Startdag Vastenactie zaterdag 5 november 2022.** Het Missiebureau Roermond houdt zaterdag 5 november 2022 de regionale startdag van Vastenactie voor Limburg in ‘t Paradies aan de

Muntstraat 61 te Roermond. Graag aanmelden vóór 17 oktober 2022 via info@missiebureau.nl of telefonisch 0475-386880.

- **Nieuw initiatief Missiebureau Roermond: Minga Forum.** In het Quechua -de belangrijkste voertaal van het Incarijk-, wordt voor samenwerking wel eens het woord *minga* gebruikt. Minga slaat op het samenwerken in gemeenschap, met alle leden van de comunidad, de vereniging, de club, om een groot werk te realiseren. Tegenwoordig wordt het woord in de Andesgemeenschappen nog steeds gebruikt en wordt er op zaterdag bijvoorbeeld



opgeroepen tot een minga: om een weg aan te leggen, een waterreservoir, of om een schooltje te bouwen.

Het Minga Forum is speciaal voor MOV groepen, leden van Kerk en Wereld, leden van Missiecomités en geïnteresseerden ontwikkeld als een digitaal instrument waarmee mensen met elkaar kunnen communiceren, kennis delen, ideeën uitwisselen én samenwerken.

Berichten op [Minga Forum](#), onder andere over campagnes, over activiteiten, maar ook in een kennisbank, kunnen door iedereen geraadpleegd worden. Wil men berichten plaatsen, dan dient men zich eerst te registreren.

- Onlangs verscheen de derde editie van jaargang 2022 van de Missionaire Agenda, met aandacht voor de Adventsactie, Wereldmissiemaand, Kerkenband Vlaardingen en meer.

Wie de Missionaire Agenda niet ontvangen heeft, kan een digitaal exemplaar downloaden door op de afbeelding rechts te klikken.



Ook verschijnen er bij de KNR zes maal per jaar een [Nieuwsbrief Bewogenheid](#) (met een overzicht van bezinningsbijeenkomsten, retraites, pelgrimstochten, lezingen en kloosterkennismakingsdagen) en een [Missionaire Agenda Nieuwsbrief](#) (als aanvulling op de gedrukte Missionaire Agenda, die vier maal per jaar verschijnt).

Wie tips heeft om in deze rubriek 'Lezenswaardig, om te kijken of om deel te nemen' te vermelden, kan die doorgeven aan de redactie van de Nieuwsbrief via vpwlimburg@gmail.com.

Colofon



De Nieuwsbrief is een tweemaandelijks digitale uitgave van het onderdeel Limburg van de Branchegroep VPW. De Branchegroep VPW maakt deel uit van de sector Kerk en Ideëel van CNV Connectief.

Redactie: Guus Prevoo (vpwlimburg@gmail.com, 06-27553005).



Kopij voor het volgende nummer (december 2022 – januari 2023) dient **vóór vrijdag 25 november 2022** ingeleverd te worden.

De coördinatiegroep van het onderdeel Limburg (inmiddels samengevoegd met het onderdeel Den Bosch) wordt gevormd door Hub van den Bosch, Piet Linders en Guus Prevoo. De coördinatiegroep is bereikbaar via het secretariaatsadres Begijnengang 17 5911 JL Venlo (077-3546689, info@stichtinggroenewold.nl).

Wanneer je vragen hebt rond arbeidsvoorwaarden, pensioenuitkeringen of andere zaken waar het CNV mee kan helpen, kijk dan op de website [Contact met het CNV](#). Vermeld daarbij naast de gevraagde gegevens zoals het CNV-relatienummer ook dat je lid bent van de beroepsgroep VPW. Wanneer je priester of diaken bent, geef dat dan ook aan! Indien nodig staan er juristen ter beschikking en ook de samenwerking met een kerkjurist is geregeld.

Soms heb je je lidnummer bij het CNV nodig. Dat lidnummer bestaat uit zeven cijfers en je vindt het onder het kopje *Kernmerk machtiging* op de maandelijkse incasso van je contributie. Het lidnummer bestaat uit de zeven cijfers ná de hoofdletter en vóór het streepje -. Het staat ook op je bewijs van lidmaatschap en vaak op de adresdrager bij post vanuit het CNV.

De beroepsgroep VPW binnen de sector Kerk en Ideëel van CNV Connectief is voor overige zaken te bereiken via het e-mailadres: rkpastoraalwerk@cnv.nl.

Neem af en toe ook een kijkje op onze [VPW-webpagina](#) en op [CNV-Kerk en Ideëel/RK Pastoraal werkers](#) voor het laatste nieuws. De RK Pastoraal werkers bij het CNV hebben een eigen [groepspagina](#), waarop ieder lid mededelingen kan zetten en/of kan reageren op mededelingen van anderen.