

HET TWEEDE VATICANAANS CONCILIE OVER SYNODALITEIT: HISTORISCHE REFLECTIES

Actualiteit

Vaticanum II in de actualiteit:

2015: Franciscus

2018: Internationale Theologische Commissie

Het concilie zelf: Aandacht voor herbronning

Het onvindbare begrip 'synodaliteit'

Vernieuwing door achteromkijken: Het conciliaire "ressourcement"

'Traditie' of 'traditionalisme'.

Johannes XXIII: "*Concilium episcoporum est*"

Onder Paulus VI: Het debat over de kerk

Van het piramidale model naar het concentrische model

Van het juridische model naar het sacramentele model



Voorbij de 'kerk van de Piusen': Het concilie over de kerk

Sacramentele orde: Participatie krachtens het sacrament

- ⇒ Doopsel als basis (leken en religieuzen)
- ⇒ Driestapstructuur van het ambt (diakens, priesters, bisschop)
- ⇒ Collegialiteit (bisschop van Rome)
- ⇒ Gedachte van participatie

Het concilie over de gedoopten, over kerkleiding en over collegialiteit

De gehele kerk (*Lumen Gentium*, hoofdstuk 2)

De hiërarchie (*LG*, hoofdstuk 3)

De gedachte van 'collegiaal bestuur'

Voor achtergrond: <https://www.youtube.com/watch?v=OnWWSfncPYI>

Opnieuw: de vraag naar synodaliteit

De afwezigheid in de concilieteksten
Dubbele ecclesiologie na het concilie

Franciscus en synodaliteit:

- ° Aandacht voor een sacramentele kerkstructuur
- ° Hernieuwde connectie met “collegialiteit”
- ° Hernieuwde connectie met “verantwoordelijkheid” en “participatie”