

Format Parochiecafé

Doel:

In een ontspannen sfeer vraagstukken uit de samenleving bespreken en verdiepen (beschouwen) in het licht van het evangelie. Wat laten we ons gezeggen door de knelpunten uit de samenleving. Welke handreikingen uit de geloofstraditie van de kerk kunnen hoop bieden aan mensen in de knel? Tot welke acties willen deelnemers overgaan?

Doelgroep:

Mensen aan de rand van de geloofsgemeenschap die zich interesseren in samenlevingsvraagstukken en ontvankelijk zijn voor de geloofstraditie.

Inrichting:

De zaal wordt in een café setting ingericht (twee tafels tegen elkaar aan met 6 stoelen). De tafels zijn gedekt met papieren tafellakens met koffie/thee/koekjes, kop&schotels en viltstiften.

Werkvorm:

Eerste ronde

1. Bij opening wordt het thema van de avond prikkelend geïntroduceerd (maximaal 10 minuten). De inleiding wordt afgesloten met een drietal vragen voor de groepen.
2. In de groepen wordt het thema uitgediept aan de hand van de vragen van de inleider. Door met elkaar in gesprek te gaan en geraakt worden door het leven van anderen en de eigen manier van leven. De groep probeert de vragen te beantwoorden en schrijven dat ook op tafel.
3. Na bespreking in kleine groepen is er een korte plenaire uitwisseling.

Deelnemers verwisselen hun plaatsen. Een groep verdeelt zich over meerdere tafels. Hierdoor ontstaan nieuwe groepen. Koffie/thee wordt vervangen door frisdrank en water.

Tweede ronde

4. Een inleiding met een beschouwing vanuit katholiek sociaal denken op het onderwerp van deze avond. Deze lichte inleiding verbindt het dagelijkse leven van mensen met het geloof van de kerk. Geloven als engagement met het heil van alle mensen, een heil dat verborgen is in hun verlangen en hun pijn, in wat zij vrezen van wat hen gelukkig maakt.
5. In de groepen ontdekken welke verlangens er bij mensen schuil gaat in de problematiek van de eerste ronde. Wat vinden we van waarde voor goed samenleven? Welk appel zou God op ons doen? Wat ga ik morgen (anders) doen?
6. Plenaire uitwisseling van oogst uit de kleine groepen?

Deelnemers gaan in een grote kring zitten met een symbool in het midden.

Derde ronde

7. Tijdens een contemplatief moment wordt een schriftlezing gelezen en een paar vragen overwogen (à la "Bidden Onderweg") en wordt afgesloten met het zingen van een lied.

Afronding:

Nazit met voor diegenen die willen met een hapje en een drankje.

Mogelijke thema's

- Saamhorigheid, als de coronacrisis voorbij is?
- Maatschappelijk onbehagen, wie betaalt de rekening?
 - o rijk – arm
 - o hoog opgeleid – laag opgeleid
 - o kansarm – kansrijk
 - o vaste baan – flexbaan
- Doorgeslagen vrije markt economie
 - o Aandeelhouderskapitalisme
 - o Maximaal nut tegen zo laag mogelijke prijs, met alle gevolgen van dien
 - o Doorgeslagen globalisering, waardoor fundamentele productie niet meer in NL zit (denk aan mondkapjes, beademingsapparatuur, vaccins).
 - o Basisinkomen
- Gezondheidsverschillen
- Moeten we voetbalclubs redden?
- Geloven in de media
- Laudato sí – milieuproblematiek
- Fratelli Tutti – saamhorigheid, broeders en zusters worden.

Thema's zoveel mogelijk aansluiten bij lokale samenlevingsvraagstukken zoals:

- Zwembad open of dicht
- Elitevoetbal op zondag
- Lidl wel of niet
- Verkeersluw maken van de binnenstad
- Teruglopend winkelbestand en verloedering van de binnenstad
- Recreatieve functie van de stad (vrije tijd en wonen).
-