

# AL HET GOEDE IS EEN SCHADUW VAN GOD!



1 oktober 2022

*Vierde dag van ontmoeting en bemoediging voor vrijwilligers, pastores, predikanten, bestuurders en andere belangstellenden georganiseerd door de Vereniging van Pastoraal Werken in Noord-Holland.*

# ***AL HET GOEDE IS EEN SCHADUW VAN GOD!***

**Waarom blijf je nog bij de kerk?** Als je een antwoord zoekt kijk je achterom. Er loopt een man door Palestina. Jezus van Nazareth. Het volk is arm en wordt geknecht door de Romeinse bezetter en haar trawanten. Ze zien uit naar bevrijding. Hoe lang moet al die ellende nog duren? vraagt men zich vertwijfeld af. God, waarom grijpt U niet in? Jezus gaat weldoende rond. Hij geneest zieken. Blinden en doven gaan weer zien en horen. Lammen staan op. Zelfs doden komen weer tot leven. Is hij een wonderdoener? Hij echter verwijst alleen maar naar "zijn vader", naar God die zoals de oude geschriften vertellen de minste mensen niet aan hun lot overlaat. Men loopt achter hem aan. De autoriteiten zien Jezus als een bedreiging van de gevestigde orde en vermoorden hem. Einde verhaal? Maar hij staat op uit de dood en zijn volgelingen blijven zijn weg gaan, zijn weg doen. Een weg van goedheid, vrede, liefde en gerechtigheid. Tot op vandaag?

**Hebben groepjes mensen die Jezus volgen toekomst?** We moeten ons niet bezighouden met die vraag. We moeten ons wél afvragen hoe wij als kerk ter plaatse de waarden die Jezus ons heeft voorgeleefd kunnen inzetten voor de noden van de wereld, om eenzaamheid, angst, ongelijkheid te doen verdwijnen. Hoe doe je dat? Door allereerst samen in de bijbel te speuren naar de Weg die wij hebben te gaan. Je deelt je bevindingen met die van mensen elders. Je leert van de situatie waarin zij leven en de Schrift lezen. En zij van jou. Vervolgens ga je aan de slag door goed te doen.

**Wanneer doe je goed? Kijk dan naar Jezus** die ons in Gods Naam barmhartig leert te zijn, gerechtigheid na te streven en mededogen te tonen. Hij leert ons liefdevol met elkaar, met mensen dichtbij en veraf om te gaan. Voorwaarde is wel dat je de ander niet tegemoet treedt met stellige woorden als: ik heb de waarheid in pacht! Het vraagt daarentegen om een open houding vol van waarachtigheid. Een houding van jij mag er zijn! Ik luister naar je. Luister je ook naar mij? Ben je op zoek naar vrede, gerechtigheid, naar brood om van te leven? Laten we samen op weg gaan, want ik heb gehoord dat daar brood te vinden is!

Is dat niet goed doen? En zijn kerken er niet de broedplaatsen, de werkplaatsen voor?

Het goede doen: raakt dat niet aan God doen? Want al het goede is een schaduw van God, die zich door Jezus laat kennen als "Ik zal er zijn - voor jullie!"

## **PROGRAMMA:**

**10.00** u inloop – koffie

**10.30** u welkom – lied

**10.35** u

*Samen Bijbellezen door de ogen van de ander:  
de weg naar het go(e)d doen?*

Inleiding door Hans de Wit, gepensioneerd hoogleraar inter-  
cultureel Bijbellezen aan de VU

**11.30** u pauze/ koffie/ thee

**11.45** u samen lezen en bespreken van een bijbeltekst in  
kleine groep.

**12.30** u pauze - neem zelf je lunchpakket mee!  
soep, fruit en (karne)melk worden aangeboden.  
Tijdens de lunchpauze ontmoetingen rond de informatietafels.  
Er is een tafel van 't Kruispunt, de bekende boekhandel bij de  
Johannes de Doperkerk van Hoofddorp.

**13.15** u verslag en uitwisseling van de bevindingen van  
elk groepje

**13.45** u werkwinkels

- 1) Napraten over zijn inleiding en verder werken o.l.v. Hans de Wit
- 2) Hoe kun je met elkaar de Schrift lezen ook al heb je geen Bijbeluitlegger in je midden? o.l.v. Nico Smit
- 3) Hoe kun je afscheid nemen van een dierbare in kleine kring o.l.v. Marion Bleeker en Jan Verbruggen
- 4) Houd de kerk open, ook voor de kleine kring! o.l.v. Leo Mesman en Rob Mascini
- 5) Hoe kun je vieren in kleine kring? o.l.v. Ko Schuurmans
- 6) Hoe kun je zingen al ben je met weinig .o.l.v. Marcel Hoebe en Margo van Langen - Hoebe

**14.30** u viering van Woord en Gebed

**15.00** u afsluiting van de dag onder het genot van een drank-  
je

**Kosten: €8,- te voldoen bij binnenkomst**  
**Koffie, thee, soep, (karne)melk en fruit zijn gratis.**

Aanmelding tot 26 sept. bij: mevr. Kiki Kint  
[kikikint@xs4all.nl](mailto:kikikint@xs4all.nl) of 06-24603829

adres: Willibrorduskerk Westerweg 267 Heiloo  
ook bereikbaar met de trein

